



## IN VERBONDENHEID MET PETRUS

Eind juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij staan stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide heiligen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en, omwille van hun getuigenis van Christus, de marteldood zijn gestorven. Binnen de katholieke traditie geldt Petrus als de eerste bisschop van Rome. In het Nieuwe Testament komen de contouren van het leven van Petrus in beeld. Hij is visser maar wordt door Jezus geroepen om visser van mensen te zijn. Petrus is zeker geen supergelovige. Want als Jezus is gearresteerd, ontkent hij tot driemaal toe bij Jezus te horen om zo zijn eigen hachje te redden. Toch krijgt Petrus na de opstanding van Christus een nieuwe kans en krijgt hij de dienst van de leiding. Christus kan hem voor het leiden van de Kerk gebruiken na vergeving van schuld.

## Actuele Petrus

Al weer meer dan zes jaar is paus Franciscus de bisschop van Rome en heeft hij daarmee de rol van de actuele Petrus in ons midden. De persoon en het beleid van onze paus bemoedigen velen binnen de Kerk maar ook ver daarbuiten. Vanaf het begin is duidelijk dat zijn naam staat voor

een programma. Evenals de heilige Franciscus van Assisi heeft onze paus immers bijzonder aandacht voor armen maar ook voor de zorg voor deze wereld als Gods schepping. Keer op keer vraagt de paus om alle onverschilligheid achter ons te laten en gevoelig te zijn voor de noden van de meest kwetsbare mensen maar ook om zorg te hebben voor moeder aarde die ons draagt en voedt.

## Nuancering

Deze noties doen het goed bij veel gelovigen maar ook bij veel ongelovigen in ons land en geven onze paus een 'progressief' imago. Toch lijkt het mij noodzakelijk om op dit punt een belangrijke nuancering aan te brengen. Want de spiritualiteit van de paus is veel klassieker dan velen denken of voor waar zouden willen hebben. Ik noem zijn krachtige veroordeling van abortus, zijn veelvuldig spreken over de duivel en zijn optreden als biechtvader maar ook als biechteling. Veel Nederlanders, ook veel vaderlandse katholieken, kunnen met deze aspecten veel minder goed uit de voeten. In ieder geval maken zij duidelijk dat het plakken van één etiket op de paus de man in kwestie enorm onrecht doet.

## Kritiek

Naast waardering voor de paus, klinkt er ook regelmatig kritiek. Niet allen kunnen hem waarderen. Zo zou de paus onduidelijk zijn in zijn visie op het huwelijk en recent nog was er kritiek te horen op zijn opstelling met betrekking tot de islam. Wat mij betreft is de katholieke traditie sterk genoeg

om een stevige discussie aan te kunnen. En paus Franciscus zal de eerste zijn om te erkennen dat over zijn visie dialoog mogelijk is. Juist als jezuïet weet hij van de 'onderscheiding des geesten'. Door gebed en onderling gesprek kunnen wij ontdekken wat Gods Geest, in het licht van Schrift en traditie, vandaag tot de Kerk zegt.

## Respectloos

Er zijn echter pauscritici die ieder besef voor verhoudingen hebben verloren. In bepaalde publicaties wordt gesteld dat de paus zou bijdragen aan 'leerstellige chaos' en zelfs ketterijen zou verkondigen dan wel bevorderen. Met dergelijke kritiek wordt iedere vruchtbare dialoog over de juiste koers van de Kerk, met name op ethisch terrein, in de kiem gesmoord. Spreken over de paus als ketter blokkeert immers ieder serieus gesprek. Ik hoop en bid dat rooms-katholieken, niet in de laatste plaats onze priesters en diakens, deze onvruchtbare weg links laten liggen. Uit verbondenheid met onze huidige Petrus maar ook om het zoeken en vinden van de goede route voor de Kerk van vandaag en morgen.

*Mgr. dr. Gerard de Korte*



## Agenda

In dit zomernummer van de nieuwsbrief van ons bisdom treft u geen agenda van onze bisschop.

In de komende tijd maakt bisschop De Korte een rondreis door de Verenigde Staten. Verder zal hij studeren, artikelen schrijven en lezingen voorbereiden voor het nieuwe werkjaar. Hij heeft ook tijd om gasten, heel bijzonder priesters, dia-kens en pastoraal werkers, te ontvangen. Ieder weekend zal hij een parochie bezoeken voor het vieren van de Eucharistie.

## Benoemingen / ontslagen

De hoogerwaarde heer drs. **Th.M.C. Lamers** te Cuijk per 1 juni 2019 benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

De weleerwaarde pater **Callistus C. Offor Cssp** te Handel per 1 juni 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Heilige Martinus te Cuijk.

De zeereerwaarde heer **D.F.H.H. van Dijk** te Geffen per 1 juni 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Sint Clemens te Reusel onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie De Goede Herder te Heesch.

De zeereerwaarde heer **S.F.M. Barberien** te Diessen per 1 juli 2019 eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige Norbertus te Diessen.

De zeereerwaarde heer **M.F.G. Massaer** te Dreumel per 1 juli 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Heilige Norbertus te Diessen onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Sint Christoffel te Dreumel.

De zeereerwaarde heer **T.A. Santhanam** te Beneden-Leeuwen per 1 juli 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Sint Christoffel te Dreumel.

De weleerwaarde heer **S.J.P. Steijaert** te Reusel per 1 juli 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Sint Christoffel te Dreumel onder gelijktijdig eervol ontslag

als pastoor van de parochies Sint Clemens te Reusel en Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Bladel.

De hoogerwaarde heer drs. **M.W.G. Dorssers** te Waalwijk per 1 juli 2019 eervol ontslag als pastoor van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk.

De hoogerwaarde heer drs. **J.G.A.M. Verbraeken** te Beek en Donk per 1 juli 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk.

De zeereerwaarde heer drs. **E.C. Seidel** te Helmond per 1 juli 2019 benoeming tot waarnemend pastoor van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk.

De weleerwaarde heer **G. de Jong** te Boxtel per 1 juli 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilig Hart te Boxtel.

De zeereerwaarde pater mr. **L.J.M. Janssens o.carm** te Boxmeer per 1 juli 2019 eervol ontslag als pastoor van de Onze Lieve Vrouweparochie te Boxmeer.

De hoogerwaarde heer drs. **M.W.G. Dorssers** te Waalwijk per 1 juli 2019 eervol ontslag als deken van het Dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel.

De hoogerwaarde heer drs. **J.G.A.M. Verbraeken** te Beek en Donk per 1 juli 2019 benoeming tot deken van het Dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel.

De eerwaarde heer **J.A.M. van den Bosch** te Sint-Oedenrode per 1 augustus 2019 wegens emeritaat

eervol ontslag als diaken van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert.

## Jubileum

### 60 jaar priester

2 augustus

J.A.C. Nabuurs o.praem, rector Heeswijk (Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk-Dinther)

## Nieuw boek Mgr. Mutsaerts

'En dan denk ik aan Brabant... brandt daar nog licht?' Onder die titel verschijnt op 28 juni het nieuwe boek van hulpbisschop Rob Mutsaerts. Daarin gaat hij, op basis van argumenten, de dialoog aan met de seculiere wereld en zoekt hij aanknopingspunten in de hedendaagse cultuur om de relevantie van het katholieke geloof voor onze tijd te duiden.



Mutsaerts is ervan overtuigd dat religie een factor van betekenis blijft, omdat de menselijke geest de waarheid wil. "Daar ben ik van overtuigd. Onze geest is hongerig naar de kern van het leven. Het hongert naar het goede, het ware,

het schone. Dat is wat de katholieke traditie 'God' noemt."

Hij noemt het de tragedie van het 'dogmatisch atheïsme' dat het de geest afsluit: het sluit de mens op in zijn beperkte ruimte die hij kan bevatten met zijn zintuigen, terwijl de geest dat juist wil overstijgen. "We frustreren het verlangen door het te zoeken in juist die opgesloten wereld, de wereld van geld, erkenning, eer, plezier, daar waar je het niet zult vinden, want het is nooit goed of nooit goed genoeg."

De mens blijft verlangen, ook als hij naar menselijke maatstaven niets te wensen over heeft, aldus Mutsaerts. "Juist door het opgeven van dit soort verlangens, juist door minder te willen, wordt het verlangen vervuld.

Dat is die bijbelse boodschap. In de bijbel is niet tolerantie het kernwoord, maar liefde. Het is deze liefde die zich richt op de ander; liefde is bijdragen aan het geluk van de ander door jezelf weg te cijferen. Juist door weg te geven vermeerder je Gods genade. Dat is de kern van het christendom. Al het andere zijn voetnoten."

"Kernachtiger kan de essentie van het christendom en van dit boek niet tot uitdrukking worden gebracht", schrijft prof. dr. Paul van Geest in een voorwoord. "Maar lees het niet in één keer uit. Het gaat u duizelen."

'En dan denk ik aan Brabant...' wordt op vrijdag 28 juni om 16.00 uur gepresenteerd in Grand Café Silva Ducis, Parade 6-7, 5211 KL, 's-Hertogenbosch.

Uitgever: Malherbe & Partner  
Illustraties: Harry Verhoeven  
ISBN: 978 90 75717 945  
Prijs: € 19,95

Het boek is verkrijgbaar via de (online) boekhandel. Het is tevens tegen contante betaling te koop op het secretariaat van het bisdomkantoor, Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch.

Eerdere werken van zijn hand zijn 'Jezus kan niet voetballen' (4e druk) en 'Gewoon over geloof' (2e druk).

## Jaarprogramma Jong Bisdom Den Bosch

De zomer staat weer voor de deur: voor velen een periode om even tot rust te komen. Dat geldt ook voor Jong Bisdom Den Bosch! Maar achter de schermen is er al flink gewerkt aan het nieuwe werkjaar. Zaterdag 29 juni sluiten we het jaar voor Jong Bisdom Den Bosch af met het traditionele tuinfeest.



Het programma vindt ditmaal plaats in en rond de Maranatha studentkerk te Tilburg (inloop vanaf 18.00 uur, begin viering om 18.30 uur). Tijdens het tuinfeest presenteren we het nieuwe jaarprogramma dat, naar beproefd recept in het licht zal staan van een jaarthema. Komend jaar laten we ons inspireren door het thema 'Hartstocht'!

We dagen tieners en jongeren uit om samen met ons op zoek te gaan naar wat hun passie is, waar ze voor leven, wat ze beweegt en waar hun hart sneller van gaat kloppen. In de verschillende activiteiten proberen we al lerend, vierend en dienend dit thema vorm te geven en samen te bouwen aan een jonge en bloeiende gemeenschap.

Ook komend jaar staat de deur van afdeling Jeugd en Jongeren voor u open om samen te bouwen aan tiener- en jongerenpastoraat! Schroom niet om contact op te nemen via: [jongeren@bisdomdenbosch.nl](mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl)

## VOG

Per 1 juli 2019 houdt het centrale contactpunt Gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) bij het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) op te bestaan. Dat betekent dat parochies vanaf dat moment zelf digitaal gratis VOG's voor de aangewezen groepen vrijwilligers moeten gaan aanvragen.

Voor een gratis VOG komt iedere vrijwilliger in aanmerking die hulp of begeleiding biedt aan kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie, zoals minderjarigen, ouderen, zieken en mensen met een verstandelijke beperking.

Voorheen konden parochies de VOG's aanvragen via het daarvoor speciaal ingerichte centrale contactpunt. Nu parochies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koophandel-nummer krijgen, kunnen zij via *eHerkenning* zelf in contact treden met de overheid voor het aanvragen van de VOG. *eHerkenning* is in dit geval een voorwaarde voor het communiceren met de overheid.

Inmiddels hebben parochies rechtstreeks van de Kamer van Koophandel (KvK) bericht ontvangen over hun inschrijving, of zij ontvangen dat bericht zeer binnenkort. Met het eigen KvK-nummer kan dan een *eHerkenning*smiddel op beveiligingsniveau 1 worden aangevraagd, waarmee de parochie vervolgens de gratis, maar overigens ook de benodigde betaalde VOG's, kan aanvragen.

De VOG is sinds 1 januari 2014 door de R.-K. Kerk verplicht gesteld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

## Hemelse attractie

Ik ben in een nieuwe toeristische attractie geweest! De attractie is van 1860, maar ik ben er voor het eerst in geweest. Het is een reusachtige ijzeren constructie gemaakt van 213 Russische raketten. Toegangsprijs: vier euro. Geen lengte vereist van 1 meter 20, zoals in veel pretparken. Iedereen mag erin. Als ik de attractie betreed, valt me op dat er geen karretjes zijn maar wel een wenteltrap. Omdat er verder niemand is, vraag ik me af of het wel de bedoeling is dat ik naar boven ga. Een stem in mijn hoofd zegt echter 'tuurlijk wel, anders had de deur niet open gestaan'. Onderweg naar boven vang ik door kleine vensters af en toe een glimp op van de buitenwereld. Als de ruimte smaller wordt, moet ik verder op een ladder. Op dat ogenblik realiseer ik me waar ik ben.

Ik sta in de nek van Maria!  
De attractie is het reusachtige beeld van Maria in Le Puy-en-Velay (Fr). En wat ik van beneden niet kon zien, vanwege de kranen met gouden sterren, is dat de kruin van Maria van glas is.



Staande in haar hoofd heb ik een prachtig uitzicht op de stad en de heuvels rondom. Het lijkt alsof ik vanuit de hemel naar de wereld kijk. En zo is het ook een beetje. Ik ben in de huid van Maria gekropen en kijk door haar ogen.

Hier zie ik hoe harmonieus de stad is, de huizen waar de mensen met elkaar het leven delen. Hier zie ik waarom de weg loopt zoals ie loopt en waarheen deze voert. Nu zie ik ook hoe ik door de wirwar van straatjes de stad kan verlaten. Het alleen zijn hier boven, doet me mijmeren dat het eigenlijk altijd zo is. Als we de dingen, het leven, bezien met de ogen van Maria, vanuit de optiek van God, dan zie je waar je levensweg naar toe voert, dan zie je hoe je kunt ontkomen aan de verwarring die je soms ervaart in het leven van alledag.

Stiekem moet ik lachen. Zou Jezus dat bedoeld hebben toen Hij sprak over 'vreugde om de bekering' (Lc. 15)? Keer je om, wissel van perspectief. Bekijk het leven en de mensen om je heen vanuit de ogen van God en van Maria. Als je dat doet, ervaar je vreugde en staat er vast ook op jouw gezicht een glimlach.

Wilt u:

- weten welke plaats Le Puy-en-Velay inneemt in de christelijke spiritualiteit?
- Jezus' woorden beter leren verstaan?
- wisselen van perspectief in uw leven?
- of gewoon meer weten van kerk & geloof?

Overweeg dan om deel te nemen aan de cursus 'Inleiding in het katholiek geloof' of de opleiding 'Godsdienstwetenschappen' aan het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch.

Meer informatie:

[www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)  
(opleidingen)

Contact: Ellen Kleinpenning,  
vormingscentrum@  
bisdomdenbosch.nl of  
studiesecretariaat@  
bisdomdenbosch.nl



## Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van het **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds  
NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

Bezoekadres:

Parade 11

5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 1070

5200 BC 's-Hertogenbosch

T: 073 523 20 20

E: [nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl](mailto:nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl)

W: [www.bisdomdenbosch.nl](http://www.bisdomdenbosch.nl)

*Verschijnt elf maal per jaar*

## Tip voor uw agenda

### Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

Lourdes Jongeren  
& Gezinsbedevaart



Ga je met ons mee naar Lourdes?  
Herfstvakantie - 17 t/m 25 okt 2020  
Vanaf € 345

Meer informatie Manon van den Broek,  
bisschoppelijk gedelegeerde Familiepastoraat  
E: [mvdbroek@bisdomdenbosch.nl](mailto:mvdbroek@bisdomdenbosch.nl) T: 06 3305 0794

## Vakantie

In verband met de vakantieperiode zal de bisdomnieuwsbrief niet verschijnen in de maand juli. Het eerstvolgende nummer kunt u eind augustus verwachten.