

ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE



HEILIGE NICASIS

Locatie

Sterksel



parochieblad 2018, nr. 1

Voorwoord

Bij het verschijnen van dit nummer staan wij, christenen, voor de Goede Week. Dit is voor ons een bijzondere week, want we staan stil bij het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. Hij is voor ons die moeilijke weg gegaan. Wat kunnen wij van Hem leren?

Het menselijke leven is niet altijd eenvoudig. Vroeg of laat krijgen we allemaal met lijden en tegenslagen te maken. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen wij bij Jezus inspiratie vinden?

Jezus heeft tijdens zijn leven drie van zijn leerlingen iets duidelijk gemaakt voordat Hij met hen de berg opgaat. Hij vertrouwt hen toe dat Hij binnenkort naar Jeruzalem gaat. Daar zal Hij moeten lijden en ze zullen Hem ter dood brengen. Maar God zal Hem doen verrijzen, zo gelooft Jezus.

Dit wordt duidelijk gemaakt op die berg. Jezus is daar in gebed. Hij staat in contact met zijn hemelse Vader en dan gebeurt er iets bijzonders, iets wonderlijks. De profeet Elia verschijnt, samen met Mozes. En Jezus wordt opeens helemaal licht. Hij straalt. In dit gebed van Jezus komt God aan het licht. Jezus maakt aan zijn intieme leerlingen zijn binnenkant duidelijk : daar is licht. Het licht van God, zijn Vader, die Hem nooit in de steek laat, die Hem door het lijden en de dood heen zal halen.



Het moet voor die leerlingen een bijzondere ervaring zijn als zij daar hun Meester zien stralen. Als die binnenkant van Jezus naar buiten komt!! Er is dus Licht, er is hoop, er is uitzicht op nieuw leven.

Zulke religieuze piekervaringen zou je willen vastleggen, vasthouden. Maar dat kan niet. Die ervaringen komen en gaan. Het gewone leven

speelt zich niet af boven op de berg, in de zevende hemel, maar in de vlakke van het dagelijks leven.

Aan die verrijzenisboodschap mogen wij ons vasthouden. Jezus maakt ons duidelijk dat het Licht blijft schijnen, dat er perspectief is, hoop, dat er leven is na de dood.

Vanuit die gedachte wens ik u allen een zalig en vreugdevol Pasen.

p. W. van Meijl

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Omdat we een fusieparochie zijn, met elkaar rekening dienen te houden, verwijzen we u voor de vieringen van de Goede Week én van Pasen naar :

* de website :www.parochienicasius.nl

* het weekblad Middenstandsbelangen

Hier **in Sterksel** vinden de volgende vieringen plaats:

Palmzaterdag 24 maart : 19.00 uur

presentatieviering van de vormelingen, met medewerking van het jeugdslagwerk. Tevens wordt in die viering stilgestaan bij de meegebrachte palmpasenstokken. De palmtakjes worden gewijd en uitgereikt.

Witte Donderdag 29 maart : 19.00 uur

plechtige eucharistieviering met medewerking van het parochieel zangkoor. We staan stil bij het Laatste Avondmaal van de Heer, dat zo prachtig in het priesterkoor is afgebeeld. Na de viering zullen de leden van de erewacht het heilig Sacrament begeleiden naar zijn rustplaats en zullen zij tot 21.00 uur voor de aanbidding zorgen. U bent ook welkom.

Hoogfeest van Pasen 1 april :

om 9.00 uur : gezinsviering : het nieuwe leven

om 10.30 uur : hoogmis met medewerking van het parochieel zangkoor.

Parochieberichten

* Het kerstconcert, Holy Night, op zaterdag 23 december jl. was een geweldig succes. Een overvolle kerk met prachtige kerstmuziek, verzorgd door de fanfare en de slagwerkgroep van Muziekvereniging De Heerlijkheid én door zangeres Veerle Henkens. Een onvergetelijke sfeer. Sterksel op zijn best!! Proficiat voor dit initiatief!! Heel veel dank aan de organisatoren, want het vraagt toch een geweldige inzet. Wat fijn dat er zoveel verbondenheid en medewerking in Sterksel bestaan.

* Zoals u gemerkt zult hebben, zijn ze de vroegere pastorie aan het verbouwen. Dat zal de nodige tijd vragen. Wegens de werkzaamheden zal het jaarlijkse zoeken naar paaseitjes in de pastorietuin dit jaar niet plaatsvinden. De gezinsviering op Pasen om 9.00 uur zal wel gehouden worden.

* Op 14 maart 2018 is in de leeftijd van 88 jaar overleden: zuster Truike de Win. Tot 1998 was zij in Sterksel actief vanuit het klooster aan de Albertlaan. (zie blz. 14 +15)

Parochiechroniek

Doopsels

- * 11 maart 2018 : Thijn Schloesser, zoon van Eric Schloesser en Kristel van der Ven, Albertlaan 16.
- * 17 maart 2018 : Antonina Dykiert, dochter van Pawel Dykiert en Anna Falkiewicz en zusje van Zuzanna, Beukenlaan.
- * 17 maart 2018 : Zuzanna Dykiert, dochter van Pawel Dykiert en Anna Falkiewicz en zusje van Antonina, Beukenlaan.

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven in de geest van Jezus.

Overledenen

- * 31 december 2017 : Mary Vester, echtgenote van Louis Vester (†). Zij heeft gewoond in de Albertlaan en is 81 jaar geworden.
- * 7 februari 2018 : Claire Braun. Ze heeft gewoond in de Beukenlaan en is 46 jaar geworden.
- * 19 februari 2018 : Kees Renders. Hij heeft gewoond in de Kanhoeve en is 85 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meelevens en steunen.

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.



Eerste communicanten en vormelingen

In het vorig nummer van dit parochieblad hebben we geschreven over de 1^e informatieavond van de ouders van de toekomstige eerste communicanten én vormelingen. Dat was op 13 september 2017. Toen hebben we met elkaar afgesproken om de vormselviering op **zaterdag 2 juni 2018** te houden en de eerste communieviering op **zondag 3 juni 2018**. Enkele ouders hebben immers zowel een eerste communicant als een vormeling.

Vanaf dat moment konden de ouders hun kind(eren) inschrijven voor deze belangrijke gebeurtenis. Met elkaar is gesproken over de betekenis van de 1^e communie én van het vormsel. De voorbereiding op deze feesten is niet alleen een taak van de parochie, maar vooral van de ouders. In het gezin begint de geloofsoepvoeding.

Daarom worden de ouders in grote mate bij de voorbereiding op deze twee sacramenten betrokken. Twee contactouders, Rianne van Asten en José Verduijn, hebben zich meteen bereid verklaard om alles goed te regelen én ze hebben al veel werk verzet. Proficiat, moeders.

De betrokkenheid van de ouders bestaat op verschillende gebieden:

1. op school aanwezig zijn bij het 1^e communieproject, en meehelpen dit project duidelijk te maken aan de kinderen; dit vraagt van de ouders vaak een verdieping van hun eigen geloofsleven.

2. meehelpen bij de liturgische vieringen in de kerk:

► voor de 1^e communicanten is gepland:

kennismakingsviering op 17 maart (zie blz. 7)

presentatieviering op 21 april

communieviering op 3 juni

eindejaarsviering op 30 juni

► voor de vormelingen is gepland :

presentatieviering op 24 maart (zie blz. 8)

vormselviering op 2 juni

eindejaarsviering op 30 juni

De taken van de ouders bestaan o.i. samenstellen van het boekje, zoeken naar een sprekend onderwerp én dat uitbeelden; alle kinderen in de viering betrekken, zorgen voor muzikale invulling; zorgen voor versiering, enz., enz. Er komt heel wat bij kijken.

3. de 1^e communicant en vormeling begeleiden in deze voorbereidingstijd. Dit kan door extra tijd voor hem/haar vrij te maken én er met hem/haar over te praten. Niet alleen over de materiële dingen, - wat zullen we eten? wat zullen we aantrekken?- maar vooral het godsdienstige aspect. Interesse tonen voor het project op school en er met het kind over praten. Dit betekent heel vaak een uitdaging om over het geloof te spreken. En dat valt niet mee. Maar waarom zouden we dat niet doen? Het geloof betekent toch een steun, een houvast voor zoveel mensen !!!

Kennismakingsviering 1^e communicanten

Om de 1^e communie te mogen doen, dien je gedoopt te zijn. Je dient bij die gemeenschap van Jezus te horen. Door het doopsel word je immers opgenomen in die geloofsgemeenschap en ben je kind van God.

Maar als je nou niet gedoopt bent, en je wil toch je 1^e communie doen, met je vriendjes en vriendinnetjes, hoe gaat dat dan? Door er met de pastoor over te praten en naar een oplossing te zoeken.

Dit is gebeurd met de ouders van Antonina en Zuzanna Dykiert. Hun kinderen uit groep 3 én groep 4 willen graag de 1^e communie doen. Zij hebben hierover met de pastoor gesproken. Op 21 februari was het doopgesprek bij hen aan huis en daar hebben we gesproken over:

- * waarom willen de kinderen gedoopt worden?
- * Wat is de betekenis van het doopsel?
- * Wat zijn de verwachtingen naar de ouders toe?

Het was een goed gesprek en we hebben afgesproken de beide kinderen te dopen in de kennismakingsviering op zaterdag 17 maart. Dit is voor de dopelingen fijn, maar ook voor hun klaskameraadjes. Dan is het een echte kennismaking én opname in onze geloofsgemeenschap.

De viering op zaterdag 17 maart verliep goed.

De kerk was goed gevuld met de 14 toekomstige 1^e communicantjes, hun ouders, familie leden en andere kerkgangers. De zanggroep Midlife zorgde voor de muziek. In een ontspannen sfeer maakten de eerste communicantjes kennis met het gebouw én met de mensen die erin waren. Het doopsel van Antonina en Zuzanne vond in de viering plaats en de klasgenootjes werden er goed bij betrokken. Met een brandende kaars stonden ze in een kring voor de pas gedoopten. Ze willen een lichtje voor hen zijn.

Voor het altaar stond een bak waarin hun zelfgemaakte kaars met ieders naam erop stond. Deze kaarsen werden bij de offerande ontstoken.



Creativiteit van de vormelingen

Zoals vaker geschreven wordt de betrokkenheid van de ouders sterk beklemtoond. We zijn blij met de inzet van deze ouders.

Dat geldt ook voor de vormselvoorbereiding, heel bijzonder voor de presentatieviering op zaterdag 24 maart a.s.. De ouders komen bij elkaar, denken na over een onderwerp dat aanspreekt en waarbij de kinderen zich kunnen uiten. Het thema dient aanschouwelijk te worden voorgesteld.

Zo zijn de vormelingen op woensdag 8 maart jl. op school bij elkaar geweest. Moeders hebben alst onderwerp gekozen : **vriendschap kleurt het leven**. Dat willen de vormelingen op hun manier duidelijk maken en ze hebben iets kunstvols op het doek gebracht. Ook hebben ze op papier geschreven wat ze onder vriendschap verstaan.

Wilt u meer over dit onderwerp horen én zien, kom dan naar de presentatieviering op zaterdag 24 maart a.s. om 19.00 uur. De jeugdslagwerkgroep zorgt voor de muzikale begeleiding.



Eén van de vier groepen die bezig is met kleuren.

Er heerst een goede sfeer van samenwerking.

Het Parochieel Missiecentrum Sterksel

Zoals gewoonlijk geven wij in het begin van het jaar verantwoording af aan u, de bewoners van Sterksel, over de bij ons binnengekomen gelden. Omdat de meeste giften bij ons anoniem binnenkomen, richten wij ons ook tot alle inwoners.

Eigen projecten

Het eerste doel van het missiecentrum is de steun aan de projecten van eigen missiewerkers. Zo steunen we

1. het project van Pater Giesen.
2. de Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India, geadopteerd door pater van Meijl en
3. het project "Future for Young People" in Gambia voor mensen met een beperking waarvan Petra van de Heuvel de kartrekker is.

Ook hebben we Pater Giesen een gift gedaan bij gelegenheid van zijn 65 jaar priesterschap en zijn 90^{ste} verjaardag, wat hij hier in Sterksel op 8 oktober met ons gevierd heeft.

Ook kwam er een machtig mooie gift op 30 mei binnen bij gelegenheid van een huwelijksjubileum. Dit bedrag hebben we toen meteen naar onze doelen overgemaakt!

Kerstactie

Met de kerstactie 2017 hebben wij het mooie bedrag van € 553,50 binnengekregen. Samen met de giften door het jaar heen en het geld van de kledingactie konden wij € 750,- verdelen over de drie bovengenoemde projecten. Dit is echter dit jaar pas uitbetaald.

Kledingactie.

Afgelopen jaar is op Albertlaan 5 nog 1250 kg oudenkleding gebracht. Deze kleding bracht voor ons bij de Salvatoriaanse Hulpactie 20 eurocent per kilo op.

Verder kwam net na Nieuwjaar een mooie bijdrage vanuit de gemeente binnen. Zij wilde vanuit de opbrengst van de oude kleding die zij van Sympany ontvangen, onze projecten ook steunen.

Samen met de twee andere PMC's (= Heeze en Leende) in onze gemeente hebben we afgesproken het geld evenredig aan de te steunen projecten te verdelen.

Vroeger werd er naar ratio van het opgehaalde gewicht in het dorp betaald. Wij in Sterksel met 3 projecten en het kleinste gebied zijn er dus flink op vooruit gegaan. Ik moet natuurlijk zeggen onze missiewerkers krijgen fors meer. Ons missiecentrum kreeg van de gemeente € 3750,- te verdelen, wat concreet betekent: ieder project ontvangt € 1250.-, wat in die missielanden het driedubbele waard is.

De Vastenactie.

Een andere activiteit van ons missiecentrum is het ondersteunen van de landelijke acties op het gebied van missie en ontwikkeling. Zo ook de Vastenactie.

Over de uitslag van de Vastenactie van 2017, die ging over "Het project Eilanden van hoop in San Salvador" heeft in Sterksel het mooie bedrag van € 1486,33 opgebracht.

De voorbereidingen voor de Vastenactie van dit jaar zijn in volle gang. In dit blad vindt u het vastenactiezakje en een informatieblad over het project.

Dit jaar steunen we het project in Mbala in Noord-Zambia.

Onze collectanten komen in de Goede Week (= 26-31 maart) bij u aan de deur om het vastenactiezakje op te halen.

Mochten zij u niet thuis aantreffen, dan kunt u uw bijdrage in de paastijd ook in de kerk in het offerblok deponeren of in de brievenbus in de deur van de sacristie aan de Beukenlaan.

Financieel overzicht

Hieronder vindt u dan de lijst met inkomsten en uitgaven over 2017. Voor het heldere overzicht heb ik alle uitgaven en inkomsten voor de kerstactie van 2016 onder 2016 ondergebracht en alle cijfers voor de kerstactie 2017 in de onderstaande tabel. Het onder giften genoemde bedrag zijn giften die niet aan een actie gerelateerd zijn.

Wij danken eenieder die ons gesteund heeft en in het bijzonder de vrijwilligers die de deuren langsgaan.

Ons rekening is NL91 RABO 0115 9129 32

De RABO bank heeft de spelregels rond betalen veranderd. Wij hebben geen zakelijke rekening, dan zijn de bankkosten tegen de € 150,- per jaar. Wij hebben een en/of rekening waar twee bestuursleden op gemachtigd zijn. Naast ondergetekende is dat dhr. Frits Bongers. Voorheen was het voldoende als naam Missiecentrum Sterksel op te geven. Nu kunt u dan een foutmelding krijgen.

De tenaamstelling moet nu zijn: Wim Stolp t.z.v. Parochieel Missiecentrum Sterksel. Normaliter zijn de gedane giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat al het geld van deze rekening naar rekeningen gaat met een ambi keurmerk.

Namens het Missie Centrum,
Wim Stolp

Prijzen in Euro's		in	uit
In kas	1-1	469,27	
Totaal binnen gekomen aan giften		136,00	
Vastenactie	23-4	1486,33	1486,33
Gift bij jubileum	30-5	400,00	500,00
Uit oude kleding ontvangen in 2017		250,00	
Cadeau feest pater Giesen	8-10		100,00
Enveloppen Kerstactie 600 stuks	11-12		21,30
Inkomsten Kerstactie	31-12	553,50	
Bankkosten			16,80
Kerstgift project pater Giesen 2017			250,00
Kerstgift project Petra v/d Heuvel 2017			250,00
Het Indiase project van pater van Meijl 2017			250,00
In kas	31-12		420,67
		+ +	
Totaal.		3295,10	3295,10

Dankbetuiging vanuit Laitkynsew, India



De overste van de paters Salvatorianen in Laitkynsew, India, pater Noble George, schrijft een woord van dank voor de ontvangen giften uit Sterksel. (Kledinginzameling € 1250,-- en van PMC € 250,--)

Date: 18-01-2018

Greetings from Laitkynsew parish, India. I write this letter regarding your donation of € 1500,--. We thank you heartley. So you are helping our mission at Laitkynsew. Last year we have opened a hostel for poor boys that are coming from very remote villages of our parish boarder to Bangladesh. This will enable the children to continue their studies in English at our divine savior school rather than being drop out in the villages. In this hostel we could accommodate about 30 to 35 children; Thanking you for your generosity. May God shower his blessings upon you.

Regards

Fr. Noble George SDS



Dank voor de steun aan deze kinderen die vanuit de verre omtrek hier in het internaat een goede opleiding krijgen. Momenteel verblijven er 30-35 kinderen, maar er kunnen er nog veel meer een thuis vinden.

The Passion : 29 maart : De Bijlmer

De achtste editie van The Passion vindt op Witte Donderdag 29 maart 2018 plaats in Amsterdam Zuidoost. Na de evenementen in Gouda



(2011), Rotterdam (2012), Den Haag (2013), Groningen (2014), Enschede (2015), Amersfoort (2016) en Leeuwarden (2017) is Amsterdam dit jaar aan de beurt. Het stadsdeel De Bijlmer, dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een

wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht.

De Passion wordt rechtstreeks door de televisie uitgezonden en begint om 20.30 uur. De uitzending is meer dan de moeite waard om te bekijken én te ondergaan.

Dit jaar heeft The Passion het thema 'ik zie jou'.

++++
 We hoeven ons niet neer te leggen bij het leven zoals we het zien.

Pasen is de zekerheid dat er meer is dan wat zichtbaar is.

**ZALIG EN VREUGDEVOL
 PASEN**



In memoriam zr. Truike de Win (1929-2018)

Hieronder volgt een verhaal dat in 2005 in ons parochieblaadje is verschenen n.a.v. haar 50-jarig professiefeest. Zuster Truike was lid van de Congregatie van Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika.

Haar Afrika-avontuur begon in 1955 op een stageplaats in Algerije. In december 1958 begon het echte werk in Malawi en later in Zambia. Daar heeft zij 22 jaar gewerkt voordat zij in 1980 naar Nederland terug kwam.

Tot 1984 werkte ze in een open huis voor jongeren in Den Bosch. Tegelijkertijd verzorgde ze lezingen voor diverse KVO-afdelingen. Dan volgen er 9 jaar Zambia waarin ze cursussen gaf, maatschappijleer aan een middelbare school. Maar ook ouderen gaf ze cursussen en retraites. Ze is nog enkele jaren economie van de provincie Zambia-Malawi van de congregatie geweest. Maar haar hart lag bij de mensen.

In de weekenden nam zij deel aan het werk in de basisgroepen binnen haar parochie. Deze groepen werken voor de kerk en ondersteunen de zieken, bijvoorbeeld de aids-patiënten.

In 1993 komt zij terug en wordt in november overste van de Witte Zusters aan de Albertlaan. Haar sociale bewogenheid komt hier ook snel naar voren. Zij gaat bij verschillende verenigingen: het missiecentrum, de Vrouwenbond en Wellfair. Ze regelt vervoer voor patiënten van Providentia naar de kapel. Eerst door eigen zusters maar later door een heuse werkgroep.

Haar taak was het afbouwen van het klooster aan de Albertlaan en er een goede bestemming voor te vinden. 22 November 1998 is haar taak in Sterksel volbracht. Zij verhuist naar de Antoon der Kinderenlaan in Den Bosch. Een gewoon rijtjeshuis. Hier is zij ook weer onstuitbaar in haar activiteiten. Als gastvrouw in de parochie en lid van het koor. Maar ook maaltijdverzorging voor dak- en thuislozen, aan de distributie van de ZELFKRANT, een blad voor daklozen hielp zij ook mee. Ook nog nadat zij in 2005 verhuisde naar het rusthuis klooster Terhaghe in Eindhoven ging zij wekelijks naar haar vrienden in Den Bosch!

Zr. Truike was in Sterksel een graag geziene gast. Met haar vriendelijkheid en warmte heeft zij ook hier veel vrienden gemaakt. Ook in Eindhoven had ze het naar haar zin. Ze genoot van de natuur om het huis wat in een waar park ligt. Ze had een eigen bloemenpluktuin in een hoekje van het park.

Ook was zij vaardig met de computer. Veel kaarten en boekjes voor jubilea van medezusters kwamen van haar hand. Ze was van veel markten thuis.

W. Stolp



In 2015 heeft zuster Truike haar 60-jarig jubileum nog mogen vieren. Op woensdag 14 maart 2018 overleed zij op haar kamer in Klooster Terhaghe in Eindhoven.

Bidden we dat ze nu mag rusten in de tuin van de Eeuwige.

Misintentie

“Waar kan ik een mis bestellen en wat kost een misintentie?” vraagt u zich misschien af. U wil aan uw dierbare overledene blijven denken en hem/haar laten noemen in een eucharistieviering. Zo blijft u met elkaar verbonden.

Voor een misintentie vragen we € 11,-- Als u op een papiertje de intentie schrijft én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én u stopt dit in een envelop in de deurbrievenbus zijkant kerk (Beukenlaan 1) dan zorgen wij voor de rest. U kunt ook bellen naar dhr. M. de Leeuw (= 2261934) of naar het secretariaat in Leende (= 2061215) en per bank betalen: NL30 RABO 0149300654

Ziekencommunie

Parochianen die niet naar de kerk kunnen komen en toch graag de communie zouden willen ontvangen, mogen naar het secretariaat in Leende bellen en dan zal de pastoor hen de communie komen brengen.

Colofon

Met goedkeuring van pastoor Sjef van der Maazen, pastoor van de RK Parochie H. Nicasius, is dit nummer samengesteld door pater W. van Meijl en dhr. W. Stolp, die voor het drukken zorgt. Heeft u vragen of tips of wetenswaardigheden, dan houden wij ons aanbevolen. Het adres: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215. E-mailadres: leende@parochienicasius.nl

Secretariaat

Waar kunt u terecht met al uw vragen omtrent de parochie?

- * Voor pastorale aangelegenheden : secretariaat in Leende, Dorpstraat 48, tel. 2061215; elke werkdag geopend van 8.30 uur – 11.30 uur.
- * voor bestuurlijke aangelegenheden : secretariaat in Geldrop, Stationsstraat 21, tel. 2862364 , e-mail: secretariaat@parochienicasius.nl