



nieuwsbrief

parochie **St. Petrus' Banden, Leende**

Jaargang 5, nummer 7, september 2014

VOORWOORD

De schoolvakantie is voorbij. De lessen zijn weer begonnen en het normale leven gaat zijn gang weer. Ook in de parochie leeft het pastorale werk weer op. Een nieuw werkjaar is voor de pastorale werkgroepen begonnen. De moeders zijn enthousiast en willen hun beste krachten geven om de parochie zo vitaal mogelijk te houden. Fijn, als je die betrokkenheid merkt om samen kerk van Jezus Christus te zijn, hier ter plaatse.

De afbeelding hiernaast is veelzeggend. De vele vrijwillig(st)ers in de parochie zijn **klaar voor de start**. Met elkaar willen ze iets moois maken voor het komende werkjaar. In onderling overleg en met frisse moed werken ze samen om de parochianen tot steun en houvast te zijn. Dit is niet altijd eenvoudig. Een moeilijke weg, die lijkt op een berg. Op de tekening staat een soort berg, een steile wand, waar kinderen tegenop klimmen. Ze beginnen onderaan en zijn met een touw met elkaar verbonden. Ze houden elkaar vast, ze dragen elkaar, ze trekken elkaar omhoog, opdat eenieder die weg naar de top kan bereiken. Het is een gezamenlijk traject. Samen willen ze hun doel bereiken: de boodschap van Jezus concreet maken.

"Klaar voor de start"



zondag 14 september 2014
11.30 uur

De tekening heeft te maken met de verschillende gezinsvieringen. We beginnen onderaan met de gezinsviering bij het begin van het nieuwe schooljaar. Dan komt de St.-Maartensviering, gevolgd door de sinterklaasviering en kerstviering. De dopelingsenviering, de palmpasenviering en de eerste communieviering, ze staan er allemaal op. Maar dan begint het christelijk leven pas echt!! Kinderen worden door hun ouders hierin liefdevol begeleid en mogen van hun ouders de nodige steun en bezieling ontvangen. Ze dienen klaar te zijn voor de "grote" start.

Als we schrijven over een nieuwe start, dan denken we aan inspiratie en enthousiasme. Daarom onze bezinning over het woord bezieling. (zie blz. 5-6) Die wens ik u allen van harte toe.

W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN

* Op zaterdag 5 juli 2014 was de laatste gezinsviering van het schooljaar. Alle eerste communicanten en vormelingen van het aflopende schooljaar werden met hun ouders in die viering verwacht. De kerk was daarom goed gevuld en de collectant telde ruim 230 kerkgangers. Het was een fijne gezinsviering rond het thema "Dank je wel", en de kinderen hebben zelf voor de muzikale invulling gezorgd. Er is immers heel wat muzikaal talent in onze gemeenschap. Na de viering kwamen de vormelingen in de pastorietuin bijeen voor een afsluitende bijeenkomst met muziek, spel, een hapje en een drankje. Dit hoort ook tot het vormselproject. Enkele vormselouders hadden voor de invulling van deze avond gezorgd. Wegens de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal ging de avond om 21.30 uur ten einde.

* Op maandag 21 juli jl. was de uitvaartdienst voor Theo de Groof. Omdat Theo zoveel voor de parochie heeft betekend, hebben we in deze Nieuwsbrief een "In memoriam" aan hem gewijd.

* De uitvaartdienst voor Janus Snoeijen op dinsdag 12 augustus jl. had een heel bijzondere invulling, misschien wel uniek in Nederland. Waarom? Enkele vrienden van Janus hadden een koninklijke onderscheiding voor hem aangevraagd en de burgemeester van Heeze-Leende heeft deze aanvraag gehonoreerd en er zelfs een spoedprocedure van gemaakt, omdat Janus in zijn laatste levensfase verkeerde. Op 5 augustus jl. heeft onze koning Willem-Alexander het decreet ondertekend en op 7 augustus is Janus overleden. Hij heeft nog wel te horen gekregen dat het lintje op komst was, maar helaas.

Na onderling overleg heeft burgemeester Paul Verhoeven in het begin van de uitvaartdienst toegelicht hoe alles gelopen is en op grond van welke verdiensten Janus gedecoreerd is: zijn jarenlange trouwe inzet bij de Lindse Blaos en bij de muziekgroep SOM (Sectie Ontspanning en Muziek), zijn vele verdiensten voor voetbalclub DOSL, zijn jarenlange vrijwilligerswerk in Leenderhof, enz. Daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd Janus te decoreren tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hierna speldde de burgemeester de onderscheiding op bij de echtgenote Mien Snoeijen en legde hij de ingelijste oorkonde op de kist van Janus. Een indrukwekkend moment. Spontaan klonk er opeens applaus in de kerk, dat meteen door iedereen werd beaamd. Dank u wel, Janus, trouwe kerkganger.

* Op kermismaandag, dit jaar op 18 augustus, kwamen de leden van het gilde St.-Catharina en St.-Barbara én de leden van de schutterij St.-Jacob en St.-Anna traditiegetrouw in de kerk bijeen voor hun eucharistieviering. Zoals gebruikelijk zit het gilde vooraan in de kerk en de leden van de schutterij op hun gebruikelijke plaats achter in de kerk. De deelname was dit jaar heel goed. Fijn. Goede tradities dienen we immers in ere te houden. De viering kreeg een bijzondere invulling voor het gilde St.-Catharina en St.-Barbara. In het begin van de dienst werden de 4 tamboers met hun nieuwe trommen door de pastoor gezegend en lieten ze nadien hun klanken horen. Na de verkondiging werden de 6 bazuinblazers met hun nieuwe bazuinen gezegend, waarna de feestelijke klanken door de kerk galmden. Tot slot werd de standaardruiter (=amazone) met het nieuwe vaandel gezegend. We wensen al deze “gezegenden” geluk, saamhorigheid en vreugde toe.

* De fusiebesprekingen gaan onverminderd voort. Tijdens de vakantieperiode zijn de pastores niet bij elkaar geweest voor overleg én afspraken. Hun volgende bijeenkomst staat op 10 september gepland. Wél helpen ze elkaar inzake liturgische diensten, zoals onlangs bij 2 uitvaarten in Sterksel is gebeurd, toen pastoor Van Meijl verhinderd was.

De stuurgroep heeft in de vakantie wel vergaderd en heeft allerlei documenten het licht laten zien: de begroting van de nieuwe parochie, de harmonisatie van de tarieven, de nodige informatie over kerkgebouwen en begraafplaatsen, enz. Met de afzonderlijke kerkbesturen worden deze stukken nu besproken om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dit alles zal heel wat tijd vragen om tot goede afspraken te komen. Maar, de bereidheid tot samenwerking is aanwezig. We gaan voor kwaliteit én betrokkenheid.

* De MIVA-collecte (=Missie Verkeersmiddelen Actie) op zondag 24 augustus heeft het mooie bedrag laten zien van € 255,39, waarvoor heel hartelijk dank. Deze opbrengst gaat naar de vervoersmiddelen voor albino's in Burkina Faso (Afrika) en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda (Afrika). Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig.

* Omdat de belangstelling voor een kerkrondleiding (met eventuele torenklim) in de zomer (= van Sint-Jan tot Monumentendag) steeds minder werd, hebben onze kerkgidsen besloten deze dit jaar niet te geven. Wel zijn er rondleidingen voor verenigingen, families en geïnteresseerden na overleg met de contactpersonen van deze werkgroep. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de parochie Leende, in de menubalk: kerkgebouw, bezichtigen.

Wist u dat onze kerkgidsen vorig jaar 285 mensen hebben rondgeleid + groep 8 van de basisscholen + de eerste communicanten?

* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het begin van oktober te doen verschijnen.

PAROCHIECHRONIEK

Doopsels

- * 13 juli 2014: Jordy Schoone, zoon van Maarten Schoone en Karin Lamers, Paaldijk 6;
- * 13 juli 2014: Sil Bax, zoon van Maarten Bax en Marianne Vlassak en broertje van Marlou, Strijperstraat 73B;
- * 27 juli 2014: Gwen Peeten, dochter van Rudie Peeten en Ellen Keijsers en zusje van Nienke en Mascha*, Beukenlaan 28;



Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot een mens die gelukkig is en leeft in de geest van Jezus.

Overleden

- * 9 juli 2014: Corrie van Hooff-Heuer, echtgenote van Piet van Hooff. Ze heeft gewoond in Leenderhof en ze is 81 jaar geworden.
- * 12 juli 2014: Jaantje van den Wildenberg-Maas, echtgenote van Antoon van den Wildenberg (†). Ze heeft de laatste maanden in Leenderhof gewoond en is 88 jaar geworden.
- * 14 juli 2014: Mien Barten-Pöpping, echtgenote van Henk Barten (†). Ze heeft gewoond in het Leenderhof en is 91 jaar geworden.
- * 15 juli 2014: Theo de Groof, echtgenoot van Nelly de Groof-Hulsen. Hij heeft gewoond in Paaldijk en is 71 jaar geworden.
- * 7 augustus 2014: Janus Snoeijen, echtgenoot van Mien Snoeijen-van Deursen. Hij heeft gewoond in de Broekerstraat en is 85 jaar geworden.
- * 16 augustus 2014: Albert van der Laak, echtgenoot van Koos van der Laak-van Hulsel. Hij heeft gewoond in de Lavendelstraat en is 68 jaar geworden.
- * 22 augustus 2014: Toos Vrenken-Stienen, echtgenote van Piet Vrenken. Zij heeft gewoond in de Valkenswaardseweg en is 75 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze gezinnen en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meelevend en steunen.

De naam van de overledene staat geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

IN MEMORIAM : Theo de Groof

Overweldigend was het meeleven bij de ziekte, het overlijden én de uitvaartdienst op 21 juli jl. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Een duidelijk teken dat Theo een zeer gewaardeerde persoon was binnen de Leendse gemeenschap. Als parochie zullen hem erg missen, want hij heeft zich bijzonder actief ingezet voor onze geloofsgemeenschap.

Op 25 april 2014 ontving Theo voor zijn vele verdiensten een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester P. Verhoeven. Deze erkenning en waardering deden hem natuurlijk zichtbaar goed, hoewel hij in al zijn bescheidenheid ook liet merken: dit alleen doet het niet! Je wil dienstbaar zijn voor de ander. Daar gaat het om! Niet voor dat lintje!



Zo heb ik Theo ook mogen leren kennen toen ik in november 2003 tot pastoor in Leende werd benoemd. In Theo heb ik een zeer trouw en toegewijd bestuurslid mogen ontmoeten, iemand die zich met hart en ziel voor de parochie heeft ingezet. Op vele fronten was Theo actief en zijn manier van werken, zijn aansturen van vrijwilligers, zijn kennis van zaken hebben mij geïnspireerd. Theo was ook een diepgelovig mens en een trouwe kerkganger, samen met zijn echtgenote Nelly.

Theo blijft in onze herinnering voortleven als een heel betrokken bestuurslid. Van februari 1999 t/m mei 2007 heeft hij met veel toewijding en trouwe inzet de functie van vice-voorzitter vervuld. Zijn taken bestonden niet alleen in het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen én het op de hoogte zijn van kerkelijke aangelegenheden, maar ook in het uitvoeren van genomen beslissingen, wat de nodige tijd en energie kostte.

Wegens zijn grote kennis én kundigheid op diverse gebieden was Theo vanaf 2004 tot heden lid van de Financieel Materiële Commissie (F.M.C.), die vooral het onderhoud van het kerkgebouw én de noodzakelijke restauratie ter harte neemt. De inzichten, de inzet en de nauwkeurigheid van Theo zullen we dankbaar blijven gedenken.

Omdat ons kerkgebouw Theo nauw aan het hart lag, is hij vanaf 2001 tot heden kerkgids geweest en heeft hij met veel interesse en met grote betrokkenheid uitleg gegeven over ons kerkgebouw.

Natuurlijk roepen we in herinnering dat Theo de bloembakken rond ons kerkgebouw sinds 2006 tot heden heeft verzorgd. (geplaatst, voorzien van potgrond en bloemen en opgeruimd in de herfst)

Door zijn trouwe inzet om voor de bloemen te zorgen kreeg ons kerkgebouw meer kleur.

Tenslotte verliezen we in Theo een toegewijde beheerder van onze begraafplaats. Dit veelzijdig en vaak ook moeilijk werk heeft hij met veel toewijding én met grote zorgzaamheid vanaf 2010 tot heden gedaan. Menigeen heeft Theo in deze functie leren kennen én bewonderen.

Als parochie zijn we Theo heel veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange, belangeloze inzet op al deze terreinen. Moge hij nu de eeuwige rust vinden bij zijn Schepper in wie hij steeds geloofd heeft. *(W. van Meijl, pastoor)*

DANKWOORD VAN ONZE BISSCHOP

Zoals we in de vorige Nieuwsbrief hebben geschreven, heeft onze bisschop mgr. A. Hurkmans op 2 juni j. een herderlijk bezoek aan onze parochie gebracht. Nadien heeft de bisschop een dankbrief gestuurd naar de parochie en al die mensen bij wie hij te gast mocht zijn. Wij citeren uit zijn brief d.d. juli 2014 het volgende:

"Veel heeft men mij laten zien en natuurlijk nog meer verteld over de achtergronden van de monumenten en van de streek waar men echt veel van houdt. Door de mooie plaatsen en bouwwerken heen kun je de mensen die er wonen dieper verstaan. Op de eerste plaats ben ik de deken, de pastoors en anderen die in de parochies werken dankbaar voor het zorgvuldig voorbereid programma. Ook dank ik de vele mensen die met mij in gesprek zijn gegaan. Als er verdriet ter sprake kwam vanwege kerksluitingen of te verwachten kerksluitingen heb ik gemerkt en ook uitgedrukt dat hun pijn ook mijn pijn is.



Het heeft me getroffen dat er zoveel mensen als vrijwilliger in kerk en sameleving werken. Dit met een grote toewijding en met een niet te treffen trouw. In vieringen, in gebed, in gesprekken, bij de koffie, rond de tafel hebben wij het leven intens gedeeld. Het motiveert mij om in heel het bisdom, in alle dekenaten veel mensen te ontmoeten. Zonder meer, met een open hart, met open oren en met open ogen. Die ontmoetingen hebben een grote kracht in zich. Het brengt mensen tot elkaar. Juist in deze tijd van grote veranderingen is het nodig dat we elkaar in alle openheid ontmoeten en dat we naar elkaar luisteren. Dit kan het vertrouwen dat we nu meer nodig hebben dan ooit sterken.

Graag dank ik u allen en laat ik u weten dat u mijn vertrouwen gesterkt hebt. U allen wens ik Gods zegen toe."

ATTENTIE

De **VIP-avond** voor de vrijwillig(st)ers in de parochie is op zaterdag 18 oktober 2014. Wilt u dat vast noteren ? We beginnen om 19.00 uur met een gezongen eucharistieviering en aansluitend een ontspannend gedeelte in de Meent. U ontvangt nog een uitnodiging.

TER INSPIRATIE : bezieling

"Je kunt alles goed regelen:
je leven, de kerk, de belasting;
als je niet het vuur ontvangt,
ben je nergens...

Je kunt alles goed vormgeven:
een website, een processie, een boek;
als er geen vuur vanuit straalt,
blijft het louter een vorm...

Je kunt overal op hopen
op liefde, op democratie, op gerechtigheid;
als je dat vuur niet kunt delen,
blijf je een roepende in de woestijn...

Pas wanneer we samen geloven in vrede,
in vreugde, in het goede van mensen,
dan brandt Gods vuur in ons hart,
dan gaan wij, opnieuw bezield, de wereld in."
(Felicia Dekkers)

MEDEDELING

Indien zieke of oudere parochianen een bezoek van de pastoor op prijs stellen, laat het ons a.u.b. even weten. Het secretariaat regelt die afspraak wel. (Het adres staat onder deze brief.) De pastoor kan echt niet alles weten!!

KALENDER

12 september: 19.00 uur : kerkelijke huwelijksinzegening van Eva van Engelen en Martijn der Kinderen

14 september: 11.30 uur: gezinsviering met als thema: Klaar voor de start.

14 september: doopzondag: om 12.30 uur: Sem Senkels; om 13.15 uur: Puck Houtsma

4 oktober: 15.00 uur: kerkelijke huwelijksluiting van Marlies van der Laak en Dennis Jansen

4 oktober: 20.00 uur: jongerenviering + aansluitend een gezellig samenzijn: YUP

MICROFOONS IN DE KERK

Het is een grote zorg van het kerkbestuur om een zo goed mogelijke geluidswaergave in onze kerk te krijgen. Dat is niet eenvoudig, omdat de kerk een bijzondere akoestiek, galm, heeft. Sinds enkele jaren hebben we een nieuwe geluidsinstallatie, maar die geeft niet het gewenste resultaat. We streven ernaar dat iedere kerkbezoeker vanaf zijn/haar plaats een goede verstaanbaarheid krijgt. Daarom hebben we één van de twee luidsprekers van de 1^e zuil vooraan in de kerk verplaatst naar de 3^e zuil. We hopen dat de kerkgangers nu alles goed kunnen verstaan. Ook de ringleiding, die in het middenschip ligt, is in elke viering ingeschakeld.

Indien u op- of aanmerkingen heeft op het geluid, laat het ons dan a.u.b. weten. Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen.



Het **parochiesecretariaat** is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl