

# nieuwsbrief

parochie **St. Petrus' Banden, Leende**

**Jaargang 5, nummer 6, juli-augustus 2014**

## VOORWOORD

Heeft u het woord “dikke-ik” al eens gehoord? De filosoof en humanist Harry Kunneman heeft er een boek over geschreven: *Vorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme.* (2005)

In dat boek staat zo treffend : “Het afgelopen decennium heeft zich in het geïndustrialiseerde en welvarende Nederland een verontrustende ontwikkeling voorgedaan, die samengevat kan worden als **de opmars van het dikke-ik**. Deze eigentijdse figuur openbaart zich met grote kracht in de openbare ruimte: in het verkeer, in treinen, in voetbalstadions, op straat, in wacht- en spreekkamers en in talloze televisieprogramma’s. Maar ook op het niveau van de lokale en landelijke politiek en binnen het bedrijfsleven voelt het dikke-ik zich erg goed thuis, onder meer in de gedaante van zich dik makende politici en zichzelf verrijkende managers.

Het dikke-ik neemt wat het nodig denkt te hebben en dat is heel wat. Het wil niet alleen steeds meer consumeren, maar eist ook de erkenning van zijn handelingsvrijheid en respect voor zijn hoogst individuele opvattingen en verlangens. Dit leidt tot voortdurende wrijvingen met anderen. Het dikke-ik is verwickeld in een permanente concurrentie- en prestatieslag.”

Tegenover deze mentaliteit staat een houding van onderlinge verbondenheid, van meeleven met elkaar, van zorg dragen voor elkaar. Een christelijke houding, waarin saamhorigheid en empathie de boventoon voeren. Het is de houding van: we zijn er voor elkaar. Wat ik voor de ander kan betekenen, wil ik ook daadwerkelijk doen. Laat het me maar weten en ik zorg ervoor!! Het is de houding van wederzijdse betrokkenheid, die haaks staat op die schreeuwerige ik-gerichtheid van de huidige maatschappij.

De komende vakantietijd is een periode om tot rust te komen, om bij zichzelf uit te komen. Een tijd waarin we aandacht hebben voor onszelf en voor elkaar, en juist daardoor de nodige energie weer krijgen om iets fijns van het leven te maken. “Kom naar een eenzame plaats”, zegt Jezus, “en rust daar wat uit.” Kom tot jezelf en ontdek de echte levenswaarden!



Fijne vakantie toegewenst,  
W. van Meijl, pastoor

## PAROCHIEBERICHTEN

\* Op maandag 2 juni 2014 heeft onze bisschop Antoon Hurkmans een herderlijk bezoek gebracht aan onze parochie. Na ontvangst op de pastorie rond half 10 is de bisschop naar de kerk gegaan waar hij de trouwe leden van de kerkpoetsgroep mocht begroeten. Om 10 uur was de ontmoeting met de bewoners van Leenderhof, alsook met em.-pastoor van Loon en de kapelvrijwilligsters. Onder het genot van een kopje koffie met een kleine traktatie konden de bewoners kennis maken met de bisschop, die ook de afdelingen bezocht en de bewoners aldaar een hand gaf. Het heeft hen

allen zichtbaar goed gedaan. Hierna ging pastoor van Meijl met de bisschop naar een champignonkwekerij, waar de nodige uitleg volgde en het productieproces werd getoond. De lunch werd nadien

in Sterksel gebruikt, bij P. Verhoeven en echtgenote. Hierna stond een wandeling van een uur gepland, in Sterksel. Daarna volgde de nodige toelichting bij de dorpswinkel in Sterksel, die al 10 jaar bestaat en waarin zo'n 50 vrijwillig(st)ers zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Het bezoek aan de Zonnefarm-ei viel zowel bij de bisschop als bij de pastoor erg in de smaak. Het avondprogramma was weer in Leende. Eerst een bezoek aan Brouwershuis, waar de bisschop kennis maakte met de leef- en woongemeenschap "De Schakel" en waar hij mocht aanzitten aan de grote eettafel. Om 20 uur was de bisschop in de pastorie te gast bij de werkgroep straatcontactpersonen. Om 21 uur vertrok hij naar Den Bosch om de volgende dag een herderlijk bezoek te brengen aan Heeze. De dag nadien stond Geldrop op het programma en donderdag 5 juni de parochie in Mierlo. Op deze manier heeft de bisschop de nieuw te vormen fusieparochie Geldrop bezocht.

\* In aanwezigheid van onze bisschop A. Hurkmans hebben Nelly de Groof en Leny Geboers van pastoor van Meijl een parochiële oorkonde ontvangen als dank voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid in het bestuur van deze werkgroep (= straatcontactpersonen). Sinds de oprichting van deze werkgroep in 1980 is Nelly bijzonder actief geweest als bestuurslid en heeft ze haar veelzijdig werk vol toewijding gedaan. Hier zijn woorden van dank en waardering op zijn plaats. Leny Geboers is sinds 1989 bestuurslid. Ook haar zijn we heel dank verschuldigd voor haar inzet en betrokkenheid. Dankjewel, dames. Gelukkig hebben drie andere leden zich sinds oktober 2013 bereid verklaard om als bestuurslid hun steentje bij te dragen: Riky Bunthof, Annie Kuijpers en Ans Wagemakers. Ze zijn al volop met het werk bezig.

\* Op vrijdag 6 juni 2014 hebben Joost de Vries (onze parochie) en Loes Verhees (Vlierden) hun kerkelijk huwelijk gesloten in de kapel van de zusters Franciscanessen in Asten. Pastoor van Meijl heeft hun huwelijk ingezegend. Van harte proficiat en geluk en zegen voor de toekomst. Het echtpaar woont in onze parochie, Oostrikkerstraat 6a.

\* De collecte met Pinksteren, bestemd voor de Nederlandse missionaris, heeft het mooie bedrag laten zien van € 414,15. Hartelijk dank voor deze steun aan onze Nederlanders die elders in de wereld werkzaam zijn. Steun en meeleven vanuit het thuisland doet hun altijd goed.

\* In het Eindhovens Dagblad van 18 juni jl. staat onder de kop "Animo voor Centrumplan Leende luwt", p. 28 een artikel over het centrumplan én over de kerk. Gerard de Jong, bestuurslid van de dorpsraad, wijst in dat artikel op de secularisatie en "de kerk die binnen afzienbare tijd leeg komt te staan. Daarin zou een prachtige MFA (Multifunctionele Accommodatie) gerealiseerd kunnen worden." Hoe durft iemand zo'n ongenueanceerde uitspraak te doen? Iemand die in het weekend in de kerk is, ziet hoeveel mensen telkens bijeenkomen!! Hoe is het mogelijk dat iemand van de dorpsraad op de stoel van het kerkbestuur gaat zitten en deze onjuiste en negatieve uitspraak durft te doen, die alleen maar onrust en commotie binnen de geloofsgemeenschap veroorzaakt? We zijn nog altijd een vitale geloofsgemeenschap en willen dat met elkaar blijven zijn !!

De pastoor heeft meteen per e-mail naar de dorpsraad gereageerd en zijn verontwaardiging en afkeuring uitgedrukt. Ook de voorzitter van de dorpsraad ontving een persoonlijke brief. Er ligt nl. een afspraak van 4 september 2012 met de dorpsraad: de dorpsraad én de parochie streven naar een goede communicatie met elkaar; bovendien verklaart de dorpsraad het onderwerp van pastorie en kerkgebouw niet op hun agenda te plaatsen en bekend te maken om onrust en verdeeldheid in Leende te voorkomen. Waarom zorgt iemand van de dorpsraad nu voor commotie?

Dhr. De Jong reageert een dag later per e-mail naar de pastoor: “Het spijt mij dan ook dat het artikel in de krant gevoelens kan opwekken, die ik zeker niet bedoeld heb. Ook voor mij moet de kerk in het midden van de gemeenschap blijven staan, ook al kan ik er anders over denken dan U, omdat ik niet katholiek ben opgevoed.”

\* Op 25 juni jl. zijn de leden van de werkgroepen eerste communie (4), gezinsviering (7) en vormsel (4) in de pastorie bij elkaar gekomen om het afgelopen werkjaar te evalueren. Met veel voldoening kijken de moeders terug op de gehouden vieringen. Ze ervaren een goede, onderlinge samenwerking. Ze doen dit werk ook graag, in dienst van de parochie. Dankjewel, dames. Op deze avond hebben we afscheid genomen van Dianne Bijnnen, die van november 2007 tot heden actief was in de werkgroep gezinsviering. Zij ontving voor haar trouwe inzet en grote betrokkenheid een parochiële oorkonde van de pastoor. Woorden van dank en waardering waren er ook voor Bettine Cremers, die van oktober 2005 tot heden actief is geweest in de werkgroep voor eerste communie én in de werkgroep vormsel. Omdat Bettine deze avond verhinderd was, heeft ze enkele dagen later de parochiële oorkonde van de pastoor ontvangen. Dankjewel voor deze toewijding, dames. De moeders zoeken nu zelf voor opvolging, want we willen een actieve geloofsgemeenschap blijven.

\* De besprekingen op pastoraal én bestuurlijk vlak om tot een goede fusie van de parochies Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel te komen, gaan onverminderd door. Zowel de pastores als de stuurgroep hebben regelmatig hun vergaderingen. In hun bijeenkomst d.d. 25 juni jl. hebben de pastores afgesproken dat kapelaan Peter Koen vanaf september 2014 in de genoemde parochies gaat informeren hoe daar concreet de voorbereiding op doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk gebeurt. De pastores zullen hem hierbij terzijde staan. De kapelaan zal zo kennis maken met de eigenheid van iedere parochie. Zijn taak bestaat er verder in om na verloop van tijd deze pastorale begeleiding te coördineren én aan te sturen om op dit gebied tot eensgezindheid in de nieuwe parochie te komen. De vergaderingen van de stuurgroep staan nog steeds in het teken van verkenning en coördinatie. Diverse onderwerpen dienen goed met elkaar afgesproken te worden voordat de fusie een feit is. De onderlinge verstandhouding is goed en er wordt zorgvuldig met elkaar overlegd om tot een goed besluit te komen.

\* In onze vorige Nieuwsbrief deden we een oproep om vrijwilligers voor onze begraafplaats. Inmiddels hebben de volgende personen zich bereid verklaard om mee te helpen: Piet Verspeek, Wim Janssen en Leo van Kuijk. Dankjewel, heren, voor deze betrokkenheid.

\* Op 15 augustus viert de kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. Wij vieren dit hoogfeest op de zondag na de 15<sup>e</sup>. d.w.z. de 17<sup>e</sup> augustus. Om 10 uur is een plechtige eucharistieviering waarin onze beide kerkkoren zullen zingen. U bent van harte welkom.

\* Onze volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van september uit te geven.

## **PAROCHIECHRONIEK**

### **Doopsels**

\* 15 juni 2014: Veerle van den Hurk, dochter van Norbert van den Hurk en Hélène van den Hurk-Wernaart, en zusje van Floris; Helmond

Proficiat aan deze dopelinge. Ook gelukwensen aan haar ouders en familie. We hopen dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is en leeft in de geest van Jezus.



## Gouden Huwelijk

\* 7 juni 2014 : Tinus van den Berg en Lies van den Berg-Verduijn

Van harte proficiat met dit gouden feest. Geluk en voorspoed op jullie levensweg met Gods zegen en te midden van jullie kinderen, kleinkinderen, familielieden, vrienden en bekenden.



## Overleden

\* 23 juni 2014: Mienke Zwaneveld-Hooij, echtgenote van Nico Zwaneveld. Ze heeft gewoond in de Irislaan 26 en ze is 80 jaar geworden.

Ons medeleven gaat uit naar dit gezin en ieder die door dit overlijden getroffen is.



Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en steunen.

De naam van de overledene staat geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.



## TER INSPIRATIE

Op 29 juni viert de kerk het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Onze parochie is naar de heilige Petrus genoemd. Ze heet immers **Sint-Petrus'Banden**. Waar komt die naam vandaan en wat betekent dat eigenlijk?

In onze kerk is een prachtig glas-in-lood-raam te bewonderen, in de linkerzijkapel, over de heilige Petrus, zoals op de afbeelding hiernaast te zien is: het Petrusraam.

Boven in het raam staat uitgebeeld dat de Heer de sleutels van Zijn rijk aan Petrus geeft (hij is immers de opvolger van Jezus) en onderin zien we Petrus in de gevangenis, met een ketting om zijn been.

In de bijbel, in het boek “ Handelingen van de Apostelen”, hoofdstuk 12, 1-11 lezen we dat koning Herodes Petrus in de gevangenis liet werpen en hem door vier groepen soldaten liet bewaken.

“Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: ‘Sta vlug op.’ Meteen vielen de kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: ‘Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder.’ Petrus deed het. De engel hernam: ‘Sla uw mantel om en volg mij.’ Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed: hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen.”



Met St.-Petrus'Banden worden dus de banden, de kettingen, bedoeld waarmee hij vastgebonden was in de gevangenis. Maar God heeft hem op wonderlijke wijze gered. Petrus kon weer het geloof verkondigen dat de Heer verrezen is en dat Hij leeft, te midden van ons!!



In de bijbel, in het evangelie van Matteüs, staat dat Jezus tot Petrus zegt: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Mt. 16, 18-19)

In het priesterkoor in onze kerk staat tegen de linkerpilaar het beeld van de Heilige Petrus met de sleutel in zijn hand.

---

Het **parochiesecretariaat** is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  
E-mailadres: [parochie.leende@gmail.com](mailto:parochie.leende@gmail.com) De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593  
De website van de parochie: [www.parochie-leende.nl](http://www.parochie-leende.nl)