

# Parochie H. Nicasius



## nieuwsbrief

jaargang 13

nr. 4

mei 2022

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

De meimaand is begonnen. Deze maand is toegewijd aan Maria. Maria staat in de schijnwerpers. Zij is van ons allemaal. Zij is niet alleen de moeder van Jezus, maar ook onze moeder. Zij is een universeel symbool : van vrouw-zijn, van moederschap, van gezinsleven, van vreugde en verdriet, van troost en bescherming.

Maria staat heel dicht bij ons. We willen ons door haar laten inspireren. Daarom hebben we in het priesterkoor in de kerk haar beeld neergezet als teken van verering. Wees gegroet, Maria. In de Mariakapel kunt u terecht voor een kaarsje en even rust. (zie blz. 5)



Als we aan Maria denken, staan we stil bij haar afkomst. Ze was een bescheiden joods meisje, open en ontvankelijk. Zij heeft God in haar leven mogen ervaren als iemand met een belangrijke opdracht voor haar. Ze heeft ernaar geluisterd, erover nagedacht én haar antwoord gegeven.

De bijbel schrijft over de engel Gabriël die naar Maria werd gezonden met de vraag of zij de moeder van Jezus wilde worden. Maria is in verwarring bij die vraag. Begrijpelijk. Maar je mag vragen stellen, ook in je geloofsleven. Je mag je reactie laten horen. Ook naar God toe. Dat doet Maria ook.

En de engel geeft haar keer op keer een antwoord. Maria denkt erover na. Dat zouden wij ook mogen doen. Tijd nemen om bij onszelf stil te staan, om innerlijke rust te ervaren, om zekerheid te krijgen. Vanuit die houding krijgt de ander je gemotiveerd antwoord te horen.

Maria sprak : "Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar Uw woord." Maria heeft over de vraag nagedacht, heeft voldoende antwoorden gekregen en komt tot het besluit : Ik wil meewerken, in al mijn bescheidenheid en beperktheid. God heeft mij de kracht van de heilige Geest beloofd. Waar ik als mens tekort schiet, komt Hij mij te hulp.

Maria laat ons zien wat het echte geloven, het diepe vertrouwen betekent. Het betekent overgave, je toevertrouwen aan de ander, van wie je zeker weet dat die je niet laat vallen. Als je maar gelooft, wordt het onmogelijke mogelijk.

We wensen u een fijne meimaand toe.  
p. W. van Meijl

## PAROCHIEBERICHTEN

\* Vastenactie. Ook al is de vastenactie dit jaar niet verlopen zoals gepland en verwacht, toch heeft de actie, na aftrek van de onkosten, € 280,- opgebracht. Dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen voor de Maya gemeenschappen in Guatemala.

### Kleutercatechese

Wegens corona hebben we de laatste twee jaar geen kleutercatechese gehad. Nu was het weer mogelijk. De contactpersoon Ivonne van Kuijk had alles goed geregeld.



Toen de pastoor op woensdag 13 april jl. in de pastorie kwam, zei Ivonne meteen : “Val niet achterover !! Er hebben zich 19 kleuters aangemeld!

“Nou, dat is een mooi getal” was het antwoord. “Ze zijn van harte welkom.”

Even later kwamen de kleuters binnen, trokken hun schoenen uit, zetten die mooi in een rij in de gang en gingen de grote kamer binnen. Ze waren met 15, de begeleiding niet meegerekend.

In die grote kamer gaf de pastoor uitleg over de Goede Week, over Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf. Vol aandacht hebben de kleuters geluisterd naar dit verhaal. De attributen (palmtakjes, kruisbeeld en de paaskaars) maakten het geheel beeldig. Een mooie interactie.

Na het verhaal hebben de kinderen een mandje met paashaas geknutseld. En natuurlijk konden eitjes niet ontbreken. De paashaas had deze in de tuin van de pastorie verstopt, zodat de kinderen nog lekker buiten konden zoeken en spelen.

Toen de moeders of oma's of opa's de kleuters kwamen ophalen, waren ze heel enthousiast. Ze hebben genoten van de middag.

Ivonne, die sinds 2015 de kleutercatechese heeft geleid, geeft het stokje nu door. Myrthe de Graaf, wil dit prachtig werk van haar overnemen en zal samen met haar de kerstviering op 21 december a.s. organiseren. Heel veel dank aan Ivonne voor haar grote betrokkenheid en inzet.



\* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1<sup>e</sup> weekend van juni te kunnen uitgeven. Uw bijdrage, suggesties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom

## PAROCHIECHRONIEK

### Doopsels

- \* 3 april 2022 : Riley Bunt, dochter van Meindert Bunt en Marion Bunt-van den Heuvel, een zusje van Jason, Loïs en Brandon; Someren-Eind.
- \* 9 april 2022 : Ralf Bouma, zoon van Ruben Bouma en Silvie Rutten, Budel

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat ze veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest van Jezus.



### Overleden

- \* 1 april 2022 : Helma Baudoin-van der Kruijs, echtgenote van Ad Baudoin. Zij heeft gewoond in de Lavendelstraat en is 65 jaar geworden.
- \* 27 april 2022 : Gerrit van Happen, echtgenoot van Nellie van Happen-Snelders. Hij heeft gewoond in Oostrikerstraat 20 en is 88 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de families veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en hen steunen.

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

## MARIA VAN RUST

Heel veel mensen bezoeken in de meimaand een Mariakapelletje en steken er een kaarsje op.

Vanuit deze gedachte denk ik aan de bedevaartsplaats Heppeneert, gemeente Maaseik, waar jaarlijks duizenden mensen even een bezoek brengen bij Maria en een kaarsje opsteken. Maria wordt hier vereerd onder de titel : **Onze Lieve Vrouw van rust**. Heppeneert ligt aan het fietsknooppunt, nr. 26 en dat verklaart de grote toeloop van fietsers, die hier even stilhouden bij het Mariabeeld.

Het beeld laat ons Maria zien in rustende houding. Zij zit ineengedoken aan de voet van het kruis van Jezus. Haar houding, gelaat en handen stralen rust uit, gelatenheid en kalmte. Haar hoofd is gebogen en haar handen gevouwen op haar schoot. Hier bij Maria even tot rust komen, nieuwe kracht en energie mogen ervaren. Het even rustig maken in je hoofd én in je lichaam.



Achter Maria staat de apostel Johannes, die zijn rechterhand tegen de schouder van Maria legt als teken van ondersteuning. Hier ben ik. Ik sta achter je. Zijn gezicht is getekend door verdriet en kijkt op naar de gekruisigde Christus. Die Jezus weet wat lijden is, want Hij heeft het zelf meegemaakt en wil ons daarin tot voorbeeld zijn, ook al begrijpen we dat niet altijd.

Het volgend gebed/lied over " Lief Vrouwke" is wel erg toepasselijk :

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  
 maar om een poos bij U te zijn.  
 Ik heb U niets te geven,  
 niets te vragen, deze dag.  
 Ik bezit alleen de grote vreugde,  
 dat ik U bekijken mag (2x).

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  
 maar om een poos bij U te zijn.  
 Ik heb U niets te zeggen,  
 niets te vragen, deze dag.  
 Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  
 dat ik U bekijken mag (2x).

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  
 maar om een poos bij U te zijn.  
 Ik heb U niets te bieden,  
 niets te vragen, deze dag.  
 Laat voor mij alleen de grote vreugde,  
 als ik Moeder zeggen mag (2x).  
 (bron : [www.pastoralezorg.be](http://www.pastoralezorg.be))

## **KALENDER**

4 mei : Dodenherdenking. Om 19.00 uur eucharistieviering m.m.v. mannenkoor. We herdenken in verbondenheid met andere gemeenten de slachtoffers van oorlogsgeweld in ons land, maar ook in die landen waar nu oorlog heerst. We bidden om vrede onder de mensen.

15 mei : Eerste communieviering om 10.30 uur in onze kerk.

18 mei : jaarvergadering van de KBO, die om 13.00 uur begint met een eucharistieviering.

21 mei : bedevaart naar Ommel. Om 19.30 uur is de eucharistieviering m.m.v. onze beide koren en de feestelijke aanwezigheid van ons gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara.

27 mei : om 11.00 uur feestelijke eucharistieviering b.g.v. het 60-jarig huwelijksfeest van Siem en Leen Liebregts.

29 mei : om 10.00 uur feestelijke eucharistieviering b.g.v. het 125-jarig bestaan van de ZLTO.

3 juni : om 11.00 uur feestelijke eucharistieviering b.g.v. 40-jarig bestaan van de Zonnebloem.

## MEIMAAND - MARIAMAAND

In onze Mariakapel  
die elke dag open is  
ligt een boekje – zie afbeelding hiernaast –  
dat de bezoekers een beetje  
licht en steun wil geven.  
Als het boekje iets voor u betekent  
mag u het meenemen.  
U bepaalt zelf het bedrag.  
Op het secretariaat zijn de boekjes ook verkrijgbaar.



## TER INSPIRATIE : ontmoeten

Ontmoeten,  
elkaar leren kennen,  
niet moeten,  
je mag zijn wie je bent.

Ontmoeten,  
samen praten, luisteren, lachen,  
je verhaal mogen vertellen,  
bemoedigen en uitdagen.

Ontmoeten,  
over de grenzen van je eigen wereldje kijken:  
openstaan voor nieuwe dingen,  
er is nog zoveel te ontdekken en te leren.

Ontmoeten,  
en zo God op het spoor komen,  
Hem ontmoeten in bidden en vieren,  
ontdekken dat Hij tot jou zegt:  
“Ik hou van jou zoals je bent.”  
Dat geeft kracht, nieuw leven.



## QUIZ - Test uw kennis

1. Hoe noemen we in de liturgie de periode die begint in de paasnacht en eindigt met Pinksteren?

Pinkstertijd

Feestelijke tijd

Paastijd

Vastentijd

2. Wat betekent INRI ? (staat boven het kruis)

|   |  |
|---|--|
| Jezus Christus, koning der joden        | Jezus van Nazareth, rabbi van de joden |
| Jezus van Nazareth, koning van de joden | Jezus Christus, begin en einde         |

3. Hoe heten de 4 evangelisten?

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus  | Marcus, Mattheus, Lucas, Johannes |
| Petrus, Andreas, Johannes, Paulus | Tomas, Lucas, Andreas, Zacheüs    |

4. Wat betekent de uitdrukking “Vijgen na Pasen”?

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Doe geen moeite, het is te laat. | De natuur gaat openbloeien.    |
| De attentie komt nog.            | Na Pasen krijg je de vruchten. |

5. In het bijbelboek Genesis wordt geschreven over broedermoord. Wie vermoordde zijn broer?

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| Abel | Mozes | Kain | Adam |
|------|-------|------|------|

6. Wie is de voorganger van onze huidige paus Franciscus?

|           |                    |                |                   |
|-----------|--------------------|----------------|-------------------|
| Paulus VI | Johannes Paulus II | Benedictus XVI | Johannes Paulus I |
|-----------|--------------------|----------------|-------------------|

=====

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593.

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215.

E-mailadres: [parochie.leende@gmail.com](mailto:parochie.leende@gmail.com). De website is: [www.parochienicasius.nl](http://www.parochienicasius.nl)