

Parochie H. Nicasius



nieuwsbrief

jaargang 13

nr. 6

juli 2022

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

Kent u dat ook, dat vakantiegevoel? Even heerlijk niets doen. Geen verplichtingen, geen moeten, geen dwang, maar alles zelf kunnen invullen. Even helemaal niets aan je hoofd hebben. Je hoofd leeg maken. Uitwaaien, aan het strand, maar ook op het land. Erop uittrekken, nieuwe contacten maken, openstaan voor het onbekende.

Er zijn zoveel mogelijkheden om je vakantie in te vullen, om tot rust te komen, om het geluk ook dicht bij huis te vinden.

Vakantie is tijd hebben voor jezelf, je relatie, je kinderen, kleinkinderen. Tijd en aandacht aan elkaar besteden. Samen optrekken en toch jezelf kunnen zijn. Op een ontspannen manier met elkaar omgaan. Even volop genieten en bijtanken, zodat de accu geladen is als het gewone leven weer begint.



Vakantie of periodieke rust is iets goeds. De bijbel raadt ons zelfs aan de wekelijkse rust in acht te nemen. God schiep de hemel en de aarde in zes dagen en op de zevende dag rustte God. Een heel belangrijk gegeven. Een voorbeeld voor ons. Want de mens is toch geschapen als beeld van God. Hij dient dus ook die zevende dag in acht te nemen en uit te rusten. Je lichaam in balans te brengen, je ontspannen, onthaasten in deze drukke en jachtige tijd.

Over Jezus wordt in het nieuwe testament vaker geschreven dat Hij de eenzaamheid opzocht, dat Hij alleen wilde zijn om dicht bij zichzelf te blijven. Daar in de stilte kwam Hij tot zichzelf, tot rust en daar ontving Hij de innerlijke kracht. Daar ervaarde Hij dat God Hem nabij was en dat Zijn liefde zo groot was dat Jezus trouw kon blijven aan zijn opdracht, die echt niet gemakkelijk was.



Jezus geeft ons de wijze raad :

“Komt allen bij Mij,
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.
Ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
(Mt. 11, 28-30)

Een hele fijne vakantie wens ik u allen toe, thuis of waar dan ook. Dat u tot rust mag komen.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN

* Op 23 mei jl. vond in de kerk te Borkel en Schaft de uitvaartdienst plaats voor Marij Spoorenberg-Hendrix, echtgenote van onze organist Jac Spoorenberg. Ons voltallige mannenkoor heeft de Gregoriaanse gezangen verzorgd en pastoor W. van Meijl ging voor in die afscheidsviering. Moge Marij, die de laatste jaren trouw in de hoogmis bij ons aanwezig was, nu thuiskomen in de huis van de Heer om voor altijd in Zijn vrede te mogen voortleven.

* De collecte met Pinksteren, op 5 en 6 juni, bestemd voor de Nederlandse Missionaris, heeft het mooie bedrag van € 410,92 opgeleverd. Heel hartelijk dank voor uw financiële steun.

* Naar jaarlijkse gewoonte maken de leden van ons dames- én mannenkoor hun uitstapje. Dit uitje bevordert de saamhorigheid en de leden kijken ernaar uit. De bijeenkomst wordt altijd met een etentje afgesloten. Dit jaar bleven de leden in eigen dorp. Op 16 juni kwamen ze bijeen voor een brunch in De Schammert. Een gezellige bijeenkomst, die afgesloten werd met een drankje.

* Op 18 juni hebben de leden van ons mannenkoor in Leenderhof gezongen tijdens de wekelijkse viering om 16.30 uur. Fijn dat dit gebruik weer mag plaatsvinden na die coronacrisis. Volgens planning zullen zowel het mannenkoor als het dameskoor één keer in de maand in Leenderhof komen zingen.

* Op 22 juni heeft de pastoor een parochiële oorkonde overhandigd aan Piet Thijssen b.g.v. zijn afscheid als vrijwilliger bij het onderhoud van ons kerkhof vanaf 2002 tot heden. Heel veel dank voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Het is een fijne club van mannen die voor het onderhoud van ons kerkhof zorgt. Ze doen het graag en met veel voldoening.

* Op 23 juni ontvingen we vanuit Beek, Bree (België) het bericht dat Maurits Sikking op 11 juni 2022 in de kerk aldaar het christelijk huwelijk heeft gesloten met Magali Vandevenne. Van harte proficiat en geluk toegewenst en natuurlijk Gods zegen over deze verbintenis.

* Voor de 61^e keer vond op 24 juni de Sint-Jansviering plaats bij het kapelletje in Leenderstrip.



Ook al regende het eventjes bij het begin van de openluchtviering, de rest van de viering verliep zoals vanouds. Er was een goede opkomst en de sfeer van verbondenheid en verbroedering was duidelijk voelbaar.

Tijdens de preek nodigde de pastoor de kinderen uit om naar voren te komen. En jawel, even later stonden er 14 kinderen trots voor op het altaar en gaven antwoord op de vragen van de pastoor



En natuurlijk hoort bij de Sint-Jansviering ook de zegening van de Sint-Janstrossen, terwijl de leden van het dames- en mannenkoor het Sint-Janslied zongen. De tros wordt aan de deurstijl gehangen om bescherming te vragen tegen noodweer en boze geesten én geluk en gezondheid te brengen aan diegenen die hierin hun heil zoeken.

Verschillende pelgrims hadden meerdere trossen bij zich.

* Op 29 juni viert de kerk het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. De naam van onze vroegere parochie was : Sint-Petrus'Banden. Wat die naam betekent, staat prachtig afgebeeld in het glas-in-lood-raam, links in de zijkapel. De H. Petrus is zo vol van de verrezen Heer Jezus, dat hij enthousiast zijn blijde boodschap verkondigt. Maar dat keurden de joodse overheden niet goed en daarom verdween hij in de gevangenis en werd in boeien = banden geslagen. Door het gebed van de christenen heeft een engel van de Heer Petrus uit de gevangenis bevrijd.

Na de fusie in 2015 (onze parochie heet voortaan H. Nicasius-parochie) heet ons kerkgebouw Sint-Petrus'Bandenkerk.

We willen de H. Petrus in ere houden en denken daarbij aan zijn beeld in het priesterkoor.(zie blz. 6)

Overleden pastoor Ad van Loon heeft ervoor gezorgd dat dit prachtig beeld hier een plaats kreeg.



* Bloembakken naast het kerkgebouw. Is het u ook opgevallen hoe prachtig de bloemen staan te bloeien in de 5 bloembakken langs ook kerkgebouw? Die bloemen sieren ons kerkgebouw en zijn ook een visitekaartje voor het monumentale gebouw.



Heel veel dank aan die paar vrijwilligers die jaarlijks voor deze bakken zorgen: potgrond erin en de nodige bloemen.

Maar vooral : het water geven !! Beseft u wat voor een werk dat wekelijks is, vooral als het niet voldoende regent!!

Daarom bijzondere dank.

(De gemeente dient te zorgen voor onkruidbestrijding langs de kerk en de kerkhofmuur.)

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1^e weekend van september te kunnen uitgeven. Uw bijdrage, reacties en suggesties worden op prijs gesteld. In augustus verschijnt geen nieuwsbrief.

PAROCHIECHRONIEK

Doopsels

* 12 juni 2022 : Tess Rutjes, dochter van Wesley Rutjes en Joyce Rutjes-Hompes en zusje van Floor.



Overleden

* 21 juni 2022 : Frans Verspeek, samenwonend met Jannie van Steenis. Hij heeft gewoond in Kraanven en is 76 jaar geworden.

* 29 juni 2022 : Toos van der Palen-Bax, weduwe van Gerardus van der Palen. Zij heeft gewoond in de Pomperschans en is 87 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de families veel sterkte toe op haar verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en hen steunen.

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

ACTIE SCHOENDOOS

Vanuit Gambia, waar onze schoendozen naartoe zijn gegaan, kregen we op 10 juni jl. een kort bericht van Mieke van den Heuvel, secretaris van de Stichting W.W.Toegankelijk :

Hallo.

Afgelopen week zijn de schoendozen uitgedeeld aan chronisch zieke kinderen in het ziekenhuis in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Hartelijk dank wederom voor jullie aktie.

Zondag 12 juni om 5 voor half 1 op NPO Eo komt een nieuw project van onze Stichting op t.v. Wilde Ganzen is onze compagnon.

Als u op de link, hieronder, klikt zie je foto's,

Vriendelijke groet

Mieke van den Heuvel

<https://www.facebook.com/373282419375063/posts/pfbid02fx5bsvaHi4RMUKByZJskyvt7nDpvhxGpnjd5WLND9ErG1PtsJwfHriFH1kWJ3P8TI/?d=n>



KALENDER

- * 15 juli : om 15.30 uur : kerkelijke huwelijksinzegening van Suzanne Rutten (onze parochie) en Marcel Granzier (Pey-Echt).
- * 22 juli : om 13.30 uur : kerkelijke huwelijksinzegening van Anouk Konings (Valkenswaard) en Geert-Jan de Werdt (onze parochie).
- * 14 augustus : om 10.00 uur vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming m.m.v. beide koren
- * 22 augustus : om 9.00 uur : gildemis van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara én van de schutterij Sint-Jacob en Sint-Anna.



1474 jubileum 2024

Het parochiebestuur in Geldrop heeft ons in juni jl. toestemming gegeven om als geloofsgemeenschap stil te staan bij het **550-jarig** bestaan van onze kerk en dit op passende wijze te vieren.

Onder leiding van pastoor W. van Meijl zijn we reeds met enkele parochianen bij elkaar geweest om te overleggen hoe we dit kunnen vieren.

Misschien herinnert u zich nog het 500-jarig bestaan in 1974 toen we als gemeenschap dit op een uitbundige manier hebben gevierd (= de Torenfeesten). Een geweldig, onvergetelijk dorpsfeest.

Deze keer doen we het op een andere manier, maar we willen er wél een echt dorpsfeest van maken, waarbij we de Leendenaren willen betrekken. We zijn immers trots op ons kerkgebouw, de Blaas van Lind. Op 19 juni a.s. is een vergadering in de pastorie gepland, waarvoor de Leendse verenigingen per e-mail een uitnodiging hebben ontvangen. We overleggen dan wat we concreet gaan doen. In de komende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

QUIZ - Test uw kennis

1. Wie was de 1^e paus, de opvolger van Jezus?

H. Paulus

H. Johannes

H. Petrus

H. Jakobus

2. Wie is de patroonheilige van onze parochie en wanneer is zijn sterfdatum?

H. Petrus (64)

H. Nicasus (1850)

H. Johannes (101)

H. Nicasius (1752)

3. Waar staat in Leende een wegkruis?

Boschhoven

Bij Brouwershuis

Strijperstraat

Bij Roothans

4. Welk belangrijk feest viert de kerk op 15 augustus?

Maria Boodschap

Maria Moeder van de kerk

Maria Tenhemelopneming

Maria Geboorte

5. Wat is een evangelie?

een dik boek

de blijde boodschap Jezus

een wetboek

een lezingenboek



TER INSPIRATIE : beeld van de H. Petrus



Jezus zei tot Petrus :

“ Jij bent Petrus,
en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen;
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven;
alles wat je op aarde bindend verklaart,
zal ook in de hemel bindend zijn;
en alles wat je op aarde ontbindt,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
(Mt. 16, 18.19)

Petrus, de mens, de visser, spontaan, betrokken,
maar ook zwak toen hij zijn meester verloochende.
Juist Hij werd door Jezus uitgekozen
en rots genoemd.
Op hem wilde Jezus bouwen.

Daarom krijgt hij de sleutels van de hemel.
Een sleutel om te openen
of om te sluiten.

De apostel Petrus schrijft (ons) in zijn 1^e brief :
“Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee,
heb elkaar lief als broeders en zusters,
wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Vergeld geen kwaad met kwaad,
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug.

Zegen juist,
opdat u ook zelf zegen ontvangt,
want daartoe bent u geroepen.

Immers : wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
en zijn lippen voor woorden van bedrog,
laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
laat hij naar vrede streven en die najagen.
Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen
en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep,
maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.” (3,8-10)

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593.
Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl