

Parochie H. Nicasius



nieuwsbrief

jaargang 12
EXTRA
29 maart 2021

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

In deze Goede Week sturen wij u weer ter informatie en ter inspiratie een nieuwsbrief.

Wij zijn blij dat pastoor Van Meijl zodanig hersteld is dat hij al voor kan gaan in de wekelijkse eucharstievieringen. Zijn terugkomst werd aan het einde van de viering op Palmzondag bekroond met een warm applaus.

Wij wensen u een inspirerende Goede Week toe en een goede voorbereiding op Pasen !

PAROCHIEBERICHTEN

- Nu onze pastoor Van Meijl voorzichtig zijn pastorale taken weer oppakt, richten wij een woord van dank tot het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie voor hun inzet en medewerking in de voorbije periode om de diensten in onze kerk doorgang te laten vinden. Voorlopig dient u voor spoedeisende, pastorale zorg nog wel contact op te nemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via telefoonnummer 040-2862364.
- Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan. Ook voor de planning van dopen (zodra dit weer mogelijk is) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Leende.
- Het aanvangstijdstip van de wekelijkse eucharstieviering op zondag is vanaf nu weer 10.00 uur.
- Op zondag 4 april, Eerste Paasdag, wordt er vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een gebedsdienst op TV Horizon uitgezonden. Deze dienst, die in het teken van het Hoogfeest van Pasen staat, wordt dit keer in de parochiekerk van Budel opgenomen.
- De Hoogmis op Eerste Paasdag zal weer met zang door enkele leden van ons parochieel mannenkoor worden opgeluisterd. Wij zijn blij dat ook zij de vieringen weer muzikaal willen opluisteren. Op Tweede Paasdag zullen enkele leden van ons dameskoor de Hoogmis muzikaal opluisteren.

VIERINGEN GOEDE WEEK - PASEN

We gaan langzaam op naar Pasen. Ondanks beperkingen rond het aantal bezoekers en koorgezang, vieren we toch de Goede Week en Pasen! In onze kerk zullen de volgende vieringen worden gehouden:

-	Vrijdag 2 april:	Goede Vrijdag	15.00 uur	Kruisweg
-	Zondag 4 april:	Eerste Paasdag	10.00 uur	Eucharstieviering
-	Maandag 5 april:	Tweede Paasdag	10.00 uur	Eucharstieviering



Wij zijn heel blij dat u met Pasen naar onze kerk wilt komen, toch willen wij u vragen om vooraf te reserveren en uw bezoek te spreiden over Eerste Paasdag (4 april), Tweede Paasdag (5 april) en Beloken Pasen (11 april). Reserveren kan op de gebruikelijke manier via het parochiesecretariaat in Leende (per e-mail of telefonisch).

Enkele aandachtspunten ten aanzien van de vieringen met Pasen:

- Zoals via eerdere nieuwsbrieven en via de website al is gecommuniceerd, is vooraf reserveren voor de vieringen op 4 en 5 april in het kader van de Coronamaatregelen noodzakelijk!
- Mocht u al voor 4 en/of 5 april gereserveerd hebben en besluiten om toch niet te gaan, dan willen wij u vragen om dit aan het parochiesecretariaat kenbaar te maken. Mogelijk kunnen we dan nog iemand anders blij maken met de door u gereserveerde plaatsen.
- Bij binnenkomst in de kerk vragen wij iedereen om de handen te desinfecteren. Ook vragen wij uw aandacht voor de onderlinge afstand van 1,5 meter (ook tijdens de communie-uitreiking)!
- Vanwege de coronamaatregelen is er tijdens de vieringen geen samenzang en ook geen collecte. Wij hopen dat u uw bijdrage in de collecte wilt doen via de mandjes die op de tafels bij de uitgangen staan opgesteld.

VIER PASEN!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan’, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. Op deze website staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, om te bidden en om een aalmoes te geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd.



De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

KOMENDE WEEK ‘THE PASSION’ VANUIT ROERMOND

Komende week wordt de elfde editie van The Passion vanuit Roermond uitgezonden. In het muziekspektakel wordt het lijden, sterven en verrijzen van Christus verteld aan de hand van eigentijdse muziek. Eerdere edities van The Passion trokken miljoenen kijkers. Het programma had vorig jaar al vanuit Roermond uitgezonden moeten worden, maar vanwege de coronamaatregelen werd de uitzending uiteindelijk naar Hilversum verplaatst. Dit jaar wordt The Passion wel vanuit Roermond uitgezonden, maar vanwege de voortdurende pandemie zonder publiek.

De live-uitzending van The Passion vindt plaats vanaf het Munsterplein in Roermond. De ruim 800 jaar oude Munsterkerk dient als decor voor het programma. Ook zijn er opnames uit andere delen van de stad te zien. Net als voorgaande jaren wordt tijdens de uitzending een groot wit kruis rondgedragen, maar de stoet is wel aangepast aan de coronamaatregelen. Het is voor het eerst dat de The Passion vanuit Zuid-Nederland wordt uitgezonden.

Het thema van de uitzending is dit jaar 'Ik ben er voor jou'. KRO-NCRV roept mensen op om in een videofilmje of een bericht te vertellen hoe zij er voor anderen zijn. Op de site van The Passion zijn ook al enkele liedjes uit The Passion te zien. Ook is daar te lezen wie welke rol speelt. The Passion is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1. Op paaszaterdag wordt de uitzending herhaald om 22.00 uur op NPO3.

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om te delen met hen die het niet zo goed hebben als wij. Het is een oproep om iets van onze welvaart te geven aan hen die het hard nodig hebben. In onze vorige Nieuwsbrief vroegen wij de aandacht voor het project van de Vastenactie: werken aan je toekomst. De envelopjes van de Vastenactie liggen inmiddels in de kerk, bij de uitgangen én in de Mariakapel. Ook zijn de envelopjes afgelopen week met weekblad Middenstandsbelangen huis-aan-huis verspreid. U kunt hierin uw bijdrage doen en de envelop in de collectebus of deurbrievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank voor uw steun om mensen in ontwikkelingsgebieden gelukkig te maken.

TER OVERWEGING

Een mislukte koning?

Met Palmzondag begint een week vol tegenstellingen op alle niveaus die we kunnen bedenken. Allereerst de feestelijke intocht in Jeruzalem, we weten dat dit grootse begin zo heel anders zal eindigen met de dood van Christus aan het kruis. Hij heeft zich niet verzet tegen de brute machten maar als een zachtmoedig Lam in zijn lijden en dood de lasten van het volk op zich genomen. Opvallend, maar tegelijkertijd ook heel voor de hand liggend, ziet de wereld slechts een mislukte koning. Voor de gelovigen is Hij, die ook letterlijk aan het kruis hangend verheven wordt, ook de echt verhevende in dit 'drama', want zijn liefde overwint en daarmee breekt ook Gods liefde door alle haat, nijd en ongeloof heen. Geen duivelse macht en kracht kan een grens stellen aan de goddelijke liefde en aan zijn almacht. God is grenzeloos. Hij overwint de dood. Het groen van de intocht, de wuivende palmtakken worden zo de palmen van de overwinning. Na een week van veel menselijke ontrouw en trouw breekt de Paasmorgen aan.