

Parochie H. Nicasius



nieuwsbrief

jaargang 12
EXTRA
5 april 2021

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

Op deze Tweede Paasdag wensen wij u allereerst nog een Zalig Paasfeest.

We kijken terug op twee sfeervolle vieringen tijdens Eerste en Tweede Paasdag. Een woord van dank is op zijn plaats aan onze organist, onze koren en de siergroep die een belangrijke bijdrage leverden aan de sfeer in de kerk.

Nu Pastoor Van Meijl weer een groot aantal taken op zich neemt, wordt de frequentie van deze nieuwsbrief afgeschaald. De volgende nieuwsbrief zal daarom over twee weken - op 19 april – weer verschijnen.

PAROCHIEBERICHTEN

- Voor spoedeisende, pastorale zorg dient u voorlopig nog contact op te nemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via telefoonnummer 040-2862364.
- Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan. Ook voor de planning van dopen (zodra dit weer mogelijk is) kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Leende.
- Het aanvangstijdstip van de wekelijkse eucharistieviering op zondag is vanaf nu weer 10.00 uur.
- Tot en met zondag 11 april (Beloken Pasen) staan de collectebussen voor de Vastenactie achter in de kerk. U kunt hierin uw bijdrage doen, maar u kunt het vastenzakje ook in de deurbrievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank voor uw steun om mensen in ontwikkelingsgebieden gelukkig te maken.
- Inmiddels heeft onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, een twaalfde woord van bemoediging geschreven. U kunt dit lezen via de link <https://www.bisdomdenbosch.nl/met-christus-opstaan-tot-nieuw-leven/>

AGENDA

- Op dinsdag 6 april worden de ouders van de 1e communicanten van 2020 om 20.00 uur in de kerk verwacht voor de nodige informatie inzake de 1e communieviering op 23 mei a.s.
- Op woensdag 7 april worden de ouders van de 1e communicanten van 2021 om 20.00 uur in de kerk verwacht voor de nodige informatie inzake de communieviering.

WIJ FELICITEREN

Aan het einde van de Hoogmis op zondag 28 maart richtte Pastoor Van Meijl zich tot het gouden bruidspaar Jan en Annie Kuijpers uit Leende, die samen met hun gezinsleden in de kerk waren. Op vrijdag 2 april – Goede Vrijdag – was het 50 jaar geleden dat zij in het huwelijksbootje traden. Beiden zijn zij actief voor onze geloofsgemeenschap. Van harte proficiat met dit gouden feest. Geluk en voorspoed op jullie levensweg met Gods zegen en te midden van jullie kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden.



TER OVERWEGING



Pasen

Pasen vieren is het leven vieren, het is iedere dag opnieuw 'opstaan.'
 Beseffen dat God liefdevol en krachtig is, en daarom met frisse moed verder durven gaan.
 Pasen brengt nieuw leven in en rondom ons, lentekriebels zijn niet te stuiten.
 Hunkerend naar warmte en zon roept Hij ons weer naar buiten.

Pasen richt onze blik op het positieve, verrijzenis maakt een nieuw begin.
 Laat ons niet moedeloos blijven zitten, maar hopen tegen alle hoop in.
 Pasen stemt ons blij en hoopvol, geen steen is blijkaar te zwaar.
 Hij leeft waar mensen elkaar overeind helpen, in ieder bevrijdend gebaar.

(uit: Even bezinnen)