

Parochie H. Nicasius



nieuwsbrief

jaargang 12
EXTRA
1 maart 2021

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

Een nieuwe maand is aangebroken. Ook in deze maand willen wij verbonden zijn met u. Daarom sturen wij u ook deze maand weer wekelijks een extra-nieuwsbrief.

Wij wensen u opnieuw veel leesplezier !

PAROCHIEBERICHTEN

- Gedurende de afwezigheid van pastoor Van Meijl zullen de pastorale taken worden waargenomen door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie. Voor spoedeisende, pastorale zorg kunt u contact opnemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via telefoonnummer 040-2862364.
- Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.
- Op zondag 7 maart is er om 09.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. Deze viering zal met orgelspel worden opgeluisterd.
- Op zondag 7 maart wordt er ook vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een gebedsdienst op TV Horizon uitgezonden, die in de parochiekerk van Soerendonk is opgenomen.

MAAND VAN SINT JOZEF

Volgens goed gebruik hebben we vandaag het St.-Jozefbeeld weer in het priesterkoor geplaatst, zodat hij in deze maand maart onze bijzondere aandacht mag krijgen. Sint-Jozef is immers de echtgenoot van Maria en de pleegvader van Jezus. Hij is de patroonheilige van de kerk en daardoor ook ons voorbeeld. Zijn leven én zijn gelovig voorbeeld blijven ons inspireren, vooral als het moeilijk wordt in het leven. Op 19 maart wordt het hoogfeest van Sint-Jozef gevierd.

In onze nieuwsbrief van 11 januari hebben we al gemeld dat Paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot Jozefjaar. Het is namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot 'Patroon van de Universele Kerk'.

In de bijbel wordt niet zo veel over Sint-Jozef geschreven. Hij wordt vermeld bij de geboorte van Jezus, bij de vlucht naar Egypte, en de laatste keer dat hij genoemd wordt, is toen Jezus op 12-jarige leeftijd tussen de leraren in de tempel in Jeruzalem verbleef. Jozef wordt afgebeeld als timmerman met een lelie. De witte lelie is in het christendom het symbool van de reinheid, de maagdelijkheid en ongehuwde levensstaat. Sint-Jozef heeft immers Maria's maagdelijkheid gerespecteerd en behoed door zelf maagdelijk te blijven.



TER OVERWEGING

Veertigdagentijd: een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”, zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”



Vasten, bidden, geven

Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben

De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezielt, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is”, aldus de paus.