



nieuwsbrief

parochie H. Nicasius, St.-Petrus' Bandenkerk, Leende

Jaargang 10, nummer 5, juni 2019

VOORWOORD

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn we in de voorbereidingstijd op het Pinksterfeest op 9 en 10 juni a.s. Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het feest van de begeesting, van de bezieling. Pinksteren hoort met Pasen en Kerstmis tot de grote feesten van de katholieke traditie, want het feest kent een eerste én een tweede feestdag.

Het is jammer dat het Pinksterfeest niet meer zo leeft onder de christenen in West-Europa. En toch heeft het feest ons heel veel te zeggen. Met Pinksteren herdenken en vieren wij een heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de katholieke kerk. Een gebeurtenis die ook ons allen aangaat en die ons in beweging wil zetten.

Luisteren we naar de bijbelse verhalen. Daar wordt geschreven over Jezus van Nazaret die leerlingen rondom zich verzamelde en wist te inspireren. Zij hebben Jezus van nabij mogen leren kennen en zijn Hem ook gevolgd op zijn weg door Galilea en Judea. Alles hebben ze voor Hem achtergelaten. Maar wat is er met die Jezus gebeurd? Ze hebben Hem aan het kruis genageld en nadien in het graf gelegd. Het is nu voorbij, over, uit.

Ontredderd waren de leerlingen na de dood van hun meester. Ze hebben zich teruggetrokken, verbleven achter gesloten deuren uit schrik voor de joden, die hen misschien ook wel zouden kunnen arresteren zoals hun Meester. De leerlingen zijn diep teleurgesteld. Waar bleef hun hoop dat zij in dat nieuwe rijk van Jezus een belangrijke plaats zouden gaan innemen? Het is een totale deceptie.

Maar juist dan gebeurt het wonder. Opeens hebben ze de ervaring van de Geest, uitgedrukt in het beeld van de wind of het beeld van vuur of het beeld van de duif. De Geest komt als een vurig vlammetje over hen, bezielt hen en heeft hen ingrijpend veranderd. Het is de Geest, de kracht van God, die mensen weet op te beuren, nieuwe energie geeft, zodat ze gaan leven, volop leven als begeesterde mensen. Ze zijn geraakt door die innerlijke kracht en laten dat ook zien. Met een grote overtuigingskracht roepen ze de boodschap van Jezus in herinnering. Jezus leeft!! Hij heeft voor ons een blijde boodschap !!



De heilige Geest hebben we allen hard nodig. De Geest die mensen in beweging brengt, de Geest die ons verkilde hart verwarmt, de Geest die onze dorheid bevoeit, de Geest die ombuigt wat stug is en verstand, de Geest die een gids is op onze levensweg.

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN

Op woensdag 7 mei 2019 zijn de leden van het FMC de toren én de bol gaan zuiver maken. Een heel karwei, zeker vanaf een bepaalde leeftijd. Daarom onze bijzondere dank voor hun inspanningen. Vanuit de bol heeft Frans enkele foto's gemaakt : een prachtig panorama.



blik op de Kerkstraat

restanten oude gemeentehuis

de Meent

enz.



Julianastraat en Dorpstraat



Valkenswaardseweg en Dorpstraat

* De collecte met Pinksteren wordt bestemd voor het werk van de Nederlandse missionarissen. Zij laten zien dat Gods Geest in mensen werkzaam is. Zij zijn vanuit ons land in de ontwikkelingslanden gaan werken, hun leven lang. Proficiat voor deze trouwe inzet en toewijding.

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1^e weekend van juli te doen verschijnen. Uw suggesties, reacties en bijdrage zijn van harte welkom. Op die manier voelen we ons met elkaar verbonden.

PAROCHIECHRONIEK

Doopsels

- * 19 mei 2019 : Revy Verhoeven, zoon van Bram Verhoeven en Jolien van Kuijk. Maarheeze.
- * 1 juni 2019 : Bo Adams, dochter van Frank Adams en Corinne van Meijl en zusje van Sam en Tijn, Soerendonk



Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat de dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest van Jezus.

VANUIT ONS MISSIECOMITE

Vaker hebben we in de Nieuwsbrief (en in de vroegere parochieblaadjes) geschreven over onze missionarissen en hun werk én onze financiële steun voor hen. We zijn immers een missionaire kerk en weten ons met elkaar verbonden. Onlangs ontvingen we onderstaande e-mail :

Beste mede-parochianen,

Medio 2017 hebben wij U bericht dat de Gemeente Heeze Leende de opbrengsten van de kledinginzamelingen niet meer ten goede zou laten komen aan de Parochiële Missie Centra. Kledinginzameling wordt gezien als een gemeentelijke taak en dus zijn ook de opbrengsten voor de gemeente. Hiermee eindigde een jarenlange traditie van inzameling door het PMC, waarmee we onze missionarissen en hun opvolgers financieel hebben kunnen steunen. Natuurlijk hebben wij hiertegen geprotesteerd. Het enige wat we echter gedaan hebben gekregen is dat de gemeente een Commissie Goede Doelen in het leven heeft geroepen die uit de opbrengsten een deel voor ons werk ter beschikking mocht stellen. Hierdoor kregen de 10 missionarissen van de drie PMC's uit onze gemeente in 2017 en 2018 samen nog € 12.500,00 uitgekeerd.

Op 3 februari kregen wij een brief van de gemeente waarin ons medegedeeld werd, dat tijdens de begrotingsbehandeling van november was besloten dat vanaf 2019 de gehele opbrengst van de kledinginzamelingen ten gunste moet komen van de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat ook de Commissie Goede Doelen ophoudt te bestaan. Er is immers geen opbrengst meer te verdelen.

Dat dit na al onze inspanningen om dit tijt te keren niet alleen voor ons, maar vooral voor de missionarissen teleurstellend is moge blijken uit hun berichten waarin ze aangeven hoe dankbaar die mensen zijn voor onze ondersteuning en wat er met het geld gebeurd is :

“Lieve mensen uit Leende,

Wij waarderen altijd enorm de steun die wij mogen van U ontvangen om de leerlingen hier te ondersteunen.

Ik wil jullie laten weten dat het geld dat jullie deze keer sturen zal dienen om de kinderen te helpen die wij ondersteunen met hun schoolgeld.

Op het moment hebben we 71 kinderen die geen schoolgeld kunnen betalen. .

Het schoolgeld is een groot probleem voor veel kinderen.

Jullie hulp zal een groot deel van de financiële problemen van deze kinderen oplossen.

Father Timothy Lumumba (Caring Women)
Zambia”



“Wij danken jullie hartelijk voor jullie voortdurende ondersteuning

Het ontvangen geld werd o.a. gebruikt voor de bouw van het St Elizabeth Gezondheids Centrum en de Nazareth apotheken. Er is van 1993 – 2015 geld gegaan naar diverse opleidingscentra en van 2015-heden naar Marian University.

Een ander deel van het geld is geïnvesteerd in inkomsten generende projecten in het Stella Maris Hotel en de Rijstboerderij in Makurunge. Het doel van deze projecten is geld te verdienen wat dan weer gebruikt kan worden in ander projecten.

Ik wil jullie en jullie Parochie heel hartelijk bedanken. Jullie steun betekent enorm veel, niet alleen voor mij maar voor al de mensen die jullie helpen.

Nogmaals bedankt voor jullie vrijgevigheid en ondersteuning.

Met mijn dankbare en hartelijke groeten

Fr Valentine Bayo CSSp”

Tot onze spijt hebben wij de missionarissen nu moeten laten weten dat het voorlopig de laatste keer geweest is, dat wij hen hebben kunnen ondersteunen. Uiteraard blijven we zoeken naar een oplossing, maar voorlopig is die er niet.

Namens het Parochieel Missie Centrum Leende
René Ebeling

PAROCHIE H. NICASIUS

Begin mei jl. ontvingen we vanuit Geldrop onderstaande gegevens over de H. Nicasiusparochie :

	Geldrop Centrum	Geldrop Zesgehuchten	Mierlo	Heeze	Leende	Sterksel	Totaal
Kerkbezoek							
30-3-2019	51	--	103	83	65	40	342
31-3-2019	134	93	137	137	108	--	609
6-4-2019	235	--	83	112	62	53	545
7-4-2019	131	115	318	172	236	--	972
Gebeurtenis- sen 2017							
doopsels	38	2	15	9	14	4	82
1 ^e communie	15	20	34	17	20	13	119
vormsels	--	--	19	--	10	15	44
huwelijken	6	--	2	1	--	2	11
uitvaarten	42	14	37	34	19	4	150
Overige cijfers							
aantal katholieken.	11.442		7.631	6296	3087	980	29436
aantal huishoudens	6937		4.193	3308	1499	365	16302
deelnemers kerkbijdrage	1143		1.011	496	280	26	2956
aantal vrijwilligers	373		200	118	186	70	1172
aantal koorleden	142		100	24	28	13	334

Op 1 januari 2019 telde de gemeente Geldrop-Mierlo 39.591 inwoners en Heeze-Leende 15.886

ONZE EERSTE COMMUNICANTEN

Op zondag 26 mei 2019 hebben onderstaande kinderen in de viering om 10.30 uur hun eerste communie gedaan. Een feestelijke dag, die in de kerk begon en thuis in grote verbondenheid werd gevierd.

1. Camiel van Balen
2. Anouk Bax
3. Mike Bierings
4. Finn Dielis
5. Tijn Dielis
6. Joep Geerings
7. Ties Heijmans
8. Bram Jansen
9. Bas Jaspers
10. Lucas der Kinderen
11. Axel Carvajal Rey
12. Saar van Kuijk



13. Stef Kummeling
14. Djeni de Lange
15. Tijn van Lieshout
16. Jules Ligthart
17. Iris Snoeijen



van harte proficiat

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING

We ontvingen op 10 mei jl. onderstaande e-mail. Misschien iets voor u ?

Mevr. Maria Hagemeyer-De Wit, lid van de Vereniging Nederlands Beauraing Comité vraagt aandacht voor de zomerreis naar Beauraing van maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.



Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.

Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht

Kosten ca. € 450,- (vol-pension)

Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

TER INSPIRATIE :

Omgaan met de tijd is een kunst,
die velen van ons verleerd hebben.
Wat schijnbaar tijdverlies is, omdat het niets oplevert,
zou wel eens tijdwinst kunnen zijn.

Tot jezelf komen, op adem komen,
het stil laten worden in en om je heen,
oog voor mensen krijgen:
daarmee win je tijd, omdat je ruimte schept.

Tijd vraagt om ruimte en wenst niet
ingesnoerd te worden in het eigen harnas.

Als je de tijd in de ruimte laat staan,
krijg je oog en oor voor wat om je heen gebeurt.
Je ziet mensen en dingen,
die tevoren als een schim aan je voorbijgingen,
omdat je zo haastig en gejaagd was.
(Ton Baeten, em.-abt van abdij Berne te Heeswijk)



KALENDER - activiteiten

- * 9 juni : HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Om 11.00 uur plechtige eucharistieviering met dames- en mannenkoor.
- * 10 juni : Tweede Pinksterdag : om 10.00 uur gezongen eucharistieviering
- * 17 juni : om 9.00 uur : gildemis van het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp.
- * 22 juni : om 19.00 uur : gezinsviering b.g.v. het einde van het schooljaar. Alle vormelingen en eerste communicanten van dit schooljaar worden verwacht, samen met hun ouders.
- * 24 juni : om 19.30 uur : Sint-Jansviering, Eucharistieviering in open lucht met medewerking van het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp en de beide parochiële kerkkoren. Van harte welkom.
- * 7 juli : om 10.00 uur : eucharistieviering waarin het jubilerend mannenkoor uit Mierlo de viering muzikaal komt verzorgen.



De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593.

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl