

nieuwsbrief

parochie H. Nicasius, St.-Petrus' Bandenkerk, Leende

Jaargang 7, nummer 1, januari-februari 2016

VOORWOORD

Dit jaar 2016 is voor ons, katholieken, een Heilig Jaar of een Jubeljaar. Onze paus Franciscus heeft op 8 december 2015 het Heilig Jaar in Rome plechtig geopend door de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek te openen. Zo kunnen de miljoenen pelgrims, die door die deur de kerk binnentreden, Gods weldaden ontvangen. Dit Heilig Jaar staat in het teken van de **barmhartigheid**. Dat de barmhartige God geluk en innerlijke vrede mag schenken opdat de mens tevreden is en a.h.w. herboren wordt.



Gelovigen die niet naar Rome gaan, kunnen in hun eigen bisdom op pelgrimage gaan. Zo is de Heilige Deur van de St.-Janskathedraal in Den Bosch op 13 december jl. geopend. Het is de enorme linkerdeur van het Noorderportaal aan de Hinthamerstraat. Als u in Den Bosch komt, ga dan eens door die deur de kathedraal binnen en wees bewust dat u over de drempel van deze Heilige Deur stapt en binnentreedt in Gods huis. Hij, de

Barmhartige, wil u ontvangen én aanspreken. Dit gebeurt in het ontvangen van het sacrament van de biecht én de deelname aan de eucharistieviering. Ook wordt een gebed voor onze paus Franciscus gevraagd. Als u aan deze opdrachten voldoet, ontvangt u een aflaat van barmhartigheid.

Zo wens ik u een gezegend jaar toe, waarin u de barmhartigheid van God mag ervaren, maar ook de barmhartigheid van uw medemensen én dat uzelf die barmhartigheid handen en voeten geeft.

Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik even terugblikken op het afgelopen jaar, wat het onze geloofsgemeenschap gebracht heeft aan positieve, maar ook aan negatieve gebeurtenissen. Met vreugde denken we terug aan de 16 doopsels (in 2014: 25), de 25 eerste communicanten (in 2014: 19), de 21 vormelingen (in 2014: 39), het ene kerkelijke huwelijk (in 2014: 2), én 2 gouden huwelijken (in 2014: 1) én een 60-jarig huwelijk. Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 30 kerkelijke uitvaartdiensten (in 2014: 26). Dit alles hebben we mogen vieren in onze kerk, in Gods huis.



Zo wens ik u alle goeds toe voor dit nieuwe jaar. Dat het een gezegend jaar mag worden.

Vrede en alle goeds,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN

* Op maandag 14 december hebben de leden van de klusjesgroep de kerstbomen en de kerststal in de kerk geplaatst. Bij die gelegenheid hebben ze onder het koffie drinken afscheid genomen van Jan Louwers, die vanaf het begin, d.w.z. sinds 1978, lid is geweest van deze werkgroep. We zijn Jan heel veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange en trouwe inzet bij de klusjesgroep. Als blijk van waardering heeft p. W. van Meijl hem een parochiële oorkonde overhandigd.

* Op woensdag 16 december was de grote kamer in de pastorie weer goed gevuld. Onder de bezielende leiding van Ivonne van Kuijk en Judith van Hooff kregen de 15 kleuters uit groep 1-4 kleutercatechese. Het kerstverhaal werd verteld en uitgebeeld en nadien mochten de kleuters een kerstster kleuren, uitknippen en plakken. Een leuke attentie om in de kerstboom te hangen. Een drankje en een koekje ontbraken natuurlijk niet. Het was een gezellige en inspirerende bijeenkomst.

* Op de 1^e en 2^e kerstdag is de kerk open geweest om mensen de gelegenheid te geven naar de kerststal en de kerstversiering te komen kijken. Gelukkig waren er enkele parochianen bereid om toezicht te houden. Dankjewel hiervoor. Op de 1^e kerstdag hebben ze 183 bezoekers geteld en op de 2^e kerstdag was het aantal 59. Toch de moeite waard om de kerk open te houden.

* Op dinsdag 29 december zijn de bewoners van Leenderhof, begeleid door vele vrijwillig(st)ers, naar de kerk gekomen zijn om het kerststalletje te bekijken én iets van de kerstsfeer te ervaren. De vele lichtjes in de kerstbomen brandden en de vele kaarsen in het priesterkoor waren ontstoken. Een groepje van 7 moeders zorgde voor de passende kerstmuziek en pastor Van Meijl gaf de nodige toelichting. Een stichtende bijeenkomst, waarbij herinneringen aan vroeger tot leven kwamen.

* Schoenendoosactie voor Gambia. Reeds vóór Kerstmis hebben kinderen hun vaak mooi verpakte schoenendoos afgegeven in de pastorie, maar het grote aantal dozen en goed verpakte rugzakjes kwam voor de gezinsviering op kerstavond. De dozen stonden rond het altaar en in de Mariakapel. Op zondag 27 december zijn de ruim 60 dozen en rugzakjes opgehaald en nadien verpakt in een container die naar Gambia is verzonden. Hij zal 5 weken onderweg blijven. Midden februari hopen de kinderen in Gambia hun cadeautjes uit Leende te mogen ontvangen. Wat zullen ze blij zijn!! Dankjewel voor deze prachtige actie: maak een kind gelukkig!! Dhr. Nico Maas en zijn collega zullen aanwezig zijn als de kinderen hun cadeautje mogen ontvangen. Foto's hiervan kunt u zien op de website van: www.stichtingwwtoegankelijk.nl

* Offerblokken in de kerk. Achter in onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius. Heeft u enig idee hoe groot de "bijdrage" van de kerkgangers is voor deze heilige? Op 17 januari jl. heeft de pastor € 180,03 uit offerblok onder het beeld mogen halen. We mogen hopen dat de verloren voorwerpen teruggevonden zijn. De offerblok van de Heilige Gerardus, aan de andere kant in de kerk, liet € 3,00 zien. Het zijn twee prachtige beelden in het interieur van de kerk. Mogen de vereerders van deze heiligen heil en zegen ervaren.

* Adventsactie 2015. Dit jaar hebben we gedrukte enveloppen in de Mariakapel en bij de uitgang van de kerk neergelegd met de vraag om een bijdrage voor onze zusterparochie in India, Laitkynsew, waar de paters salvatorianen werkzaam zijn. Onze pastor hoort immers tot deze congregatie. Het mooie bedrag van € 3214,00 is binnengekomen, waarbij twee grote donaties waren. Heel hartelijk dank voor deze grote bijdrage. Pater Van Meijl heeft het volledige bedrag kunnen overschrijven op het conto van de paters salvatorianen in India. Zo wordt de financiële steun van onze parochie aan de zusterparochie in India rechtstreeks en volledig overgemaakt. De parochianen zijn er heel blij mee.. De school en het internaat zijn inmiddels in gebruik genomen en de kinderen hebben nu toekomstperspectief, dankzij uw steun. Op de website van de parochie vindt u meer uitleg over onze zusterparochie.



* Gedenkmap overledenen. Wist u dat in de Mariakapel niet alleen het "Boek des Levens" ligt (= fotoboek met alle gedachtenisprentjes van overleden parochianen die een uitvaartdienst hebben gehad), maar ook een map waarin alle overledenen staan sinds 1980? Als geloofsgemeenschap willen we aan onze dierbare overledenen blijven denken: je bent pas dood als niemand meer aan je denkt!! Vandaar deze ode aan onze dierbaren.

* Ruimen grafmonumenten. Zoals aangekondigd zijn op 13 en 14 januari jl. 62 grafmonumenten geruimd. Het was een hele klus, maar de leden van de begraafplaats hebben nauwkeurig en goed werk geleverd bij minder gunstige weersomstandigheden. Dankjewel, heren, voor deze inzet.

* Kledingcontainers. U zult het wellicht ook gemerkt hebben dat de groene kledingcontainers van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, geplaatst bij het Meentplein, tegenover de apotheek én in de Strijperstraat, vervangen zijn door de containers van Sympany. Dit heeft te maken met het gemeentelijk beleid, zoals u op de volgende bladzijde kunt lezen, in een reactie van ons PMC. De gemeentelijke ambtenaar heeft het contract met de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp niet verlengd, maar het aan een andere organisatie verleend, zich volgens onze informatie niet bewust zijnde dat de opbrengst van de kleding ten goede komt aan de missionarissen van Heeze, Leende en Sterksel. Heel erg jammer voor onze missionarissen én hun ontwikkelingswerk.

In het weekblad “De Parel van Brabant” d.d. 23 december 2015, p. 23, staat een lezersbrief onder de titel van: “Laat gemeente missiewerkers in de steek?” De Parochiële Missie Centra (PMC’s) van Heeze, Leende en Sterksel schrijven over € 23.000,- als inkomstenderving voor de 11 missionaire werkers, voor wie dit bedrag in hun land vele malen meer betekent. Is dit niet ontmoedigend?

We betreuren het ten zeerste dat de vele vrijwillig(st)ers ter plaatse (in Heeze, Leende en Sterksel), mensen die zoveel jaren met zoveel inzet voor onze missionarissen hebben gewerkt, op deze manier door de gemeente in de steek worden gelaten.

* De volgende nieuwsbrief hopen we begin maart te publiceren. Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen, dan zien we die gaarne tegemoet.

Vanuit de nieuwe parochie – mededeling van de pastoor

In het weekend van 23-24 januari 2016 heeft pastoor Sjef van der Maazen zelf in Heeze en Geldrop meegedeeld dat hij een brief van het bisdom had ontvangen. De pastoor heeft ons op 28 januari onderstaande e-mail gezonden met de vraag dit aan de parochianen in Mierlo, Leende en Sterksel bekend te maken:

“Om gezondheidsredenen gaat pastoor Van der Maazen met ingang van 1 februari 2016 een stapje terug doen. Na overleg met het bisdom is hulpbisschop mgr. R. Mutsaerts benoemd tot waarnemend pastoor van de Nicasiusparochie. Het waarnemend pastoorschap betreft met name de bestuurlijke aangelegenheden van de parochie. De pastorale taken zal pastoor Van der Maazen gewoon blijven continueren.”

We hopen op een goede communicatie en een positieve opbouw in onze geloofsgemeenschappen te Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel

Kerstviering Zonnebloem, afdeling Leende.

Afgelopen december heeft de Zonnebloem weer een geweldige kerstviering mogen beleven.

Ook dit jaar werd de viering voorgegaan door onze Pastoor Van Meijl, met muzikale begeleiding van Ad Verhoeven met Marieke als zangeres.



Zonder hun medewerking zou onze kerstviering niet geslaagd zijn. Want Kerst begint immers altijd met een Heilige Mis in de kerk. Tijdens deze Heilige Mis werden dan ook vele kerstliedjes gezonden.

Op het einde van de dienst werd door alle aanwezigen het beroemde Linds volkslied uit volle borst meegezonden.

Namens alle gasten van de Zonnebloem afdeling Leende willen wij Pastoor Van Meijl hiervoor hartelijk danken.

Wij hopen als Zonnebloem dat deze traditie nog jaren mag blijven voortbestaan.

PAROCHIECHRONIEK

Overleden

* 27 januari 2016: Nelly Heuijers, weduwe van Jan van Laarhoven. Zij heeft gewoond in Kraanven 21 en is 79 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meelevend en steunen.



De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

NAMENS HET PAROCHIEEL MISSIECENTRUM

Beste Parochianen

Op de laatste dag van het jaar komt het bestuur van het Parochieel Missie Centrum met de beste wensen voor het nieuwe jaar, maar voor onze missionarissen in de Derde Wereld met een zwart randje.

De gemeente Heeze-Leende heeft namelijk gemeend dat het geld dat wij met de kledinginzameling verdienen niet naar de derde wereld hoeft te gaan maar dat zij beslissen wat er met dat geld gebeurt.

De kledinginzameling is voor de volgende 3 jaar aan SYMPANY gegund en dat houdt in dat wij buiten spel gezet zijn. De gemeente gaat daarmee volledig voorbij aan het feit dat de PMC's in de gemeente al sinds 35 jaar de kleding inzamelen en de opbrengst voor de derde wereld inzetten. Wij kunnen onze mensen daar nu niet meer ondersteunen.

U begrijpt dat wij ons niet zonder slag of stoot gewonnen geven, maar het zal een moeizame strijd worden. Wij hopen wel dat, als wij de strijd winnen en weer mogen inzamelen, wij in de toekomst weer op U mogen rekenen.

Voor uw inzet de afgelopen jaren bij de kledinginzameling willen we U nu in elk geval hartelijk bedanken. En ondanks deze tegenslag wensen wij U een zéér voorspoedig 2016 !

Met vriendelijk groeten. namens het PMC Leende,
René Ebeling

HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we geprobeerd het woord "barmhartigheid" te verklaren vanuit het evangelie. We hebben het verhaal van de weduwe van Naïn, die haar enig kind verloor, tot ons laten doordringen. Intens bewogen was Jezus toen Hij de weduwe zag en zich realiseerde wat die vrouw moest doorstaan én Hij greep in. Hij bracht de jongeling tot leven. Vandaag willen we nog andere teksten aangeven uit het evangelie opdat de rijkdom van het woord "barmhartigheid" tot ons mag doordringen.



1. Barmhartigheid = diep medelijden krijgen : het verhaal van de wonderbare spijziging

De vier evangelisten schrijven ieder hun verhaal over die bekende wonderbare spijziging (Mt. 14, 13-21; Mc. 6, 30-47; Lc. 9, 10-17; Joh. 6, 1-13);

Het verhaal gaat als volgt: Jezus zegt op een bepaald moment tegen zijn leerlingen: "Kom nu eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en daar wat uit te rusten. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zijn. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij kreeg diep medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder (Mc. 6, 31-34)"



Het raakt Jezus diep dat al die mensen naar Hem gekomen zijn om naar zijn woord te luisteren. Het werd zelfs laat en de mensen hadden niets te eten. Wegsturen deed Jezus niet en daarom geschiedde de wonderbare spijziging: geeft gij hun maar te eten, was Zijn opdracht. En Hij gaf het voorbeeld.

2. Barmhartigheid = diep bewogen zijn : het verhaal van de genezing van een melaatse. Dit

verhaal is door 3 evangelisten opgetekend: Mt. 8, 1-4; Mc. 1, 40-45; Lc. 5, 12-16.

Belangrijk is te weten hoe ellendig de situatie van een melaatse was ten tijde van Jezus: je was uitgestoten, je moest roepen dat je melaats was opdat de mensen je zouden mijden; je stond, maatschappelijk gezien, dus nergens. En wat doet Jezus?

De evangelist Marcus schrijft: "Er kwam eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. Diep bewogen stak Jezus de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: Ik wil, word rein. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd." Mc. 1, 40-42);

3. Barmhartigheid = ten diepste begaan zijn : het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

De evangelist Lucas heeft enkele prachtige verhalen geschreven. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is wellicht bekend (Lc. 10, 30-37).

Een wetgeleerde vroeg eens aan Jezus: Wie is nou eigenlijk mijn naaste?

Daarop vertelde Jezus het verhaal van iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en in handen viel van rovers. Ze plunderden hem, mishandelden hem en lieten hem half dood liggen. Nu kwam er een priester en liep daar voorbij, maar liepen in een boog om hem heen. "Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en was ten diepste begaan met hem." (Lc. 10, 33). Hij verzorgde hem, zo goed en zo kwaad als hij kon, tilde hem op zijn rijdier en bracht hem naar de herberg, waar hij verder verzorgd werd en de Samaritaan vergoedde alle onkosten. (En dan moet je beseffen dat Samaritanen niet geliefd zijn bij de joden !!). Kortom, een prachtig voorbeeld hoe je, ook als je elkaar niet mag, toch barmhartig kunt zijn.



4. Barmhartigheid = ontroerd worden : het verhaal van de verloren zoon of de barmhartige Vader

(Lc. 15, 11-32). Een heel bekend verhaal. De jongste zoon die tegen zijn vader zegt: "Geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb" en de vader doet het, zonder iets na te vragen. Kort daarop vertrekt de zoon naar een ver land, waar hij zijn geld verkwist in een losbandig leven. Maar toen hij aan de grond zat, kwam hij tot inkeer en ging terug naar zijn vader. "Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd ontroerd; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk." (Lc. 10, 20). De zoon betuigde meteen zijn spijt en de vader gaf een groot feest omdat zijn verloren zoon weer terug was gekomen.

Besluit:

1. Barmhartigheid is dus een hart hebben voor de ongelukkige, de arme, de noodlijdende, de ellendige én de inzet om hem of haar te helpen.

2. Barmhartigheid ervaren én barmhartigheid doen zijn twee wezenlijke componenten in het woord barmhartigheid. Omdat God barmhartig is, omdat Hij ten diepste met ons begaan is, zouden ook wij in woord én daad moeten laten zien dat wij barmhartig zijn voor elkaar. Dit kan op vele manieren. "Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. (Mt. 5,7) Dit is de zaligspreekende waardoor wij ons met een bijzondere inzet moeten laten inspireren in dit Heilig Jaar." (paus Franciscus)

TER INSPIRATIE : de opdracht van Kerstmis

Nu het lied van de engelen is uitgezongen,
de ster aan de hemel is verdwenen,
de wijzen naar huis zijn gekeerd,
de herders weer bij hun kudde zijn,
en wij Kerstmis hebben gevierd,
nu begint pas echt het werk van Kerstmis:

- de eenzame nabij zijn;
- partij kiezen voor wie wordt genegeerd of uitgestoten,
- zich inzetten voor de toekomst van alle kinderen,
- hoop brengen waar vertwijfeling en wanhoop heersen,
- opbeuren en bemoedigen waar mensen in de put zitten,
- een lichtje zijn voor elkaar,
- de blijde boodschap van Jezus brengen, in woord en daad,
- elkaars hoeders zijn, omdat Hij in ons midden is.

**KALENDER**

- * 31 januari 2016: gezinsviering die in het teken staat van onze dopelingen van de laatste jaren. De viering begint om 11.30 uur en herinnert ons ook aan het feest van Maria Lichtmis: de opdracht van Jezus in de tempel. We willen deze kinderen ook aan God toevertrouwen.
- * 4 februari 2016: van 15.00 – 16.00 uur is er voor de Leendse 90-plussers een ontmoeting met het prinsenpaar van De Lindse Blaos, prins Jan-Willem I en prinses Robyn, in de pastorie.
- * 6 februari 2016: om 19.30 uur: carnavalsmis in dit jubeljaar (55-jarig bestaan) met prins Jan-Willem I en prinses Robyn en jeugdprins Koen en jeugdprinses Ellis en jeugdadjudant Elle en de vele, vele carnavalsvierders. Allen hartelijk welkom.
- * 10 februari 2016: Aswoensdag. Om 19.00 uur eucharistieviering in de kerk met uitreiking van het askruisje; afsluiting van de dolle carnavalsdagen; leden van de jeugdraad zorgen voor een muzikale bijdrage in de viering.
- * 6 maart 2016 : om 11.30 uur: kennismakingsviering met onze eerste communicanten. Ook de ouders, peetouders en andere gezinsleden zijn van harte welkom.



=====
Het **parochiesecretariaat** is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com Pater Van Meijl is ook bereikbaar onder 06-12151593

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl