

| <u>Weekendvieringen:</u> | Zat. | Zon. |
|--------------------------|-----------|----------|
| Geldrop centrum | 19.00 u. | 11.00 u. |
| Geldrop Zesgehuchten | | 09.30 u. |
| Heeze | 19.00 u. | 11.00 u. |
| Leende | 16.30 u.* | 10.00 u. |
| Mierlo | 17.00 u. | 09.30 u. |
| Sterksel | 19.00 u. | |

*Leenderhof verpleegtehuis

Doordeweekse vieringen:

Geldrop centrum:

ma. en wo. 12.30 u.
di.- do.- .vr. 19.00 u.

Heeze:

do. in het st. Nicasiushuis 17.00 u.
vr. 17.00 u.

Mierlo Hof van Bethanië:

ma.- wo. 18.30 u.

Parochiesecretariaat

Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop
T: 040-2862364

E: geldrop@parochienicasius.nl

Openingsuren zijn van ma. t/m vr. tussen
09.00 uur en 12.00 uur.

Buiten deze uren volgt u de instructies
van het antwoordapparaat.

De lokale kernen zijn tijdelijk bereikbaar:

Pastorie Heeze:

Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze
T: 040-2261215

E: heeze@parochienicasius.nl

Pastorie Leende-Sterksel:

Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende
T: 040-2061215

E: leende@parochienicasius.nl

E: sterksel@parochienicasius.nl

Pastorie Mierlo:

Heer van Scherpenzeelweg 18,
5731 EW Mierlo
T: 0492-661215

E: mierlo@parochienicasius.nl

NL93 RABO 0115 9014 50,
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Nicasius

Beste parochianen,

Elk huisje heeft zijn kruisje". U kent dit gezegde wel: ieder gezin kent zijn leed, klein of groot. Achter elke voordeur gaat ook pijn, verdriet, tegenslag, onmacht, enz. schuil. Je loopt er niet mee te koop. We hebben daar een sprekend symbool voor: het kruis. Het **lijdenskruis** als symbool van alle menselijk lijden. Lijden dat mensen elkaar aandoen, maar ook het lijden dat mensen overkomt. Het kruis is het teken van pijn, verdriet, gemis, onmacht, lijden, in welke vorm dan ook.

In de komende weken voor Pasen staat het kruis van Jezus centraal. We denken aan Jezus die ook geleden heeft, die ervaren heeft wat het betekent om uitgestoten



en vernederd te worden, die ten onrechte is veroordeeld tot de dood op het kruis. Sterven aan het kruis betekende in die tijd de schandelijkste manier van sterven. Jezus heeft deze afschuwelijke dood ondergaan. Hij is de weg van het kruis gegaan, tot het einde toe.

Maar wij geloven dat het kruis niet het einde is. God heeft Jezus door die dood heen gehaald en heeft Hem weer doen leven. De apostel Paulus schrijft aan zijn christenen van Filippi: "Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Maar juist daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem een naam gegeven, die boven alle namen is." (2,8-9)

Vanuit deze gedachte komen we tot een ander begrip, het **verrijzeniskruis**. In dit woord zitten de twee aspecten: het kruis én de verrijzenis. Zoals op de afbeelding hiernaast te zien is, gaat het wel degelijk om het kruis, om het lijden en de pijn, maar we kijken ook verder. De figuur van Jezus staat niet zo uitdrukkelijk en duidelijk op de foto. Het gaat meer om de stralen en de zon. Het gaat om de verrijzenis, om het nieuwe leven, om de opstanding.

Pasen: feest van het licht. Maar het wordt niet meteen licht. Het paasevangelie van Johannes begint in het donker. "Vroeg in de morgen op de eerste dag van de week, het was nog donker.." staat er in de tekst. Het paasverhaal begint dus letterlijk in het donker, maar ook in figuurlijke zin. Maria Magdalena **ziet** dat de steen is weggerold. Ze ziet het lege graf, maar tot geloven komt ze nog niet.

Integendeel, ze holt naar Petrus en de andere leerling Johannes en roept uit dat ze de Heer uit het graf hebben genomen en "we weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." roept ze uit. Wat een diepe teleurstelling!! Het blijft donker voor haar. Pas als Petrus en Johannes bij het graf zijn en **zien en geloven**, dringt het tot haar door wat er over Jezus bij de profeten geschreven staat, dat Hij uit de doden moest opstaan. Langzaam begint tot haar door te dringen dat Jezus verrezen is.



Pasen is het feest van de overwinning. Het licht overwint de duisternis. Het leven is sterker dan de dood. Het paasfeest, het grootste feest van onze kerk, wil ons duidelijk maken: God bestaat en Hij geeft leven, eeuwig leven, aan allen die op Hem vertrouwen. Dat wordt ons duidelijk gemaakt door Jezus die zich heel zijn leven volledig aan God heeft toevertrouwd, ook in zijn dood. Weggerukt uit hun midden hebben de leerlingen van Jezus onafgebroken Zijn nabijheid en warmte ervaren. Nu worden Zijn opwekkende woorden steeds duidelijker voor hen. Zij dienen op te staan, hier en nu, aan de slag te gaan en het evangelie, die blijde boodschap van hun Meester, handen en voeten te geven. God is hen steeds nabij. Hij geeft hen de nodige kracht.

Allen een zalig Pasen toegewenst.
p. W. van Meijl

In onze Nicasiusparochie hebben we:

opgenomen door het doopsel:

H. Brigidakerk:

12 mrt. Jake de Groot
26 mrt. Guus Crooijmans
02 apr. Aaron van Zandvoort



afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen:

HH. Maria en Brigidakerk:

08 mrt. Peter Scheepers, 86j.
27 mrt. Sonja Schaegen, 84j.

St. Petrus' Bandenkerk:

29 mrt. Toos Rutten-Bax, 85j.

H. Martinuskerk:

11 mrt. Fridus Jansen, 100j
10 mrt. Toon Teuwens, 84j.
27 mrt. Annie Jansen, 101j.

H. Luciakerk:

13 mrt. Antoon van Bakel, 81j.

uitvaart elders:

23 mrt. Henk Maas, 85j.

Gezingsviering Palmzondag 2 april



Op zondag 2 april a.s. zal om 10.00 uur de volgende gezinsviering in Leende plaatsvinden. Deze viering staat in het teken van Palmzondag. De 1^e communicanten van dit schooljaar zullen zich in die viering presenteren. De kinderen zullen vooraf hun palmpasestok gemaakt én versierd hebben, thuis of op school. In optocht komen ze met hun versierde palmpasestok de kerk binnen. Het Strijps kapelletje zorgt voor de muzikale invulling. In het praatje met de pastoor wordt stil gestaan bij de betekenis van deze stok. Die vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van Jezus' leven. Door de stok te maken sta je stil bij wat Hij allemaal heeft meegemaakt in die laatste dagen van zijn leven. Op deze manier leert het kind belangrijke momenten in ons christelijk geloof. Na de viering wordt de palmpasestok naar het zorgcentrum Leenderhof gebracht en daar aan de bewoners overhandigd.

Kinderen die aan hulpbehoevende mensen denken en iets voor hen gemaakt hebben. Op die manier wordt het voor hen ook Pasen.

Erewacht van het Heilig Sacrament te Sterksel

Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus met zijn vrienden brood en wijn deelde vóór zijn kruisiging. Nu wordt er op Witte Donderdag in onze kerk een eucharistieviering gehouden en aan het einde van deze viering wordt de geconsacreerde hostie in een monstrans door de priester en onder begeleiding van de erewacht met flambouwen ter aanbidding naar een bijaltaar gebracht. De verering van het Heilig Sacrament vond in het verleden ook plaats op Sacramentsdag (2^e donderdag na Pinksteren) al of niet gepaard gaand met een processie. Ook in Sterksel was er een sacramentsprocessie. Vanaf de parochiekerk



werd het Allerheiligste door de pastoor naar het Patersbos gedragen én begeleid door de Erewacht, de parochianen en enkele Witte Paters. Dit gebeurde in processie en verliep over enkele met bloemen versierde wegen. Op een speciaal ingerichte plek werd daar een heilige mis opgedragen uit dankbaarheid.

De Erewacht is onder leiding van emeritus-pastoor Thijssen in 1931 in het leven geroepen om zo de parochianen nog wat hechter bij het parochieleven te betrekken. De verering c.q. aanbidding van het heilig sacrament ligt in de lijn van Witte Donderdag, toen Jezus na het laatste

avondmaal naar de hof van Olijven trok en daar bewust was van wat Hem ging overkomen. Hij sprak toen tot zijn leerlingen: "Konden jullie niet eens één uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig maar het lichaam is zwak." (Mt. 26, 40-41)

De huidige erewacht wordt gevormd door de heren: G. Bongers, E. Beenders (Mzn), E. Beenders (Gzn), K. Kemperman, J.H. van Middelaar, H. Polman, H. Reijers, W. Stolp en J. van Winkel. Zij allen blijven na de plechtige viering om 18.00 uur op Witte Donderdag in de kerk om te bidden en te waken tot 19.15 uur. Ook andere kerkgangers zijn van harte welkom om een tijdje te blijven bidden.

Chrisma-mis woensdag 5 april in Den Bosch

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de woensdagavond 19.00 uur in de Goede week in de kathedraal in Den Bosch de jaarlijkse chrisma-mis plaats. Tijdens deze H. Mis vernieuwen de bisschop en de priesters hun geloften en ook worden de oliën voor de ziekenzalving en het doopsel gezegend en het chrisma voor het vormsel gewijd. Onze bisschop, Mgr. De Korte, nodigt daarbij niet alleen priesters, diakens en pastoraal werkenden uit maar ook alle parochianen. Daarom nodigen wij u ook uit om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.



Taizé gebedsdienst

maandag 3 april om 19.00 uur in de Goede Week vindt er traditiegetrouw een Taizé gebedsdienst plaats in de protestante kerk 't Kruispunt Slachthuisstraat 22, Geldrop. Dit gebeds- en meditatiemoment vormt een goede ingang tot de Goede Week. Het gebeds- en meditatiekaracter van de viering verbindt ons bijzonder met het bidden van Jezus in de Hof van Olijven aan de vooravond van zijn Lijden en Sterven.

U bent van harte welkom.

Missie

Voortgang samenwerking met de Stichting St. Gabriel's Hospital Malawi. Zoals reeds de vorige maand is gemeld is het RÖNTGEN apparaat in het ziekenhuis in Malawi geheel defect en het kan niet meer gerepareerd worden. We hebben minimaal €80.000 nodig voor het apparaat en dan komen daar de kosten van vervoer nog bij. In de tussentijd hebben we contacten gelegd met een gepensioneerde professor van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en met een goede kennis in Amerika. Hij is eveneens sinds ruim een jaar gepensioneerd Ingenieur van Philips Amerika en heeft meerdere contacten met ziekenhuizen aldaar. Wie weet komt er nog iets moois uit voort. Onze pot voor het aanschaffen van het RÖNTGEN apparaat is gestegen naar 10.500 Euro.

Contacten met het steunfonds Wilde Ganzen: 11 maart was er in Amersfoort een landelijke bijeenkomst van deze stichting met Nederlandse Organisaties/stichtingen. Met diverse leidinggevenden is gesproken en de kans voor ondersteuning aan meerdere missie projecten van onze missies is aanwezig.

Wij gaan, voor onze Paters, werkzaam in de verre landen, goede projectplannen maken en opsturen naar Wilde Ganzen. Bezetting van de missie comités in de parochies: Deze bezetting is minimaal, in Heeze is er helemaal geen comité meer aanwezig. In Mierlo werkt een man al jarenlang succesvol mee aan de SAM kledingactie op zaterdag 22 april, Doet u ook mee?



Nieuwe leden voor de commissie's: We zijn blij met de aanwinst van Bertjan Arends uit Eindhoven. Hij gaat ons team in Geldrop versterken. Bertjan is werkzaam in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en heeft op vele plekken in de wereld gewerkt aan medische apparatuur. Op 5 maart heeft de voorzitter van het missie comité in de kerk van Heeze, een korte toespraak gehouden aangaande het ontbreken van een missiecomité in Heeze en opgeroepen voor het aanmelden van nieuwe leden. Het is meer dan noodzakelijk dat we met velen onze missie's blijven steunen. De mensen en de priesters aldaar hebben onze steun gewoon nodig. We zijn blij met de reactie van één parochiaan uit Heeze. Mogelijk dat hij lid wil worden. Wordt vervolgd. Jaarplan van de missie Geldrop op de website van de parochie. Ine, lid van ons comité heeft een schitterend overzicht gemaakt van onze doelstellingen, noodzakelijke projectplannen en heeft dat omlijst met prachtige foto's. Voor de belangstellenden is het een must om te kijken. Log in op: www.parochienicasius.nl. Ga vervolgens naar :SPEERPUNTEN". Daar vind je "Kopje Kerk en Samenleving" Klik deze aan en daar vind je meer over ons missie comité!

Harry Peters

Kledinginzameling Geldrop

Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzameling actie van Sam's kledingactie voor Mensen in nood. Op zaterdag 22 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Borana-Zone (Ethiopië) een betere gezondheidsvoorziening regelen voor moeder en kind. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken aanleveren bij:
HH. Maria en Brigidakerk Papenvoort 4 te Geldrop.
H. Brigidakerk Nieuwendijk 2 te Geldrop.
H. Luciakerk te Mierlo, tegenover café het Spitje.



Achelse Kluis : gospelconcert

Ook al zijn er geen monniken meer in de Sint-Benedictusabdij van Hamont-Achel, én is de abdij eigendom van de Belgische zakenman Jan Tormans, toch blijft de Achelse Kluis een begrip, omdat de monniken zo vele jaren een grote uitstraling en betekenis voor de omgeving hebben gehad.

Nu wordt op zondag 23 april een concert in de kerk van de abdij gegeven. Aanvang 17.00 uur, maar de deuren gaan al open om 16.00 uur.

The Day by Day Gospel Singers zijn acht ervaren blanke gospelzangers uit België en Nederland die huwelijken, recepties, bedrijfsfeesten en culturele evenementen opluisteren. Zij delen de passie voor pure black gospel en sluiten nauw aan bij de originele versie van ieder nummer dat ze brengen. Hun authentieke wijnrode gospel choir robes maken elke gospelervaring helemaal compleet!

Deze middag brengen ze allerlei gospelhits, die wij kennen. Die hits kunnen we meezingen en erop swingen. Daarom bieden we zit- en staanplaatsen aan. Het wordt vreugdevol met nummers zoals "Joyful Joyful" en "Oh Happy Day"! Droom weg bij "You raise me up" en andere bekende en minder bekende songs

Gospelconcert
Zondag 23 April 2023

The Day by Day Gospel Singers

Acht ervaren gospelzangers uit België en Nederland. Zij delen de passie voor pure gospel en sluiten nauw aan bij de originele versie van ieder nummer. Ze treden op in hun wijnrode gospel choir robes en maken zo de gospelervaring helemaal compleet!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar? Kerk van De Achelse Kluis

Wanneer? 23 April 2023
Aanvang om 17:00
Deuren open om 16:00

TICKETVERKOOP

Online via Eventbrite: € 17,50
of
In de Abdijwinkel van de Achelse Kluis: € 15,00

Goedeweek

H. Brigidakerk:

| | |
|-------------------------|--|
| Dinsdag 4 april | 19.00 uur Boete viering met biechtgelegenheid |
| Woensdag 5 april | 12.30 uur Eucaristieviering |
| Witte donderdag 6 april | 19.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding 21.45 uur Dagsluiting |
| Goede Vrijdag 7 april | 15.00 uur Kruisweg |
| Goede Vrijdag 7 april | 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer, aansluitend aanbidding 21.45 uur Dagsluiting |
| Paaszaterdag 8 april | 21.00 uur Paaswake |
| Eerste Paasdag 9 april | 11.00 uur Eucharistieviering |
| Tweede Paasdag 10 april | 11.00 uur Eucharistieviering |

HH. Maria en Brigidakerk:

| | |
|------------------------|---|
| Zondag 2 april | 09.30 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes |
| Goede Vrijdag 7 april | 15.00 uur Kruisweg |
| Paaszaterdag 8 april | 19.00 uur Lichtviering (speciaal voor kinderen) |
| Eerste Paasdag 9 april | 09.30 uur Eucharistieviering |

H. Martinuskerk:

| | |
|-------------------------|---|
| Witte Donderdag 6 april | 19.00 uur eucharistieviering aansluitend aanbidding |
| Goede Vrijdag 7 april | 15.00 uur Kruisweg |
| Paaszaterdag 8 april | 21.00 uur Paaswake |
| Eerste Paasdag 9 april | 11.00 uur Eucharistieviering |
| Tweede Paasdag 10 april | 11.00 uur Eucharistieviering |

H. Petrus' Bandenkerk:

| | |
|-------------------------|---|
| Witte Donderdag 6 april | 16.30 uur eucharistieviering |
| Goede Vrijdag 7 april | 15.00 uur Kruisweg |
| Goede Vrijdag 7 april | 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer |
| Paaszaterdag 8 april | 21.00 uur Paaswake |
| Eerste Paasdag 9 april | 11.00 uur Eucharistieviering |
| Tweede Paasdag 10 april | 10.00 uur Eucharistieviering |

H. Luciakerk:

| | |
|-------------------------|--|
| Woensdag 5 april | komt de viering in Hof van Bethanië te vervallen |
| Witte Donderdag 6 april | 19.00 uur aanbidding |
| Goede Vrijdag 7 april | 15.00 uur Kruisweg |
| Goede Vrijdag 7 april | 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer |
| Paaszaterdag 8 april | 19.00 uur Paaswake |
| Eerste Paasdag 9 april | 09.30 uur Eucharistieviering |
| Tweede Paasdag 10 april | 09.30 uur Eucharistieviering |

H. Catharina van Alexandriëkerk:

| | |
|-------------------------|---|
| Witte Donderdag 6 april | 18.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding tot 20.00 uur |
| Eerste Paasdag 9 april | 09.30 uur Eucharistieviering |

16 april 2023 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

In het jaar 2000 heeft de H. paus Johannes Paulus II de tweede zondag van Pasen ingesteld als Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Ook in onze parochie willen we mensen in de gelegenheid stellen om de zondag van de goddelijke barmhartigheid te vieren. In verband hiermee zal in de H. Brigidakerk, aansluitend aan de **H. Mis van 11.00 uur tot 13.30 uur het Allerheiligst Sacrament uitgesteld** worden. Tegelijkertijd is er gelegenheid om **persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.**



Oecumenisch Bijbellezen

Vanuit beide kerken, protestants en katholiek gaan we naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar opnieuw hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar u/je mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en pastoor Sjef van der Maazen. Ze vinden plaats telkens om 20.00 uur in het St. Antonius huis, Stationsstraat 21: op maandag 24 april voor zondag 30 april, Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 040-286 75 06, geldrop@parochienicasius.nl of 040-286 23 64.



Wonderlijke 7

De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis

Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van 's-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen. We gaan op **zaterdag 1 juli 2023** met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7! Dat doen we in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland. Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voert ons langs diverse plaatsen in het museumpark. Misschien ben je er al eens geweest? Anders is dit dé kans om er naar toe te gaan. Daar vinden jullie workshops die, als je de hele route hebt afgelegd, duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn.

Nieuwsgierig geworden? Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen.

Zo ziet ons programma eruit:

- 09.30 uur Aankomst bij de Cenakelkerk
- 10.00 uur Opening van de dag in de Cenakelkerk
- 10.30 uur Ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 in museumpark Orientalis
- 12.15 uur Lunch (daar wordt voor gezorgd)
- 12.45 uur Voortzetting Ontdekkingsreis
- 14.15 uur Afsluitende viering Cenakelkerk
- 15.15 uur Gezellige afsluiting
- 16.00 uur Vertrek

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vinden het bijzonder fijn wanneer parochies met hun gezinnen komen.

Prijs

De prijs voor deze ontdekkingsreis is € 5,00 per persoon. Inschrijven: U kunt u aanmelden tot 1 juni bij: www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wonderlijke-7.

Vervoer

U kunt op eigen gelegenheid naar Heilig Land Stichting komen. U kunt ook gebruik maken van busvervoer. U kunt dit aangeven bij het aanmelden. familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl



Opgeven van intenties

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie of via de mail.

Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar:

NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.

N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Volgende nieuwsbrief:

1ste weekend van de maand.

Aanleveren artikelen uiterlijk

voor de 20^{ste} van de maand

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar:

nieuwsbrief@parochienicasius.nl