



Contact: Stationsstraat 21,
5664 AP, Geldrop 040-2862364
mail: geldrop@parochienicasius.nl
website: www.parochienicasius.nl

Jaargang 5 nummer 9
September 2019

Geestelijke vitaminen voor iedere dag van een nieuw werkjaar,

In deze en afgelopen dagen worden er op tal van plaatsen, zoals school en (sport-) verenigingen activiteiten opgestart in het kader van een nieuw werkjaar. Ook onze parochie blijft daar niet in achter. Zo kunnen mensen zich weer aanmelden voor verschillende activiteiten,



zoals E.H. Communie, de parochiedag, het oecumenisch Bijbellezen, zoals u ook in deze nieuwbrief kunt lezen. Bij heel veel dingen die je onderneemt hoort soms een zekere voorbereiding, opdat je goed en uitgerust ergens aan deelneemt. We kennen dat allemaal in materiële zin, maar als christenen kennen we ook een geestelijke toerusting voor iedere dag. In de christelijke traditie is het een goed gebruik om bijvoorbeeld de dag te beginnen met een gebed, een dankgebed voor het feit dat we weer gezond en wel mogen opstaan, om Gods zegen over de mensen die we mogen ontmoeten en de activiteiten die we gaan ondernemen. Dit ochtendgebed kan uiteraard allerlei vormen aannemen. Echter binnen onze kerk kennen we ook het zogenaamde liturgische ochtendgebed, dat elke ochtend wereldwijd gebeden wordt. Het bestaat uit een lied, uit psalmen, genomen uit de gebedstraditie van Israël, een korte schriftlezing, de lofzang van Zacharias uit het evangelie van Lucas en een aantal voorbeden die besloten worden met het 'Onze Vader' en een slotgebed. Het gebed is ook aangepast aan de liturgische tijden van Advent, Kerstmis, Veertigdagentijd, Pasen en ook feesten van heiligen. Dit gebed wordt met name gebeden door kloosterlingen, priesters en diakens. Toch is dit gebed niet exclusief bedoeld voor hen, maar een gebed voor heel de kerk. Iedereen is er dus toe uitgenodigd.

In onze parochie kennen we een kleine groep parochianen die van dinsdag t/m vrijdag om 8.30 uur samenkomt in de kapel van het St. Antoniushuis om het liturgische ochtendgebed samen te bidden.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt het liturgisch avondgebed om 18.30 uur in de centrumkerk gebeden. Iedereen is uitgenodigd om er incidenteel of met enige regelmaat aan deel te nemen, ter inspiratie, als rustpuntje en gewoon voor de broodnodige dagelijkse geestelijke vitamines. Van harte welkom!

Pastoor Sjef van der Maazen

Vorbereitung eerste H. Communie (groep 4)

De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest. We willen zowel de kinderen als de ouders goed hierop voorbereiden.

De voorbereiding gaat in dit najaar al van start.

In deze dagen ontvangen - voor zover mogelijk - de R.K. basisscholen informatie en inschrijfformulieren.

Mocht u niets ontvangen hebben om welke reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de pastorie, en u ontvangt alsnog de informatie thuis. Deze is ook te vinden op de internetpagina: <http://www.parochienicasius.nl/index.php/ikwil-geldrop/communie-geldrop>. Op deze internetpagina treft u verdere informatie aan en het inschrijfformulier.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke kerk, Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten) of de Brigidakerk (centrum), uw voorkeur uit gaat. De datum van de E.H. Communie en de kerk(-en) waar de communieviering(-en) plaatsvindt/plaatsvinden wordt tijdens de Eerste ouderavond op woensdag 23 oktober om 20.00 uur in het St. Antoniushuis bekend gemaakt.

Poetsgroep 2.0

U zult wel denken wat is dit nu weer poetsgroep 2.0!

In de H. Brigidakerk heeft de poetsgroep het zwaar te verduren. Steeds meer mensen vallen af door ziekte of door overlijden. Willen wij de kerk schoonhouden dan hebben we mensen nodig. Aangezien enkele mensen aangeven wij willen wel, maar we kunnen niet op de donderdagochtend en tussen 9.00 uur en 10.30 uur, zijn we begonnen met de vrijdagochtend tussen

11.00 uur en 12.00 uur. Heeft u op een van deze twee tijden tijd om een uurtje mee te helpen met stofzuigen of afstoffen dan horen wij het graag.

Wij kunnen niet zonder uw hulp.



Parochiedag zondag 22 september 2019: 'Één Heer dienen'

Ook dit jaar organiseren wij weer een parochiedag in Geldrop, die uiteraard open staat voor de gehele Nicasiusparochie. Het thema van dit jaar 'één Heer dienen' wordt ons aangereikt in het evangelie van de bewuste zondag. Jezus verbindt de dienst aan de éne Heer met de dienst aan onze naasten. En zo kan deze dag een dag zijn van ontmoeting met God en met elkaar, samen ons geloof vieren, inspiratie en gezelligheid waarmee we ons geloofsgemeenschap zijn tot uitdrukking willen brengen.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

- 9.30 uur: Eucharistieviering in de HH. Maria en Brigidakerk in Zesgehuchten m.m.v. het koor: This Generation.
- 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Brigidakerk in Geldrop-centrum. m.m.v. het Jeugd en Jongeren koor en het gemengdkoor
- 12.30 uur: koffie/thee/limonade en een eenvoudige lunch in het parochiecentrum St. Antoniushuis, Stationsstraat 21.
- 13.30 uur: activiteit voor de kinderen en jongeren.
- 13.30 uur: lezing in de H. Brigidakerk door diaken Henri van Leuken over woonwagenpastoraat met daarop volgend een gesprek met elkaar.
- 14.30 uur: kort gebedsmoment in de H. Brigidakerk ter afsluiting
- 15.00 uur: gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.
- 17.00 uur: afsluiting

De dag is bedoeld voor iedereen. Iedereen mag zich welkom weten!

In verband met de aan te bieden broodjes helpt u ons heel veel wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan de eenvoudige lunch op de parochiedag door het invullen van de aanmeldingsstrook. Bij voorbaat dank en van harte welkom!

Naam:, adres:,

woonplaats:Tel.:.....,

e-mail:

Neemt deel met in totaal perso(o)n(en) aan de lunch op parochiedag van 22 september a.s.

Inleveren op Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, of via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl

We hopen velen van u te mogen ontmoeten!

Oecumenisch Bijbellezen

In dit nieuwe seizoen gaan we weer uit beide kerken, katholiek en protestants, naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21:

2019

op dinsdag 24 september voor zondag 29 september

op dinsdag 8 oktober voor zondag 13 oktober

op maandag 9 december voor zondag 15 december

2020

op dinsdag 7 januari voor zondag 12 januari

op maandag 9 maart voor zondag 15 maart

op maandag 18 mei voor zondag 24 mei

Aanmelden:

predikant@pggweb.nl of 286 75 06,

geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64.

Van harte welkom!



Beiaardestafette bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding

Dit jaar en in 2020 wordt in Nederland 75 jaar bevrijding gevierd. Diverse lokale en landelijke organisaties maken



hieromtrent plannen voor activiteiten. Aangezien klokken en beiaarden bij uitstek symbool staan voor vrede en welvaart, zal er een zogenaamde “beiaardestafette” plaats vinden in Nederland, die de bevrijders volgt op hun tocht 75 jaar geleden. De eerste plaats waar de beiaard zal luiden is Maastricht en de laatste Wageningen, waar de wapenstilstand op **5 mei 1945** gesloten werd.

Op 21 september zullen de klokken van de beiaard van de H. Brigidakerk klinken Het repertoire dat gespeeld zal worden is. Willem Mesdag - “Het Carillon” (naar een gedicht van Ida Gerhardt), Jean Miller - *Prayer for Peace*, Geert d’Hollander - *A Sacred Suite* (met name het eerste deel: *Da Pacem Domine*), Het Wilhelmus, Een selectie uit filmmuziek, zoals *Schindler’s list*, *Exodus*, *The Sound of Music*

Hulp gevraagd om de H. Brigidakerk open te stellen.

Wekelijks is op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur de H. Brigidakerk open voor bezichtiging. Tijdens deze momenten komen er verschillende mensen binnen om een kaarsje op te steken, even rond te kijken of een moment rust te vinden.

Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar mensen die het team van brigadiers willen ondersteunen. Heeft u op woensdag en of zaterdag een anderhalf uur tijd, kom ons dan helpen. De tijden zijn van 13.00 uur t/m 14.30 uur en 14.30 uur tot 16.00 uur. Help ons om voor de mensen het open stellen van de kerk mogelijk te blijven maken.



Dank aan de klusgroep

Wekelijks komt de klusgroep van de Geldropse kerken bijeen om samen het onderhoud te verrichten aan de gebouwen en begraafplaatsen in Geldrop. De afgelopen weken zijn ze druk bezig geweest met het herstellen en het schilderen van de bankjes op de begraafplaats 't Zand. Alle planken zijn afgeschaafd en opnieuw in de lak gezet. Inmiddels zijn alle banken van de drie begraafplaatsen onderhanden genomen en kunnen de mensen er weer met een gerust hart op zitten. Zijn ze dan klaar NEE!! Wij zijn trots op onze monumentale kerken en pastorie maar dit vergt ook veel onderhoud. We zijn daarom de klusgroep dankbaar voor hun werk. Dankzij hun werk kan de parochie veel geld besparen aan betaalde krachten. Heren ga zo door.



Gezinnenavonden in de Nicasiusparochie.

Als Nicasiusparochie voelen wij een medeverantwoordelijkheid voor het welslagen van huwelijken en gezinnen in onze samenleving. We hebben een gezinnengroep in onze parochie. De gezinnen van tegenwoordig hebben vaak een drukke agenda met zakelijke afspraken, sport afspraken en afspraken met familie of vrienden.

Als gezinnengroep spreken we met elkaar over allerlei thema's. De thema's die wij bespreken zijn sociaal-maatschappelijk en kerkelijk gericht. Op vrijdagavond 13 september om 20.30 uur komen wij samen in het Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop. Als u zich aangesproken voelt dan bent u van harte welkom. Uw religie of filosofische overtuiging hoeft geen belemmering te zijn. Hoofdzakelijk: u voelt zich thuis in de gezinnengroep van de Nicasiusparochie.

Hopend u te ontmoeten en met vriendelijk groet:

Henri van Leuken, diaken. 06-27346809 / h.vanleuken3@chello.nl

Church escape

Zoals u misschien al heeft gelezen in de krant vinden er in het weekend van 27-28-29 september verschillende rondes plaats in de HH. Maria en Brigidakerk van de escaperoom die enkele jaren geleden gemaakt is door het Brigida Anúna-koor. Via deze escaperoom wordt er geld opgehaald voor de studiereis die het koor in oktober gaat maken.

Waar op vele plaatsen de escaperoom de belevenis op zich is, geeft deze escaperoom de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier mensen kennis te laten maken met verschillende aspecten van het R.K. geloof. Wij hopen dat iedereen er op een plezierige manier weer eens kennis maakt met een van onze schitterende kerken in de parochie. (Dit heeft geen gevolgen voor de viering van 29 september om 9.30 uur in de HH. Maria en Brigidakerk)



Dopelingen van de afgelopen maanden:

7 jul.	Bruce Salman	7 jul.	Jayjay en Joshua Meijers
21 jul.	Beau Hagelaars	4 aug.	Indi van Moorsel
4 aug.	Dany Eickholt	11 aug.	Giraldo van de Wouw
18 aug.	Liliana Pohl	31 aug.	Lorenzo Vola

In de maand juli zijn de volgende mensen in de echt met elkaar verbonden:

7 jul.	John Meijers en Naomi Hija
13 jul.	Patrick Meijer en Cheriva Sibbelee

Afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden

11 jul.	Jeanne Geboers- van Bilsen, geboren 27 mrt. 1926 en overleden op 3 jul. 2019 (H. Brigidakerk)
25 jul.	Ocky Munninghoff- Rijnders, geboren 9 mrt. 1929 en overleden op 18 jul. 2019 (H. Brigidakerk)
26 jul.	Tiny van de Boomen- van de Paal, geboren 19 jul. 1936 en overleden op 20 jul. 2019 (H. Brigidakerk)
6 aug.	Karel de Groof, geboren 28 aug. 1938 en overleden op 30 jul. 2019 (HH. Maria en Brigidakerk)
10 aug.	Jo Koolen- Meulendijks, geboren 11 nov. 1938 en overleden op 4 aug. 2019 (HH. Maria en Brigidakerk)

H. Brigida kerk

Maandag 12.30 uur eucharistieviering.

Woensdag 12.30 uur eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 uur

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag

18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed.

19.00 uur eucharistieviering.

Zaterdag 18.15 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek
(Biechtgelegenheid).

19.00 uur eucharistieviering

Zondag 11.00 uur eucharistieviering

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open

HH. Maria en Brigida kerk

Zondag 9.30 uur eucharistieviering

Dinsdag 19.00 uur eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Kapel in het Parochiecentrum St. Antonius huis (Stationsstraat 21)

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag

08.30 uur lauden/ochtendgebed

Ziekenbezoek

Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan graag bij u op bezoek.

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen.

Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

Bijbelse woordzoeker

B	R	Z	U	G	W	U	H	N	W	R	M	W	E	T	V	V	K	T	S	
K	A	A	I	O	E	O	I	K	A	O	E	N	O	O	R	A	D	R	Y	
U	A	L	I	L	N	I	O	T	O	M	E	D	O	S	M	S	W	O	N	
E	T	V	L	E	V	O	T	B	S	G	D	R	U	E	L	T	I	J	M	A
R	L	I	N	I	R	E	F	E	N	P	H	F	R	O	A	E	N	P	G	
P	A	N	M	E	N	I	R	I	N	O	A	L	O	A	H	N	G	E	O	
S	I	G	I	E	L	G	L	L	F	B	I	N	N	O	R	D	A	T	G	
R	I	W	B	O	D	E	S	E	I	N	O	N	S	E	H	E	A	N	E	
E	G	N	A	Z	T	L	T	C	G	N	A	K	P	E	R	F	R	T	N	
K	D	A	E	S	V	A	T	S	H	M	G	R	J	E	L	A	D	O	S	
K	M	R	R	K	R	P	R	O	O	A	U	I	P	E	D	O	O	R	B	
A	E	E	E	E	I	E	V	O	L	P	P	P	D	L	E	D	N	A	W	
M	E	V	I	E	T	L	B	T	D	L	A	E	R	E	D	O	Z	G	T	
O	U	A	A	S	L	L	E	A	U	L	E	E	D	R	L	U	R	A	B	
W	A	R	D	G	E	E	A	G	K	O	T	N	U	R	I	H	B	R	M	
Z	A	E	M	D	N	R	G	R	S	S	H	F	A	N	O	E	E	F	A	
J	O	C	N	U	B	E	E	T	E	U	T	M	G	A	R	G	M	I	M	
V	U	A	H	D	R	T	S	I	E	I	D	E	I	N	R	A	A	O	D	
F	M	I	L	T	H	E	R	S	G	W	K	R	A	G	H	I	J	O	L	N
A	E	I	C	C	E	P	R	E	E	L	O	K	A	T	G	B	E	L	S	
K	W	N	A	H	E	R	N	E	A	R	E	L	A	N	M	U	A	R	K	
K	Z	O	R	G	E	N	R	N	N	L	P	F	F	L	E	P	M	E	T	
E	D	R	O	O	M	N	K	E	L	V	F	I	A	S	T	A	F	L	V	
L	O	H	E	T	R	I	C	H	T	E	R	P	C	P	A	S	C	H	A	

De volgende woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in de bijbelse woordzoeker te vinden. De overblijvende letters vormen de eerste regel van een psalmvers.

AKKER - AMBT - ALTAAR - ARK - AMANDELBOOM - APOSTELLEN -
 ACHTERKLAPPER - ALMUGGIMHOUT - BALLINGSCHAP -
 BAZUNGEKLANK - BODE - BROOD - CIPRESSEN - DROOM - EER -
 EERSTELINGEN - EFA - EFFATHA - EL - FAKKEL - GAVE - GARF -
 GEITENBOKJE - GELIKENIS - HALM - HOGEPRIESTER - HONEN -
 HOOFDMAN - IDELHEID - JUICHEN - KAMERLING - MURMUREREN -
 MANNA - NARDUS - NOODDRUFTIGEN - OLIFBOOM - PALMBOOM -
 PASCHA - PURPER - RICHTER - SLAGORDE - STADHOUDER - STAF -
 SPREUK - SYNAGOGES - TABERNAKEL - TEMPEL - TOLLENAAR -
 TROMPET - UITSPANSEL - VASTEN - VAT - VLEK - VOEDSTER -
 VOORHOF - WET - WETGELEERDE - WACHTER - WANDEL - WIEROOK -
 WIJNGAARD - WILDBRAAD - WOLF - ZAAIER - ZALVING - ZANG -
 ZILVERLING - ZORGEN