

ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE



HEILIGE NICASIUS

**Catharina
van
Alexandriëkerk**

Sterksel



parochieblad 2017, nr. 1

Voorwoord

Beste mensen,

In het laatste nummer van ons parochieblad (2015, nr. 4) staat een artikel over "Toekomst van ons parochieblad". Helaas moeten we vaststellen dat er vanuit de Nicasiusparochie nog steeds geen visie én beleid is inzake de communicatie tussen de geloofsgemeenschappen in Geldrop, Heeze, Mierlo, Leende en Sterksel. Komt er een gezamenlijk parochieblad voor de RK Nicasiusparochie? Of heeft iedere geloofsgemeenschap zijn eigen (digitale) Nieuwsbrief? Hoe gaat de interne communicatie verlopen?

Omdat we overtuigd zijn van de noodzaak van een goede communicatie, geven we, met goedkeuring van pastoor Sjef van der Maazen, dit blaadje uit. We vinden dat u betrokken dient te blijven bij het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap én parochie en daarom is informatie en communicatie zo belangrijk. Dit blaadje wordt huis-aan-huis verspreid, maar u kunt het ook digitaal ontvangen.

De volgende week begint voor ons, christenen, de Goede Week. In deze week staan we stil bij het lijden en sterven Jezus van Nazareth. Menselijke ervaringen van lijden, pijn, verdriet en gemis kunnen inspiratie en kracht vinden bij Hem.

Maar wij geloven dat lijden en dood niet het laatste woord zijn. Wij vieren jaarlijks het grote feest van Pasen, het feest van de Opstanding. Wij vieren en gedenken dat Jezus uit die pikzwarte duisternis van de dood en de totale mislukking verrijst tot nieuw en onverwacht leven. God heeft Hem door de dood heen gehaald. En in die opgang naar een nieuw en eeuwig leven wil Hij ook u en mij meenemen. Daarom wens ik u een zalig en vreugdevol Pasen toe.



(p. W. van Meijl)

Priestertekort

Het nijpend priestertekort wordt steeds voelbaarder, ook bij ons. Sinds het vertrek van kapelaan P. Koen, vorig jaar, wordt het steeds moeilijker om op feestdagen een priester te vinden die voorgaat in de eucharistievieringen in Sterksel. Ondergetekende kan niet gelijktijdig op 2 plaatsen zijn. Dus moet hij kiezen, weliswaar na overleg.

Neem nou het komende paasfeest. Vanuit Geldrop kreeg ik het bericht dat ze niemand hebben om met Pasen om 10.30 uur in Sterksel voor te gaan. Bovendien, waarom zouden er in Sterksel twee eucharistievieringen zijn, terwijl er in Geldrop en Heeze maar één viering is? Er wordt van de gelovigen dus een extra inspanning gevraagd: als ze op een bepaald uur niet in hun eigen kerk terecht kunnen, willen ze dan naar de dichtst bijgelegen kerk gaan? De afstanden zijn toch niet zo groot!! De misintenties kunnen worden meegenomen.

Concreet betekent dit dat we met Pasen om 9.30 uur een "gezinsviering" hebben, een kindvriendelijke viering. Na de viering kunnen de kinderen paaseitjes gaan zoeken in de pastorietaan. Deze ontmoeting in de pastorietaan werkt immers verbindend én opbouwend. Om 11.00 uur zal ik dan in Leende voorgaan in de feestelijke paasmis, waarbij de beide parochiële koren zullen zingen.

* Ditzelfde schema gaan we ook met Pinksteren en Kerstmis gebruiken. In Sterksel zal de "vroegmis" om 9.30 uur zijn en in Leende de hoogmis om 11.00 uur.

* Met Hemelvaart (25-5) wordt de gelovigen gevraagd om naar Leende of Heeze of Maarheeze te gaan voor de eucharistieviering.

* Op zaterdag 24 juni worden de gelovigen uitgenodigd in Leenderstrijp deel te nemen aan de Sint-Jansviering bij het kapelletje, een openluchtviering om 19.30 uur. De moeite waard om mee te vieren. (p. W. van Meijl)

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Omdat we een fusieparochie zijn én moeten roeien met de riemen die we hebben, worden de vieringen van de lokale gemeenschappen op de website gepubliceerd (zie: www.parochienicasius.nl). Zo heeft u een grote keuzemogelijkheid.

De vieringen in onze kerk in Sterksel zijn als volgt:

Palmzondag

- * zaterdag: 19.00 uur: viering met palmpasenstokken
- * zondag: geen viering in de kerk in Sterksel;
 In Leende: 10.00 uur hoogmis; 11.15 u gezinsviering
 In Heeze: 11.00 uur

Witte Donderdag: 19.00 uur plechtige eucharistieviering in Sterksel met medewerking van parochieel koor en leden van de erewacht.

Goede Vrijdag en Paaszaterdag : geen viering in de kerk.

Pasen : om 9.30 uur : gezinsviering met medewerking van het parochieel koor; na de viering samenkomst in de pastorietuin en kunnen kinderen zoeken naar paaseitjes.

Op 2^e Paasdag is er geen viering in de kerk.

Doopsels

- * 9 oktober 2016 : Matthias Beenders, zoon van John Beenders en Natasha Verdonk.
- * 4 februari 2017 : Kiki Engelen, dochter van Marc Engelen en Kim Welten.
(gedoopt in kapel Providentia)
- * 19 maart 2017 : Matthijs van der Linden, zoon van Erwin van der Linden en Ellen van der Dussen en broertje van Maud en Luc.



Huwelijk

* 7 mei 2016 : Pieter van Beekveld en Anniek Noordman

Van harte proficiat met deze levensverbintenis en geluk en zegen toegewenst.

Overledenen

- * 4 januari 2016 : Tilly Tiemessen-Busink
- * 28 februari 2016 : p. Joop Witjes
- * 23 maart 2016 : Leo Pisa
- * 25 april 2016 : Bert Geraets
- * 29 juni 2016 : Corry Biemans-Noordman
- * 12 augustus 2016 : Gerda Kursten-Hendriks.
- * 12 september 2016 : Janus Scheepers
- * 9 oktober 2016 : Anneke Geraets-Hendriks
- * 1 december 2016 : Corrie Sturkenboom-Uijtewaal
- * 11 januari 2017: Mieke Helderma



Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en steunen.



De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

Ziekencommunie

Parochianen die met Pasen niet naar de kerk kunnen komen en toch de heilige communie thuis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven op het parochiesecretariaat in Leende: 040-2061215. De pastoor zal u dan komen bezoeken.

Het Parochieel Missiecentrum Sterksel

Zoals gewoonlijk geven wij in het begin van het jaar verantwoording af aan u de bewoners van Sterksel over de bij ons binnen gekomen gelden. Omdat de meeste giften bij ons anoniem binnenkomen, richten wij ons ook tot alle inwoners.

Eigen projecten

Het eerste doel van het missiecentrum is de steun aan de projecten van eigen missiewerkers. Zo steunen we het project van Pater Giesen, de Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, in Noord-Oost India, geadopteerd door pater van Meijl en het project “Future for Young People” in Gambia voor mensen met een beperking waarvan Petra van de Heuvel de kartrekker is. Ook hebben we Pater Giesen bij zijn terugkomst in Nederland een gift gedaan als vakantiegeld. Na 62 jaar is hij voorgoed terug uit Brazilië.

Kerstactie

Met de kerstactie 2016 hebben wij het mooie bedrag van € 550,- binnen gekregen. Samen met de giften door het jaar heen en het geld van de kledingactie konden wij € 750,- verdelen over de drie projecten.

Kledingactie.

Afgelopen jaar is op Albertlaan 5 nog 1000 kg oude kleding gebracht, waarvan 330 kg mede door de school voor de Vastenactie 2016. Deze kleding bracht voor ons bij de Salvatoriaanse Hulpactie 20 eurocent per kilo op.

Verder is er mooi nieuws vanuit de gemeente. Zij willen uit de inkomsten die de gemeente ontvangt van de oude kleding ook de projecten van de missiecentra steunen. Hier hoort u binnenkort meer van.

De Vastenactie.

Een andere activiteit van ons Missiecentrum is het ondersteunen van de landelijke acties op het gebied van missie en ontwikkeling. Zo ook

de Vastenactie.

Over de uitslag van de vastenactie van 2016 heeft in de nieuwsbrief van Kerstmis een verhaal gestaan. De voorbereidingen voor de Vastenactie van dit jaar zijn in volle gang. In dit blad vindt u het Vastenactiezakje en een informatieblad over het project.

Na 4 jaar een eigen project te hebben gehad doen we dit jaar mee met het landelijke project. **Bouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador.**

Het is op het eerste gezicht een moeilijk project. Een samenleving die een verleden heeft van onderdrukking door een dictatuur van groot grondbezitters. Te kampen heeft met veel natuurgeweld. Veel volwassenen als gastarbeider in de VS werken. En dan nu de jongeren die met drugs en macho gedrag hun buurt terroriseren en de jeugd hier in mee trekken. Opvoeding dat het ook anders kan en vrijhavens voor die jeugd, dat is het doel van deze actie. Lees het in de folder.



Onze collectanten komen in de Goede Week (10-15 april) bij u aan de deur om het vastenactiezakje op te halen.

Mochten zij u niet thuis getroffen hebben dan kan het in de paastijd ook in de kerk in de offerblok gedeponneerd worden of in de brievenbus van de pastorie.

Hieronder vindt u dan de lijst met inkomsten en uitgaven over 2016. Voor het heldere overzicht heb ik alle uitgaven en inkomsten voor de Kerstactie van 2015 onder 2015 ondergebracht en alle cijfers voor de kerstactie 2016 in de onderstaande tabel. Het onder giften genoemde bedrag zijn giften die niet aan een actie gerelateerd zijn.

Wij danken eenieder die ons gesteund heeft en in het bijzonder de vrijwilligers die de deuren langs gaan. Maar ook door het jaar komt er wel geld binnen. Zo wordt er door een gulle gever al jaren iedere

maand een tientje bijgeschreven op onze rekening NL91 RABO 0115
9129 32! En op 13-07 werd er € 100 bijgeschreven. Hartstikke mooi!
Namens het Missie Centrum,
W. Stolp

Prijzen in Euro's		in	uit
In kas	1-1	416,27	
Totaal binnen gekomen aan giften		220,00	
Vastenactie	31-3	1384,31	1384,31
Vakantiegeld pater Giesen	25-5		150,00
Uit oude kleding ontvangen in 2016		200,00	
Enveloppen Kerstactie 560 stuks	11-12		17,00
Inkomsten Kerstactie	31-12	550,00	
Bankkosten			
Kerstgift pater Giesen 2016			250,00
Kerstgift project Petra v/d Heuvel 2016			250,00
Het Indiase project van pater van Meijl 2016			250,00
In kas	31-12		469,27
		+-----+	+-----+
Totaal.		2529,27	2529,27

Algemene informatie

* Voor al uw vragen kunt u steeds terecht op het parochiesecretariaat in Leende, elke weekdag geopend van 8.30 – 11.30 uur. Adres: Dorpstraat 48, Leende, tel. 040-2061215. U kunt ook e-mailen:

sterksel@parochienicasius.nl of leende@parochienicasius.nl

* Voor pastorale vragen zoals doopsel, 1^e communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, ziekenbezoek, ziekenzalving, enz. kunt u terecht op het bovengenoemde secretariaat of bij pater W. van Meijl die ook te bereiken is onder 06-12151593.

* Voor misintentie : dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934
Schrijf de intentie + datum op een blad, voeg er € 11,-- bij en doe dit in een envelop in de brievenbus van de pastorie/kerk

* Indien per bank, gebruik dan NL30RABO 0149 3006 54

* **Gezinsbijdrage** : als u de kerk een warm hart toedraagt en uit verbondenheid uw verantwoordelijkheid wil nemen, maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd nummer. Wij danken u hartelijk.

* Op zaterdag 22 april 2017 zullen Wim en Henny Willemsen hun gouden huwelijksfeest vieren in de eucharistieviering om 19.00 uur. Proficiat aan dit gouden paar.

* Op zaterdag 10 juni 2017 zullen Frank Lammers en Djessy de Louw hun kerkelijk huwelijk gaan sluiten. Van harte proficiat.

* Op vrijdag 23 juni 2017 zullen Andre Bax en Hanja Tiemessen hun kerkelijk huwelijk gaan sluiten. Van harte proficiat.

Eerste heilige communie : 5 juni 2016

Luuk van Asten

Esmée Berlo

Pleun Bongers

Yves Haazen

Janou Keijsers

Danique van Leeuwen

Presley van Leeuwen

Koen van Middelaar

Rens van Mulukom

Dorian Olszewski

Philip Scheepers

Hein Smolders

Emily Theunissen

Siem Theunissen

Fabiënne van de Vondevoot

Féline van Weerdenburg

Thijmen van der Zanden



Inspiratie : Pasen

Soms denken wij:
 er is niets aan te doen.
 Het leven op de wereld
 is een duister kluwen
 van geld en macht,
 van wapens en drugs,
 doordrenkt met 't zilte nat
 van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
 er is niets aan te doen.
 Het leven op de wereld
 is een lijf aan lijf gevecht,
 in 't groot, in 't klein.
 De sterkste overwint,
 de zwakke lijdt,
 kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
 toen God gekruisigd werd.
 Verraden,
 verkocht voor dertig zilverlingen,
 en op de bergtop aan alleman getoond
 om te bewijzen
 dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
 met het open graf
 liet God ons zeggen
 dat het anders kan,
 dat in elke kleine mens
 de veerkracht leeft
 om sterker dan het onrecht,



zelfzeker op te staan.

Pasen

is geen feest om naar te kijken.

Pasen moet je voelen en beleven:

zelf verrijzen uit het duister kluwen

waarin je bent verstrikt

en, met de ogen knipperend in het morgenlicht,

getuigen

dat Hij in jou verrezen is.

(Kris Gelaude)

**Aan allen :
een gezegend
en vreugdevol
Pasen**

Nieuwe brievenbus

Zoals u wellicht weet, staat de pastorie in Sterksel, Beukenlaan 2, in de verkoop. Dit betekent dat de brievenbus in de pastorie na verloop van tijd komt te vervallen.

Daarom wordt er een nieuwe brievenbus gemaakt in de zijdeur van de kerk (= deur van de sacristie). Dit betekent dat u tegen die tijd uw correspondentie in die brievenbus kunt doen.

Colofon

Met goedkeuring van pastoor Sjef van der Maazen, pastoor van de RK Parochie H. Nicasius, is dit blad samengesteld door p. W. van Meijl en W. Stolp.

Het adres van het parochieblad: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com