

nieuwsbrief

parochie H. Nicasius, St.-Petrus' Bandenkerk, Leende

Jaargang 8, nummer 9, november 2017

VOORWOORD

“Voor wie steek jij een kaarsje op?” Misschien kent u dit programma van de KRO-NCRV dat op Allerzielen, 2 november, is uitgezonden. Met deze uitzending willen ze de herinnering levend houden aan de mensen die we zo missen. Een uitnodigend en veelzeggend programma dat goed past in deze novembermaand.

Stil staan bij hen die we missen. Vanuit onze verbondenheid kunnen we ze niet missen, hoewel we weten dat het leven, ons leven, kwetsbaar en eindig is. Een kaarsje voor hen branden. Het geeft je troost. Je ervaart die verbondenheid. Je denkt aan de vele herinneringen. Dat alles geeft je kracht om door te gaan en iets van het leven te maken.



Stil staan bij hem of haar die ik mis. De leegte, het verdriet komt dichterbij. Het gaat nu om een persoonlijke ervaring. Je steekt voor je geliefde een kaarsje op: thuis bij de foto, of een kaarsje in de Mariakapel of een kaarsje bij het begin van de eucharistieviering. We blijven aan onze geliefde(n) denken en ze met name noemen. We staan stil bij alles wat ze voor ons betekend hebben. Ze zijn niet dood, maar blijven voortleven, omdat we ze noemen.

Vanuit ons geloof gaan we in deze donkere dagen naar de Heer en zoeken we troost bij Hem. Wij vertrouwen op Zijn woord zoals we op het woord van mensen vertrouwen. Jezus bidt tot God: “Vader, Ik wil dat de mensen die Gij Mij hebt gegeven, op de plaats zullen zijn waar Ik ben.”(Joh. 17,24) Jezus wil dus zijn vrienden bij zich in de buurt hebben. Hij wil dat ze dáár komen waar Hij is, dat ze thuis komen: in het nieuwe leven, het leven bij God, het leven van Liefde en Vrede en Vreugde.

Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIECHRONIEK

Doopsels

* 22 oktober 2017: Puck Maas, dochter van Edwin Maas en Rieky van der Kruis, en zusje van Lise en Dries, Strijperstraat 68

Proficiat aan deze dopelinge. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en familie. We hopen dat deze dopelinge veilig en gezond mag opgroeien, dat ze gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.



PAROCHIEBERICHTEN

* Op 14 oktober jl. hebben Jan en Frida van Dijk in de eucharistieviering in Leenderhof hun 60-jarig huwelijksfeest herdacht, samen met hun kinderen, bekenden en bewoners van Leenderhof. Het zangkoor "De Torenzangers" heeft voor de muzikale begeleiding gezorgd. Een feestelijke viering, waarin we hebben stil gestaan bij dit heuglijk feit en de diamanten jubilarissen hebben toegezongen. Van harte proficiat en alle goeds toegewent.

* Op 22 oktober 2017 was tijdens de hoogmis een intentie uit dankbaarheid. Het diamanten echtpaar Wim en Mien Janssen wilde uit bescheidenheid niet genoemd worden. Toch willen we ook hen van harte feliciteren met dit 60-jarig huwelijksfeest en alle goeds toewensen voor de toekomst. Tevens spreken we onze dank uit voor hun betrokkenheid en inzet voor onze geloofsgemeenschap.

* Op diezelfde zondag 22 oktober was het Wereldmissiezondag. Voor die doel hebben we gecollecteerd en dankzij een grote gift hebben we € 813,45 kunnen overschrijven. Heel hartelijk dank voor deze financiële steun en betrokkenheid.

* Het was op woensdagmiddag 26 oktober 2017 een grote verrassing voor onze vrijwilligers van de bergraafplaats. Heeze-Leende 24 kwam op bezoek en bracht de vrijwilligers een vlaai, zoals in onderstaand bericht vermeld is, dat op hun website staat. Dank je wel, vrijwilligers, voor jullie inzet op het kerkhof. Het ligt er weer keurig bij. Proficiat voor deze saamhorigheid.

* Op zondag 29 november hebben we het feest van Allerheiligen gevierd. Het is bemoedigend en verheugend te zien dat er zoveel mensen naar de kerk gekomen zijn om dit feest te vieren. De kerk was goed gevuld. Begrijpelijk omdat er vele misintenties waren. Maar dat getuigt ook van verbondenheid en betrokkenheid. We vieren niet alleen Allerheiligen, maar we denken ook aan onze dierbare overledenen, noemen hen met name en ontsteken een kaarsje voor hen. De beide koren zorgden voor de muzikale begeleiding in de viering. Dank je wel.

* Op 31 oktober hebben we in de pastorie de bijeenkomst gehad van alle contactpersonen van de parochiële werkgroepen. Vanuit de nieuwe parochie waren pastoor Sjef van der Maazen en diaken H. van Leuken hierbij aanwezig. De vergadering verliep goed, zoals in het verleden steeds gebeurd is, hoewel de ernstige wonden van de vorige bijeenkomst (17 oktober 2016, bezoek van mgr. R. Mutsaerts) niet geheeld waren. We zijn in Leende van goede wil, willen ons inzetten voor de goede boodschap van Jezus, maar verwachten medewerking en bemoediging van het kerkbestuur.

* De viering op Allerzielen op 2 november verliep stichtend. De 23 overledenen van het afgelopen jaar werden met name genoemd en er werd een kaarsje voor hen ontstoken. Een muzikaal trio zorgde voor de passende liedjes. Als herinnering mochten de familieleden een kaartje en een glazen potje met kaarsje mee naar huis nemen. We blijven aan onze dierbare overledenen denken.

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het midden van december uit te geven.

Vlaai van de maand voor vrijwilligers kerkhof Leende

26 OKTOBER 2017 - 18:31

LEENDE - Woensdagmiddag werden de vrijwilligers van het kerkhof in Leende in het zonnetje gezet. Ongeveer twintig vrijwilligers zorgen ervoor dat het kerkhof er altijd netjes bijligt. De perkjes aangeharkt, de graskanten gestoken en de hagen geknipt. Maar ook alle andere voorkomende werkzaamheden worden gedaan door deze groep enthousiaste vrijwilligers als de gaten graven voor de begrafenis en mogelijk verzakkingen repareren.

Het camerateam van HeezeLeende24 en bakker Vedder uit Heeze verrasten de vrijwilligers woensdagmiddag tijdens de werkzaamheden op het kerkhof in Leende. Er waren toen bijna twintig vrijwilligers druk in de weer om alles weer netjes te maken voor Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. De vlaai van de maand kwam als een echte verrassing en er werd tijdens de koffie heerlijk van gesmuld!



VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD

Heeft u misschien tijd over?

Zou u de ander een plezier willen doen?

Zou u uw steentje willen bijdragen aan onze gemeenschap?

We zijn op zoek naar vrijwillig(st)ers

* bij de pastoriewachter (neem contact op met mevr. L. Hurkmans, tel. 206.2229)

* poetsen van de kerk (neem contact op met mevr. A. Rutten, tel. 206.2051)

* koorleden (neem contact op met de pastorie in Leende)

Iets voor u ? Meer informatie ontvangt u op de pastorie, bij Toos, tel. 2061215



Open Kerken
Brabant
Zondag 26 november 2017

Op 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die zondag zoveel mogelijk kerken – katholiek en protestants - in onze provincie geopend zijn. Dit unieke evenement wil Brabanders bewust kennis laten nemen van het grote culturele en religieuze belang van kerken.

De bisschoppen Jan Liesen van Breda en Gerard de Korte van Den Bosch, de Bossche dominee Erica Scheenstra en commissaris van de koning Wim van de Donk roepen op om deel te nemen aan de Brabantse Open Kerkendag, die een initiatief is van de Stichting Brabantse Hoeders.

Onzer bisschop mgr. G. de Korte vraagt pastores en kerkbesturen mee te werken met dit evenement. Dat kan op diverse manieren gebeuren:

- * de kerk open houden
- * rondleidingen geven
- * tentoonstelling houden
- * muziekkuitvoering : orgelconcert; zangkoren
- * zang en gebed (kerk is immers een gebedshuis !!)
- enz, enz.

Onze parochie H. Nicasius staat achter dit initiatief en de pastores hebben met elkaar overlegd.

Wat **Leende** betreft, zal de kerk open zijn van 14.00 – 17.00 uur. Er zal telkens een kerkgids aanwezig zijn om bezoekers te woord te staan.

Om 14.00 uur : rondleiding in de kerk van ongeveer 25-30 minuten

Om 15.00 uur : orgelconcert + Latijnse gezangen door het mannenkoor: ongeveer 30 minuten.

Om 16.00 uur : rondleiding in de kerk van ongeveer 25-30 minuten.

Er ligt een folder in de kerk – ook te zien op de website van de Nicasiusparochie – waarin het programma van de andere kerkgebouwen in onze parochie te vinden is. Al de kerkgebouwen van de Nicasiusparochie zijn geopend, er zijn kerkgidsen aanwezig en ook de pastores staan de bezoekers te woord.



H. Brigidakerk
Geldrop



HH. Maria en Brigidakerk
Geldrop (Zesgehuchten)



H. Luciakerk, Mierlo



St.-Martinuskerk
Heeze



H. Petrus' Bandenkerk
Leende



H. Catharina van
Alexandriëkerk
Sterksel

VLOEIBARE KERK

In de laatste BisdomNieuwsbrief schrijft onze bisschop mgr. G. de Korte over een vloeibare samenleving én een vloeibare kerk. Wat betekent dat eigenlijk? Kort samengevat komt het hier op neer: mensen gaan geen blijvende verbintenissen meer aan. Werk, woonplaats, relaties, vriendschappen en lidmaatschappen kunnen worden ingewisseld voor andere verbintenissen.

“Ook het kerkelijk leven lijkt vloeibaar geworden. We zien helaas een verdamping van kerk en christendom. We zien ook een vervloeien van christelijke ritens en symbolen. Onze Kerk is niet meer dan een van de vele aanbieders op de religieuze markt.” aldus onze bisschop.



Vandaar zijn voor onze bisschop catechese en geloofscommunicatie heel belangrijk. “Juist in een vloeibare samenleving komt het aan op een persoonlijke overtuiging en een vrijmoedig getuigenis. Met alle kracht moeten we werken aan missionair pastoraat: zowel diaconaal als evangeliserend.” (zie blz. 7 : feesten en partijen)

ZONDAG VOOR DE ARMEN : 19 november 2017

Onze bisschop mgr. G. de Korte maakt er ons attent op dat onze paus Franciscus de 33e zondag door het jaar (= 19 november 2017) uitgeroepen heeft tot Zondag voor de Armen. Hiermee wil de paus jaarlijks wereldwijd stil staan bij de diaconale verantwoordelijkheid van de Kerk. Deze herdenking is een blijvend vervolg op het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat wij vorig jaar mochten vieren.

De diaconie heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld in de kerk. Met diaconie wordt bedoeld: hulp bieden, geestelijk en materieel, aan mensen die dat nodig hebben. Dat is een christelijke plicht én dat kan op zoveel verschillende manieren. Als het maar gebeurt !! De Vincentiusverenigingen zijn nog altijd actief op dit gebied. Zij bieden hulp aan noodlijdenden.



De heilige Vincentius a Paulo (1581-1660), zie foto hiernaast, was een Franse priester die uitgroeide tot een man van de echte naastenliefde. In 1625 stichtte hij de Congregatie van de Missie. De leden worden Lazaristen genoemd. Hun doel is ziekenverpleging en missie. Ze zijn wereldwijd actief om de spiritualiteit van hun stichter Vincentius levend te houden.

BELEIDSNOTA VAN ONZE BISSCHOP

Uit het beleidsplan “*Samen bouwen in vertrouwen*” (2016) van onze bisschop mgr. G. de Korte citeren we het onderstaande over de woord- en communieviering (Hoofdstuk 2 : blz. 12 en 13)

Woord- en Communiediensten

Wat echter te doen in een geloofsgemeenschap / deelparochie / parochiekern bij het ontbreken van een priester? Het staande beleid is dat een Woord- en gebedsdienst kan worden gehouden als het onmogelijk is om in het weekend Eucharistie te vieren. Als de geloofsgemeenschap ter plekke dat beleid heeft geaccepteerd, is dat vanzelfsprekend prima.

Ik hoorde echter bij mijn rondgang door de dekenaten over niet weinig parochies waar parochiekernen, nu feitelijk afwijkend van de bestaande regelgeving, in plaats van een Woord- en

gebedsdienst een Woord- en Communiedienst houden. Er wordt veel gedoogd met een beroep op artikel 5 (het door de vingers zien.....) zo werd mij gezegd.

Ik wil een pastoor, na overleg met mij als bisschop en als duidelijk sprake is van een pastorale noodzaak, de ruimte geven in een parochiekern in het weekend een Woord- en Communiedienst te plannen, echter alleen als er nu ook al wordt gevierd en het niet mogelijk is een Eucharistie te celebreren. *Pastorale noodzaak* valt moeilijk te definiëren maar heeft in ieder geval te maken met het gegeven dat veel gelovigen, zeker in dorpen maar vaak ook in de steden, een uitnodiging om in een centrale kerk Eucharistie te vieren afslaan. Zij willen in hun eigen dorp of wijk liturgie vieren en blijven anders thuis zodat zij helemaal niet aan het liturgisch leven van de Kerk deelnemen. Alles bijeen wordt er in deze kwestie veel pastorale wijsheid gevraagd. Ook nu is maatwerk onontbeerlijk. Uiteindelijk moet het *salus animarum*, het zielenheil van mensen, voor de Kerk de hoogste wet zijn. Katholieken, en vooral de ouderen onder hen, vinden het immers belangrijk, zo hoorde ik in de meeste dekenaten, om Christus niet alleen in het Woord maar ook in het Sacrament te ontmoeten. Een en ander geldt natuurlijk ook voor gelovigen die in een zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) zijn opgenomen en waar veelal geen priester meer beschikbaar is.



De Woord- en Communiedienst kan worden geleid door een diaken of een pastoraal werker. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen ook goed geschoolde parochianen een dergelijke viering leiden. De pastoor waarborgt natuurlijk altijd de liturgische kwaliteit van de viering.”

FEESTEN EN PARTIJEN

Als katholiek op een feestje zijn, is niet altijd een feest. Het geloof is een veel besproken onderwerp tijdens feesten en partijen en daarbij neemt men geen blad voor de mond. De oude verhalen van de strenge kerk van vroeger komen naar boven: de status van meneer pastoor, de kerkgang van de moeder na een bevalling en noem maar op. Dan denk ik “waar hebben jullie het over, dat is helemaal niet de kerk zoals ik die ken.” Dat de kerk vroeger ‘anders’ was, een andere invloed had en dit veel indruk op mensen heeft achtergelaten, mag ik als jonge knaap niet onderschatten. Toch blijft het denigrerende gedrag van veel mensen tegenover de kerk dan steken en daar zal ik me als katholiek – in de positieve zin van het woord – tegen moeten wapenen. Ook als het gaat over mistoestanden in de kerk. Hoe ga ik daarmee om?

Ieder persoon heeft zijn eigen ervaringen en dit brengt verhalen naar boven. Frustrerend is echter wel om te zien dat mensen niet meer bereid zijn om te luisteren naar de verhalen van anderen of hoe het ook anders kan en is geweest.

Toen ik onlangs op een bijeenkomst was, kwam ook het geloof ter sprake, om concreter te zijn de biecht. Er werd smakelijk gelachen over de ‘vaste lijstjes’ die men vroeger in het biechtboekje aan meneer pastoor voorlegde. “Gelukkig zijn we van al die negatieve verplichtingen af, wie doet nog aan die onzin? Er is ons vroeger veel voorgehouden en wij slikten het als zoete koek”, stelde een van mijn tafelgenoten. Na enige tijd het verhaal te hebben aangehoord vertelde ik heel koeltjes “nou, ik biecht wel!” en je had die blik in hun ogen eens moeten zien. Het was voor mij een moment om te vertellen over mijn geloof, over het biechten zelf, hoe dit mij vormt als mens en dat het geloof mij de mens maakt die zij waarderen.



Na afloop van die avond kwam een andere tafelman, die ook meeding in de negativiteit van het onderwerp, naar mij toe en hij bood zijn excuses aan. "Sorry Willem-Jan, ik en ik denk velen met mij, wij beseffen ons onvoldoende wat voor rol het geloof nog heeft in het leven van veel mensen." Ik vond het een mooi gebaar dat hij zijn excuses aanbood, dit was een teken van wederzijds begrip en een opening om de dialoog met elkaar aan te gaan.

Het starten van een dialoog lukt mij vaak door te luisteren naar degene die tegenover mij zit, gewoon te luisteren en vervolgens, wanneer daar de ruimte voor is, mijn eigen geloofservaringen te delen. Mensen zien dan dat het geloof mij inspireert om het goede te doen voor anderen en dat heeft een hele andere uitwerking op hen dan dat ik hen ga opnoemen welke regels de kerk allemaal voorschrijft. Wanneer wij als gelovigen, ex-gelovigen, niet-gelovigen de dialoog met elkaar aan gaan zonder gekscherend een hoop bagger op tafel te gooien, maar echt naar elkaar luisteren, dan kunnen wij als praktiserende katholieken leren van het verleden en datgene doen waar we voor op aarde zijn: de liefde van Christus praktiseren en delen.

(Weeknieuws Katholiek.nl, 14-10-2017)

TER INSPIRATIE : DE GOEDE WEG

Onze levensloop wordt vaak vergeleken met de weg, die wij moeten gaan.
 Ons leven loopt van geboorte naar dood.
 Op die weg ontmoeten wij mensen, die een eindje met ons meegaan.
 Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee.
 Soms trekken we samen op;
 vaak hebben we ook het gevoel, dat we alleen moeten gaan.

Op die weg wil de bijbel ons richting wijzen.
 Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth, geven aan, dat de goede weg levengevend en bevrijdend is.
 Ze is gericht op recht en gerechtigheid, op welzijn en geluk van iedereen.
 Ze wil ons weghouden van egoïsme, van eigenbelang en eigen gewin.
 Het doel van de weg is het paradijs, een hemel op aarde voor iedereen.



Geloven in die weg is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus.
 Het is de consequenties op je nemen.
 Het is ook regelmatig inzien, dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen en moeten terugkeren op onze schreden.
 Geloven in die weg vraagt om regelmatig te bekijken of onze daden in overeenstemming zijn met het wegenplan van ons geloven.

(Wim Holterman)

KALENDER



* 7 november: de 1^e bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor” van 10.30 – 11.30 uur in de pastorie. Het is het 9^e jaar in volgorde dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Het voorziet wel degelijk in een behoefte : rouwverwerking.

* 11 november : gezinsviering n.a.v. Sint-Maarten. Om 18.30 uur vertrekt de stoet met Sint-Maarten op het paard, het troppelcorps en de kinderen met lampions aan de kerk. Ze maken een toertje door Leende en om 19 uur is de viering in de kerk, waarna een kop warme chocomelk in het portaal wordt gepresenteerd. Van harte welkom.

* 15 november : om 20.00 uur: informatieavond voor de ouders van 1^e communicanten, pastorie. De ouders hebben een persoonlijke uitnodiging van de parochie ontvangen.

* 22 november: om 20.00 uur: informatieavond voor de ouders van de vormelingen, in pastorie. De ouders hebben een persoonlijke uitnodiging van de parochie ontvangen.

* 24 november : om 19.00 uur: eucharistieviering b.g.v. de patronessen van het gilde Sint-Catharina en St.-Barbara én aansluitend hun teeravond. Welkom gildebroeders en –zusters. Fijn dat jullie je patronessen blijven gedenken in een eucharistieviering.

* 26 november : feest van Christus’ Koning én Caeciliafeest. Beide koren zullen in de hoogmis komen zingen. Het is ook Brabantse Open Kerkendag : zie blz. 3 en 4.



* 3 december : om 11.30 uur gezinsviering waarin Sinterklaas met zijn pieten in de kerk zullen zijn.

=====

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593.

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl