

Parochie H. Nicasius



nieuwsbrief

jaargang 12

nr. 5

juni 2021

Locatie Leende H. Petrus' Banden

Beste mensen,

Spreken over God is niet zo eenvoudig. Wie is God? Wat weet ik van Hem? Het wordt nog moeilijker als je van Hem wil getuigen, want dan dien je een relatie met die God te hebben. Wat betekent God concreet voor mij? Wat heeft Hij mij te zeggen? Wat kan ik daarmee in mijn dagelijks leven?

En toch is voor ons, christenen, God heel belangrijk. We kennen wellicht het kruisteken : in de naam van naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Als we bidden, maken we een kruisteken. We beginnen de vieringen in de kerk steeds met een kruisteken. Op het einde van de viering krijgen we Gods zegen mee : in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Drie goddelijke personen en toch één.



In de geloofsbelijdenis spreken we ons geloof uit. We beginnen met God, die onze Vader is en alles geschapen heeft. We getuigen van Jezus, die namens God een blijde boodschap heeft gebracht. We geloven in de heilige Geest die ons de nodige kracht geeft in het leven.

Om over God te spreken en duidelijk te maken wie Hij is en wat Hij voor ons betekent, gebruiken we vaak beelden, goed wetend dat in elk beeld een tekortkoming zit. Het volgende beeld vonden we in een preekijdschrift :

Het internet is onzichtbaar, het zweeft ergens in het heelal. Dit kan ook ons beeld van God zijn. Onzichtbaar zwevend in het heelal.

Om toegang te krijgen tot het internet heb je een modem nodig. Jezus kan in deze metafoor dienen als modem. Wanneer je contact maakt met de modem, dan heb je direct contact met het internet. Jezus kwam op aarde om ons in contact te brengen met God. Jezus is God en contact met Jezus betekent contact met God.

Onze directe verbinding met de modem is niet aanwezig zonder wifi. Jezus loopt niet meer als mens op aarde rond, Hij heeft ons een andere vorm van verbinding gegeven namelijk de heilige Geest.

Zonder modem en wifi geen internet. Zonder Jezus en de Heilige Geest geen toegang tot God. God stuurde ons zichzelf in de vorm van zijn Zoon en zijn heilige Geest. Wie leeft in deze Geest, leeft in relatie met God.

Als je over God nadenkt, kom je toch tot het begrip “verbinding” of “relatie”. Wij staan in relatie tot elkaar, maar ook tot God. We zijn met Hem verbonden. We zijn immers geschapen naar zijn beeld en gedoopt in zijn naam. Kunnen wij dan niet dienen als wifi-versterker voor anderen? De Geest geeft ons wel de nodige kracht.



Met hartelijke groet,
W. van Meijl, sds

PAROCHIEBERICHTEN

* Dodenherdenking op 4 mei is dit jaar heel anders verlopen. Deze gebeurtenis wordt door de gemeente georganiseerd. Dit jaar was er geen viering in de kerk, geen optocht met de krans naar het monument, samen met de gilden en de burgerlijke en kerkelijke overheid. De gemeente had gekozen voor een video-opname, die tevoren werd opgenomen én op de avond zelf werd afgespeeld. Opvallend dat bij de locatie Leende maar enkele minuten besteed is aan Leende zelf, de kranslegging, het gedicht, de 2 vendeliers. Bij de locatie Leende kwamen de meeste beelden uit Heeze: de toespraak van de burgemeester, het monument in Heeze, gildebroeders van Heeze bij het monument en de trompettist uit Heeze. Jammer dat we ons als Leendenaren hierin niet herkend hebben. Wij willen onze dorpsgenoten toch op een waardige wijze blijven gedenken.

* Degenen die 's zondags naar de eucharistieviering komen, zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben : het zijn weer feestelijke vieringen. Ondanks de beperkingen van het aantal kerkgangers wegens COVID-19 mogen we toch blij zijn dat de gelovigen trouw blijven komen én de 1,5 meter-regeling in acht nemen. Jammer genoeg mogen de aanwezigen niet massaal meezingen, wat een hele beheersing voor hen betekent, zeker bij de Marialiedjes.

Maar we zijn ook blij dat sinds een paar maanden enkele leden van het mannen- of dameskoor komen zingen. Ze zijn gevaccineerd en voelen zich veilig. Dus geen enkeling of cantor met organist, maar enkele gemotiveerde koorleden die op de nodige afstand van elkaar de liturgische gezangen laten horen. Dank je wel, koorleden en organist, voor jullie bereidheid om tot een feestelijke viering te komen, tot eer van God en welzijn van de aanwezigen.

Na overleg hebben de koorleden besloten dat de mannen de 1e,3e, en 5e zondag van de maand zingen en de dames de 2^e en 4^e zondag.



* In de wekelijkse extra-nieuwsbrieven van dit jaar heeft u kunnen lezen dat enkele leden van het mannenkoor én van het dameskoor, met inachtneming van de coronaregels, de eucharistieviering op zondag weer muzikaal zijn gaan invullen. We zijn heel blij dat organist Jac Spoorenberg weer trouw in ons midden aanwezig is en ons verblijdt met muzikale orgelklanken. Het is de kerkgangers wellicht opgevallen dat dirigent Pieter Dohmen niet meer aanwezig is. Wat is er gebeurd?

Op 5 maart 2021 ontvingen de koorleden onderstaande een e-mail van Pieter Dohmen :
 " met ingang van vandaag 6 maart 2021 neem ik ontslag als dirigent van het mannenkoor van de kerk van Sint Petrus Banden Leende. Aan dit terugtreden liggen diverse redenen ten grondslag waar ik in dit schrijven niet verder op in zal gaan." De koorleden betreuren het dat er geen voorafgaand overleg is geweest en dat ook de redenen niet vermeld worden.

Pastoor Van Meijl heeft als voorzitter van het mannenkoor op 10 maart 2021 een dankbrief aan Pieter Dohmen geschreven. "In dankbaarheid blikken we terug op die paar jaren (mei 2017 – september 2020) waarin u als dirigent de leden van ons mannenkoor wist te enthousiasmeren én op een hoger niveau heeft gebracht." Vaker hebben de kerkgangers hun waardering voor dirigent Pieter Dohmen én zijn mannenkoor laten horen. We wensen de ontslagnemende dirigent op andere plaatsen veel muzikale voldoening toe.

* Wat de versoepeling van de coronamaatregelen betreft, verwijzen we naar blz. 3 en 4

* Op maandag 10 mei jl. hebben onze vrijwilligers Karel Hurkmans, Sjaak Verduijn en Frans van Weert de bloembakken van stal gehaald, naast het kerkgebouw geplaatst, gevuld met potgrond en met de nodige bloemen. Dank je wel, heren, voor deze trouwe dienst. Het siert ons kerkgebouw en de bloemen zijn een lust voor het oog. Alle waardering voor jullie inzet om de bloemen ook water te geven, want dat is toch een hele klus.



* Volgens planning hadden onze vormelingen zich op 30 mei aan de geloofsgemeenschap willen voorstellen in de viering om 10.00 uur. Maar omdat het aantal kerkgangers beperkt is, hebben ze naar een andere oplossing gezocht. RTV Horizon heeft hun presentatieviering opgenomen en uitgezonden. Wilt u de viering bekijken, klik dan op : <https://youtu.be/6p99ikzkWIM>
Op blz. 5 - 6 besteden we meer aandacht aan deze viering.

* In deze coronatijd met zijn vele beperkingen blijft het sociale contact heel belangrijk. Mensen willen elkaar zien en even bijpraten, ook op afstand. Zo zijn de leden van het dameskoor op 31 mei in de pastorietauin bij elkaar gekomen om even bij te praten én de vieringen te evalueren en een planning op te stellen. Het was een heerlijk weertje en bij een kop koffie/thee hebben de dames zichtbaar genoten van deze bijeenkomst, die een uur duurde.

* Op 3 juni hebben we em.-pastoor Ad van Loon op de koffie uitgenodigd omdat hij vandaag zijn wijdingsdag herdenkt. Het is precies 71 jaar geleden dat hij in Den Bosch tot priester werd gewijd. Proficiat met deze bijzondere dag en moge Gods zegen hem blijven vergezellen en hem de nodige kracht schenken.

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1^e weekend van juli te kunnen uitgeven. Uw bijdrage, reacties en suggesties worden op prijs gesteld.

VERSOEPELING CORONAMAATREGELLEN IN DE R.K. KERK

Vanuit het bisdom ontvingen we een paar dagen geleden onderstaand bericht, dat ook op hun website is te lezen :

“Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben gezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen

Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau 'waakzaam' dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!

Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, *Lumen Gentium* 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

PAROCHIECHRONIEK

Doopsels

* 2 mei 2021 : Merel Bunt, dochter van Wiebrand Bunt en Karin Heilijgers en zusje van Jesper, Steenakker.

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en familie. We hopen dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien, dat het gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.



ONZE EERSTE COMMUNICANTEN

Eindelijk is het dan zover. Zondag 23 mei, hoogfeest van Pinksteren. Wegens de coronapandemie hebben de eerste communicanten én hun ouders tot vandaag moeten wachten op deze feestelijke dag. In de viering van 10.30 uur hebben onderstaande kinderen uit groep 5 (en eentje uit groep 4) hun eerste heilige communie gedaan.

1. Marlou Bax
2. Lise Bogie
3. Iris Dereumaux
4. Luna Govers
5. Teun van der Heijden
6. Luca van Hooff
7. Michelle van Hooff
8. Simon Kessels
9. Renate Klessens
10. Julia van Kuijk
11. Fenna van Lieshout



jouw beschermengel

12. Arthur Ligthart
13. Bente van Ooijen
14. Luus van der Palen
15. Max Peeters
16. Yara Pieters.
17. Neeltje Scheepers
18. Nout Sleddens
19. Frédérique Spoorenberg
20. Nina van Stipdonk
21. Stas Rover
22. Kyan Vermeltfoort

Van harte proficiat aan deze communicanten.

Ook gelukwensen aan hun ouders die ze op deze feestdag hebben voorbereid én die ze verder willen begeleiden in het christelijk geloven. Zij zijn een lichtje, een beschermengel.

JUNI = MAAND VAN HEILIG HART VAN JEZUS

Waar is de tijd gebleven dat in elk katholiek dorp het heilig Hartbeeld een plaats had op de markt? Ook hier in Leende, zoals de oudere mensen zich nog wel zullen herinneren. Dit beeld is verplaatst naar het parkje in Boschhoven en wordt door de burens goed onderhouden. Dank je wel, burens. De verering van het heilig hart van Jezus is niet verloren gegaan en dat is een goede zaak.

In de kerk hebben we in het priesterkoor het heilig hartbeeld geplaatst, teken van onze verering. We zien Jezus met zijn linkerhand naar zijn hart wijzen, teken van grote liefde voor ons. Jezus houdt van ieder van ons. Wij gaan Hem ter harte. Met de rechterhand wijst Jezus met wijsvinger en middelvinger omhoog, teken dat Hij een boodschap voor ons heeft, een blijde boodschap, uitgedrukt in de bijbel, het woord van God.



PRESENTATIEVIERING VORMELINGEN

Elk jaar opnieuw kiezen de ouders van de vormelingen een thema uit waarmee de vormelingen zich gaan presenteren aan de geloofsgemeenschap. Dit jaar kozen de ouders voor “**met elkaar bereiken**”. Dit thema past goed in onze digitale wereld, waarin de telefoon of het mobieltje zo centraal staan.

”Met elkaar bereiken” kent een dubbel aspect. We leven in coronatijd en moeten het aantal bewegingen beperken, wat betekent een vermindering van het aantal contacten. Meer dan ooit hebben we juist nu gemerkt en gevoeld hoe belangrijk het contact is. Contact maken gaat niet altijd vanzelf. De afstand was voelbaar, de vrijheid was beperkt, maar toch zijn we met de technische middelen met elkaar in verbinding blijven staan. We zijn elkaar blijven bereiken. Maar deze klus kun ook samen klaren en dat hebben we gedaan. We zijn via de telefoon met elkaar in contact gebleven en hebben zo elkaar weten te bereiken.

De vormelingen hadden als opdracht meegekregen :
zeg eerst je naam,
vervolgens zeg je dat je een bericht hebt geschreven

én tot slot zeg je de boodschap.

Dit alles schrijf je op een voorgetekend blad papier, dat door een moeder nadien wordt geplastificeerd en wat de vormeling op het bord met telefoon bevestigd. Hieronder kunt u de boodschappen lezen :

1. Aan mijn overleden dierbaren : ik hoop dat jullie ergens zijn waar het fijn is en dat ik jullie in de toekomst ooit weer kan zien. (Sven)
2. Oma, ik ben trots op jou! omdat je doorgaat, ook al zit het tegen. (Roy)
3. Mooiste sterren ver boven de wolken, daar heel dicht bij de maan zie ik jullie als de mooisten sterren tussen duizend lichtjes staan. (Leentje)
4. Voor Tom en Fleur. Ik vind het heel leuk om weer eens naar Amsterdam te komen. Nog even en dan kan ik de baby zien. Zullen we ook nog een keer samen gamen Tom? (groetjes Thijs)
5. Lieve opa's en oma's. Hopelijk kunnen we snel weer samen zijn (zonder coronaregels). (Vince)
6. Beste Mark Rutte, wij willen allemaal dat corona weer voorbij is, zodat we weer samen leuke dingen kunnen doen en dat er minder mensen ziek worden. Daarom heb ik voor u een vraag: 'Kunt u er voor zorgen dat de mensen sneller worden ingeënt?' En alvast bedankt. (groetjes Nienke)
7. Lieve opa Piet, Helaas kunnen we elkaar al een tijdje niet meer zien. Ik hoop dat je daarboven toch een beetje meekijkt en trots op me bent. Waar komt de naam Dereumaux eigenlijk vandaan? (groetjes Jorn)
8. Superoma. Lieve oma, je bent lief, grappig en je kan goed knuffelen. Je bent een superoma. (Iza)
9. Voor oma. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met mountainbiken en heb al een keer op het podium gestaan bij de LJC wedstrijd in Homelendijk. Ik zou willen dat je dat had kunnen zien. (Zjuul)
10. Lieve Kovu, je bent de beste pony ooit! Soms zou ik willen dat je kan praten, dan begrijp ik je nog beter. Hierboven heb ik een foto van jou en mij geplakt op je verjaardag. (groetjes Gwen)
11. Hey lieve opa, het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik je voor het laatst zag. Ik vond het altijd fijn om bij jou te zijn! Weet je nog dat ik dan bij je op schoot ging witten en je zei: 'Mijn meisje'... Ik mis je! (Eva)
12. Met z'n alle bereiken we meer dan alleen ! (van Esmee)
13. Ik hoop dat iedereen gezond en gelukkig mag zijn. (Pleun)
14. Voor Lotte. Je bent een hele lieve BFF. Ik hoop dat we nog veel mogen afspreken. (groetjes Marit)



KALENDER

* 9 juni : bij de vormselvoorbereiding hoort ook een sociale activiteit, die de ouders mogen uitzoeken en organiseren. Het gaat hierbij om het gevoel van saamhorigheid. Samen zijn we op die weg van Jezus. Dit jaar is gekozen voor een fietstocht, wat de onderlinge band versterkt. Na de school gaan de vormelingen per fiets naar een picknickplaats, vervolgens staan ze stil bij de wegwijkbeelden in ons dorp, waar de pastoor wat uitleg geeft en vervolgens gaat de tocht naar het Sint-Janskapelletje in Leenderstrijp, waarover de nodige uitleg wordt gegeven en waarin een gebedsmoment zal plaatsvinden. Na een bezoek aan het gildegebouw gaat de fietstocht weer terug naar school én dan naar huis.

* 13 juni : 10.00 uur : kennismakings- en presentatieviering van onze 9 eerste communicanten van dit schooljaar.

* 21 juni : 9.00 uur gildemis voor de leden van het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp.

* 24 juni : 19.30 uur : Sint-Jansviering bij het kapelletje in Leenderstrijp. Omdat het gilde deze openluchtviering organiseert, hebben wij nog geen bericht ontvangen over de concrete invulling. Wel is bekend dat het de 60^e viering is en dat mgr. G. de Korte bij die gelegenheid zal voorgaan. De Sint-Jansviering bestaat uit een viering in open lucht én de zegening van de sint-janstrossen.

* 26 juni : 19.00 uur : vormselviering. Deken Felie Spooren komt namens onze bisschop mgr. G. de Korte onze 14 vormelingen het sacrament van het vormsel toedienen. Het is dus een extra viering op zaterdagavond.

* 27 juni : om 10.30 uur : eerste communieviering van de kinderen van groep 4 van dit schooljaar.

* 3 juli : vandaag is het 50 jaar geleden dat pastoor W. van Meijl tot priester werd gewijd. Graag hadden we dit feest massaal met elkaar willen vieren, zoals bij zijn 40-jarig priesterfeest, maar helaas. De coronamaatregelen hebben ons doen besluiten dat de eucharistieviering op zondag 4 juli om 10.00 uur in beperkte kring zal geschieden en dat er geen receptie zal plaatsvinden. We hopen dit gouden priesterfeest op een later tijdstip op een passende wijze te kunnen vieren.

TER INSPIRATIE : Heilige Drie-eenheid

God, Vader,
Gij, Schepper, Leider, Koning,
Gij, Barmhartige die van ons houdt,
die ons draagt in de palm van uw hand...
veraf en soms dichtbij.

God, Zoon,
Gij, Broeder, Tochtgenoot,
Vriend, Verlosser,
Gij, Weg, Waarheid en Leven,
Gij, Mens onder de mensen,
die ons toont dat liefhebben
gelukkig maakt...
dichtbij en ook veraf...

God, heilige Geest,
Gij, ongeziene Helper,
Trooster, Toeverlaat,
Gij, Vredebrenger en Bezieler,
Gij, die ons warm maakt vanbinnen,
die ons aanzet
om zelf goed te doen...
dichtbij en ook veraf...

God, Vader, Zoon en heilige Geest,
Gij, Drie-ene,
zoals het was in het begin, nu en altijd.
(Anne (fed. St.-Andries-St.-Michiels-Brugge)



De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593.

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl