

Nieuwsbrief



www.parochienicasius.nl nieuwsbrief@parochienicasius.nl

Jaargang 1 | november 2021 | nummer 10

St Maarten - Martinus van Tours 11 november 397.

Martinus werd rond 316 geboren te Savaria in Hongarije. Zijn vader was officier in het leger en Martinus trad in zijn voetsporen en diende eveneens het leger.

Echter, als tiener wilde Martinus al Jezus Christus dienen.

Z'n ouders, overtuigde heidenen, waren daar niet blij mee.

Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië (Frankrijk). Dankzij zijn vader werd hij ingedeeld in de keizerlijke garde, maar daar voelde hij zich niet thuis. Hij ging dan ook als kluizenaar leven tussen de andere soldaten, die hij hielp, daar waar nodig. Martinus had een warm hart voor armen. Als hij armen zag, dan gaf Martinus hen dat wat hij had.

Zo kwam hij eens, aan de stadpoort van Amiëns, in de winter een verkleumde bedelaar tegen, die rilde van de kou. Geld en eten had Martinus niet, maar wel een warme mantel, die voor de helft eigendom was van de overheid. Zijn deel van de mantel (de helft dus) gaf Martinus aan de bedelaar. In de nacht daarop verscheen die bedelaar aan Martinus en kwam de mantel terugbrengen. Die bedelaar was Christus.

In 371 kozen de inwoners van Tours Martinus tot Bisschop van de stad Tours. Martinus wilde dit helemaal niet. Hij vond zich nl. niet waardig genoeg dit ambt te bekleden.

Hij verborg zich dan ook in het ganzenhok.

De mensen echter waren een andere mening toegedaan en startten een zoektocht. De ganzen waren erg luidruchtig wat de aandacht van de mensen trok die toen controleerden wat er aan de hand was. Zo vonden zij Martinus in het ganzenhok. En werd hij alsnog Bisschop van Tours. Als bisschop stond hij dicht bij de mensen en zette zich sterk voor hen in.

Daarnaast was Martinus een grote geloofsverkondiger die kerken bouwde en kloosters en abdijen stichtte. In het jaar 361 stichtte hij een klooster te Ligugé, acht kilometer ten zuiden van de stad Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem en in het jaar 375 de bekende abdij van Marmoutier.

In 397 is Martinus ongeveer 80 jaar oud, aan koorts gestorven en begraven op een kerkhof even buiten Tours. Na zijn sterven groeide er een grote verering van Martinus en is er in Tours een basiliek gebouwd die nog steeds zijn naam draagt, en waarin een graftombe staat met een stuk schedeldak en arbot van St Martinus. Ook is er een arbot in de Dom van Utrecht terecht gekomen. Zeggen we Martinus van Tours/St. Maarten, dan zeggen we, een man van geloof en vertrouwen maar zeker van diénstbaarheid en délen met elkaar. Zo moge hij voor ons en voorbeeld en inspiratiebron zijn.

Dopelingen

H. Brigidakerk

10 okt. Nova Schenkelaars

24 okt. Demy Wetzer

07 nov. Matteo Nichela

H. Martinuskerk

03 okt. Saar Verhappen

St.- Petrus' Bandenkerk

12 sep. Rebecca Bax

10 okt. Joep Jansen

In de H. Luciakerk zijn op 24 oktober Narelle v. Erp en Martijn v. Melis getrouwd.

Overledenen

H. Brigidakerk

15 okt. Geert van Maaren

16 okt. Riek Boeijen- van de Cruijs

18 okt. Ciska van Lieshout- Dillen

22 okt. Mien Donkers-van Gerwen

H. Martinuskerk

10 nov. Nelly van Galen-Linders, 89j

St.- Petrus' Bandenkerk

27 okt. Josien Fraser-Vroegh, 83j

13 okt. Jo Janssen, 97j

H. Luciakerk

9 okt. Marietje Smeets-van Vlerken



Diaken Karel Bennenbroek.

Online collecte overmaken

Tegenwoordig hebben veel mensen geen klein geld meer op zak voor een kaarsje aan te steken of om geld in de collecteschaal te stoppen. Daarbij wordt het steeds moeilijker om geld te storten en kostbaarder. Daarom zijn we gestart met een proef in de

H. Brigidakerk om de mogelijkheid te bieden online je collecte of je kaarsen geld te betalen. In de kerk hangen bij de kaarsen bakken QR-codes en bij de schalen van de collecte ook. Via uw bank-app of via uw QR-code app scant u de QR-code met de camera van uw telefoon. Uw kunt hier zelf uw bedrag invullen en rechtstreeks uw geld overmaken via uw bank app die u hiervoor op uw telefoon dient te hebben. Als we merken dat er veelvuldig gebruikt gemaakt gaat worden van de QR- Codes zullen deze ook in de andere kerken komen te hangen. Hiermee wordt het voor iedereen alleen maar makkelijker.



Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppen-conferentie

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze handreiking is bedoeld als uitgangspunt voor de besprekingen die elk bisdom organiseert over het thema van de synode: 'Voor een synodale kerk: communio, participatio en missio'.

Op zondag 17 oktober werd het traject van deze synode in alle zeven bisdommen officieel geopend met een eucharistieviering. Daarna begon het diocesane traject in aanloop en voorbereiding op de synode die uiteindelijk in 2023 in Rome zal plaatsvinden. Alle bisdommen geven zelf vorm aan dit traject door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren waarin gesproken wordt over de aangegeven thema's.

Rode draad

Rode draad daarin vormen de trefwoorden uit het thema voor deze synode, te weten communio, participatio en missio (gemeenschap, participatie, zending). Het Vaticaan heeft tien kernthema's aangereikt waar de bisdommen uit kunnen kiezen om in de voorbereidende fase over te spreken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er daarvan drie uitgekozen die in ieder geval in de Nederlandse bisdommen aan de orde gaan komen. Dit zijn de thema's 'Vieren', 'Medeverantwoordelijk voor missie' en 'Dialogo in Kerk en samenleving'. De keuze voor deze drie thema's is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de kerk en het christendom in ons land en in de westerse samenleving én door de hoop dat het christendom en de kerk in onze streken toekomst en voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema's bovendien de trefwoorden: communio, participatio en missio. Bij elk van deze thema's is een aantal vragen beschikbaar om over door te spreken. In onze parochie zullen we hier verder nog op terug komen.



Vieringen in de Nicasius parochie

H. Brigidakerk (Geldrop)

Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 18.30 u. aanbedding avondgebed
19.00 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbedding
Do. 18.30 u. aanbedding avondgebed
19.00 u. eucharistieviering
Vr. 18.30 u. aanbedding avondgebed
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
di./m vr. 08.30 u. ochtendgebed
wo.- za. van 13.00 u. t/m 16.00 u.
open voor bezichtiging.

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)

Zo. 09.30 u. eucharistieviering

H. Martinuskerk (Heeze)

Do. 20.00 u. eucharistieviering
aanbedding tot 21.00 uur
Vr. 18.15 u. kruisweg bidden
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)

Zo. 10.00 u. eucharistieviering

H. Luciakerk (Mierlo)

Ma. en Wo, in Hof van Bethanië
om 18.30 u. eucharistieviering
Za. 17.00 u. eucharistieviering
Zo. 09.30 u. eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

Za. 19.00 u. eucharistieviering

Opgeven van intenties

Dit is mogelijk door voor de middag te bellen naar de locatie of te mailen.

Volgende nieuwsbrief:

1ste weekend van de maand
Aanleveren artikelen uiterlijk voor het laatste weekend van de maand

H. Brigidakerk, –
HH. Maria en Brigidakerk
Pastorie; Stationsstraat 21,
5664 AP, Geldrop
T: 040-2862364
E: geldrop@parochienicasius.nl

H. Martinuskerk
Pastorie; Jan Deckersstraat 22,
5591 HS, Heeze
T: 040- 2261215
E: heeze@parochienicasius.nl

St.- Petrus' Bandenkerk, Leende -
H. Catharina van Alexandriëkerk , Sterksel
Pastorie; Dorpstraat 48,
5595 CJ Leende
T: 040- 2061215
E: leende@parochienicasius.nl

H. Luciakerk
Pastorie; Heer van
Scherpenzeelweg 18,
5731 EW Mierlo
T: 0492- 661215
E: mierlo@parochienicasius.nl

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar:

nieuwsbrief@parochienicasius.nl