

*Nieuwsbrief
voor
jonge gezinnen
jaargang 1, nr. 1*



Geldrop – Heeze – Leende – Mierlo - Sterksel

Beste ouders,

Wellicht verwondert u zich deze nieuwsbrief van de parochie te ontvangen. Toch vinden wij als pastoraal team dat deze communicatie nodig is. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over wat er in onze Nicasiusparochie gebeurt. We willen meer verbondenheid tussen de kernen van onze parochie (= Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel) én de kerkbetrokkenheid bevorderen.

U ontvangt deze brief omdat u in dit jaar met de parochie in contact bent gekomen. Ofwel heeft u uw kindje laten dopen, ofwel heeft u uw kind de 1^e communie zien doen, ofwel heeft u uw kind bevestigd bij het ontvangen van het sacrament van het vormsel. Allemaal gebeurtenissen waar u als ouders, maar ook wij als parochie, met vreugde aan terugdenken.

Maar het leven gaat door. Hoe kunnen wij deze mooie gebeurtenissen handen en voeten geven in de toekomst? Via deze nieuwsbrief willen wij u antwoorden aanreiken. We zijn immers **samen onderweg**, zoals de tekening hiernaast wil aantonen. Samen willen we die weg van Jezus van Nazaret bewandelen, met vallen en opstaan.

De figuur van Jezus blijft centraal staan en Hij wil ons blijven bezielen. Daarom dienen we Jezus te kennen en ons door Hem te laten aanspreken. Deze nieuwsbrief wil u daarbij helpen.



Namens het pastorale team wensen wij u veel leesplezier toe en groeten u hartelijk,
p. W. van Meijl

KERSTMIS 2021



zalig kerstfeest

kerkbezoeking 25 dec 26 dec

Geldrop H. Brigida Kindje wiegen	12-16.30 14.30-15.00	12-16.30 u
Geldrop Zesgehucht.	13-16.00	13-16.00u
Heeze, H. Martinus	tot 16.00	tot 16.00u
Leende, H. Petrus	13-17.00	15-17.00u
Mierlo, H. Lucia Sterksel	half uur vóór en ná de mis -----	14-16.30u

Dopelingen

In dit aflopende jaar 2021 (t/m 1 december) hebben in onze Nicasiusparochie 60 kindjes het sacrament van het doopsel ontvangen :



Geldrop	: 36
Heeze	: 4
Leende	: 9
Mierlo	: 9
Sterksel	: 2

Dit betekent dat de parochie heel blij is met deze nieuwe parochianen, die opgenomen zijn in haar gemeenschap. Het doel blijft dat deze nieuwelingen zich thuis, veilig en geborgen mogen voelen en dat ze gelovig mogen opgroeien op hun levensweg. Maar hoe gebeurt dat ? Wat is daarin de taak van de ouders ? Wat is de taak van de parochie ?

Tijdens de doopviering heeft u, beste ouders, beloofd uw kindje christelijke waarden en normen mee te geven én het vertrouwd te maken met Jezus en zijn blijde boodschap.

Wat zijn in uw ogen die christelijke waarden ?

We willen er een aantal opsommen :

- * respect (voor mens, dier en natuur),
- * vertrouwen,
- * geborgenheid,
- * eerlijkheid,
- * zichzelf mogen zijn,
- * veiligheid,
- * liefde,
- * trouw,
- * vergeving,
- * verdraagzaamheid,
- * enz, enz.

Kunt u er nog enkele aan toevoegen, die voor u belangrijk zijn ?

Welke drie zijn voor u het belangrijkste ?

U mag ze hiernaast op de ladder invullen, de belangrijkste bovenaan.



Hoe probeert u die waarden handen en voeten te geven ? Wij attenderen u op de bijbel, waar prachtige verhalen in staan hoe God met mensen omgaat.



Er bestaan heel wat kinderbijbels, van katholieke én protestantse afkomst.

De bijbel bestaat uit verhalen uit het

- * Oude Testament (= de tijd vóór Jezus'geboorte)
- * Nieuwe Testament (= verhalen over Jezus en zijn boodschap)

Hoe belangrijk is **het voorlezen** !! Het kind is als een spons.

Eerste communicanten

In dit afgelopen jaar 2021 (t/m 1 december) hebben in onze Nicasiusparochie 131 kinderen hun 1^e communie gedaan :



Geldrop : 13 juni 2021 : 28 eerste communicanten van vorig én dit schooljaar

Heeze : 30 mei 2021 : 12 eerste communicanten van vorig én dit schooljaar

Leende : 23 mei 2021 : 22 eerste communicanten van vorig schooljaar
27 juni 2021 : 9 eerste communicanten van dit schooljaar

Mierlo : 12 en 19 september 2021 : 50 eerste communicanten van vorig én dit schooljaar

Sterksel : 6 juni 2021 : 10 eerste communicanten uit groep 3, 4 en 5

Bij de voorbereiding op de 1^e communie van uw kind werd u wellicht de vraag gesteld : waarom laat u uw kind de eerste communie doen ? Wat is uw antwoord hierop ?

- * omdat mijn kind gedoopt is en nu wil ik hem/haar de volgende stap laten zetten ;
- * omdat mijn kind bij die grote gemeenschap gaat horen ;
- * omdat mijn kind Jezus in het heilig brood mag ontvangen ;
- * omdat ik mijn kind wil begeleiden in het christelijk geloof ;
- * omdat



Heeft u wel eens stil gestaan bij de opdracht : uw kind **leren geloven** ?

- * **Leren** heeft te maken met kennis, weten, op de hoogte zijn. Wat weet uw kind over het geloof, over Jezus, de bijbel, het gebed, de kerk, de vieringen, enz.
- * **Geloven** heeft te maken met uw levenshouding, omgaan met elkaar, vertrouwen schenken, in woord en daad zichtbaar en voelbaar maken wat de kernwaarden zijn in het leven.

Inzet voor de ander

We willen u attent maken op onderstaande actie :



De meeste kinderen in ons midden hebben het goed en ontvangen ook cadeautjes. Daar zijn ze blij mee. Het kan zijn dat ze sommige spulletjes niet meer nodig hebben en weg willen doen. Besef dan dat je een kind in Gambia, Afrika, er blij mee kunt maken.

In de bijlage vindt u meer informatie. U kunt altijd informeren : pastorie Leende tel. 2061215

Vormelingen

In dit aflopende jaar 2021 hebben in onze Nicasiusparochie 71 kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen :



Geldrop : 17 april : 8 kinderen (deken F. Spooren)

Heeze : 24 april 2021 : 8 vormelingen vorig schooljaar uit groep 7 en 8 (deken F. Spooren)

Leende : 26 juni 2021 : 14 vormelingen van dit schooljaar uit groep 7 en 8 (deken F. Spooren)

Mierlo : 10 juli 2021 : 16 vormelingen van vorig schooljaar (deken F. Spooren)

13 november 2021 : 8 vormelingen van dit schooljaar (mgr. G. de Korte)

Sterksel : 5 juni 2021 : 17 vormelingen uit groep 6, 7, 8 (deken F. Spooren)

Toelichting

Bij het sacrament van het vormsel gaat het natuurlijk om de handoplegging van de bisschop of de deken én de zalving met christma (= heilige olie). Dat Gods goede Geest in de vormeling mag neerdalen én vrucht mag dragen.

Daartoe is de hulp en steun van de ouders onontbeerlijk.



Het is dan ook zo veelzeggend dat beide ouders bij de zalving naast de vormeling staan én hun hand op de schouder van hun kind leggen. Dit is een duidelijk teken om te laten zien, merken en voelen : hier staan we achter. Wij steunen je in deze keuze. Je kunt op ons rekenen. De ouders geven hun kind het gevoel : het is goed wat je gedaan hebt. Je hebt onze zegen.

Hoe kunnen ouders nu ook laten zien dat ze achter hun kind staan en hun kind begeleiden in dat geloofsleven ? Hier willen we de volgende

keer over nadenken.

Pastoraal team

Pastoor Sjef van der Maazen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, tel. 040-2862364

Pater Wim van Meijl, Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215

Kapelaan Hans van der Donk, Jan Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze, tel. 040-2261215

Diaken Henri van Leuken, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 06-27346809

Diaken Karel Bennenbroek, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2262993

Contact

Deze nieuwsbrief, nr 1, Kerstmis 2021, wordt uitgegeven door het pastorale team o.l.v. p. W. van Meijl. Uw reactie, suggestie, bijdrage zijn van harte welkom bij hem : tel. 040-2061215 of e-mail : parochie.leende@gmail.com

Kort voor Pasen 2022 hopen we de volgende nieuwsbrief uit te geven.

Vul een schoenendoos



En maak een ander kind blij !!
Doen jullie ook mee?

Wat kun je doen?

1. Zoek een kleine, lege schoenendoos.
2. Vul de doos zo goed mogelijk met bruikbare spulletjes. (zie hieronder)
Het vervoer van grote dozen die maar half gevuld zijn, is te duur !!
3. Versier de doos zo mooi mogelijk.
4. Schrijf op de doos voor welke leeftijd deze bedoeld is, voor jongen of meisje.
5. Breng de schoenendoos mee naar de kerk op Kerstmis of geef hem af in pastorie.

Waar gaat de schoenendoos naar toe?

De parochie zorgt ervoor dat die schoenendozen naar Gambia gaan, een land in Afrika, waar de kinderen heel blij zijn met jullie spullen. Al meer dan 10 jaar zorgt de parochie voor de transport van de dozen.

Wat kun je in de schoenendoos doen?

1. Schoolspullen, zoals schrijfblok, gum, puntenslijper, etui, liniaal, potloden,
2. Speelgoed, zoals pop, auto, kleine bal, jojo, pet, puzzeltje, ballonnen, knikkers,
3. Toiletartikelen, zoals haarspeldjes, kam, washandje, toilettasje, zonnebril, nieuwe tandenborstel, enz.
4. Een rugzakje. Daar zijn de kinderen heel blij mee.
5. Een foto van jezelf.

Wat mag er niet in de doos?

1. Dingen die op batterijen werken.
2. Etenswaaren, ook geen snoepgoed.
3. Vloeibare dingen, zoals gel, shampoo, enz.
4. Glas (spiegeltjes, potjes, enz)

Let op : de spulletjes in de schoenendoos mogen nieuw zijn of al gebruikt. Als ze maar niet kapot zijn of vies!!

Besef goed : je kunt een kind blij maken. Dat wil je toch !!

